

Nieuws uit de  
**ST.-JORISPAROCHIE**

Zaterdag 7 december  
2024 t/m vrijdag  
24 januari 2025  
Jaargang 22 nr. 6

6

# Noorderlicht



In deze uitgave:

## **Kerstmis....de weg naar vrede**

Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft

## **Bidweek voor de eenheid van de christenen**

Ieders aanwezigheid zal een bemoediging zijn voor de ander!

## **Adventsactie**

Voedzame gewassen voor gezonde families

## **Een app voor katholieke jongeren**

Al vanaf 2 november voor jullie bereikbaar



St.-Jorisparochie  
**St.-Georgius  
en St.-Jozef**



**PuurPersoonlijk**  
UITVAARTBEGELEIDING  
Wies Sanders & Angelien Wiggers

24/7 bereikbaar | [www.puurpersoonlijkuitvaart.nl](http://www.puurpersoonlijkuitvaart.nl) | 06-22163953

**Hans  
Wesselink  
AGF v.o.f.**



T. 0546 822 523 M. 06 517 04 373

**Jo Leloux**

**TWEEWIELERS**

*De zaak waar u zich nog klant voelt*

Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - [www.joleloux.nl](http://www.joleloux.nl)

**rohof**  
M o d e s c h o e n e n  
[www.rohofschoenen.nl](http://www.rohofschoenen.nl) • Grotestraat 7 Almelo



**Lubbers  
De Echte Bakker**

Hantermansstraat 21, tel (0546) 81 22 91, Almelo

  
JUWELIERSHUIS  
**BRUMMER**

OVERIJSSELS MEEST COMPLETE JUWELIERSHUIS  
SINDS 1885 • BEËDIGD TAXATEUR • ALMELO

Ook een grote collectie gedenk- en herinneringssieraden.  
Het beste advies voor een passend assieraad met eventueel een vingerafdruk als ring, bedel of een haarlokhanger ter nagedachtenis van een dierbare.  
Wij zijn specialist in het veranderen van trouwringen en hebben diverse voorbeelden op voorraad.

**Hier kan  
uw advertentie  
staan**

Thöni  Mandos  
FINANCIEEL ADVISEURS B.V.

**Uw specialist op het gebied van  
hypotheek, pensioenen  
en verzekeringen**

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

E-mail: [info@thonimandos.nl](mailto:info@thonimandos.nl) - [www.thonimandos.nl](http://www.thonimandos.nl)

Bruidswerk - Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen  
Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemenschikcursussen



**De Bloemenschuur**

Octmarsumsestraat 354 Almelo - 0546 861141 - [www.debloemenschuur.nl](http://www.debloemenschuur.nl)





## Pastoraal team

### Pastoor en teamleider



Mgr. A.J.J. Woolderink  
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo  
Tel. 06 83 79 61 83  
vicaris.a.woolderink@planet.nl  
*Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag*

### Parochiemedewerkers



*Diaconaal Assistent*  
Annette ter Ellen  
Tel: 06 22225446  
diaconie@stjorisparochie.nl



*Parochiecatecheet*  
Bea Oude Mulders  
Tel: 06 10793062  
catechese@stjorisparochie.nl

### Vertrouwenspersonen



*Vertrouwenspersoon*  
Joke Pezie  
Tel: 06 20988147  
jokepezie@hotmail.nl



*Vertrouwenspersoon*  
Harry Altena  
Tel: 06 17965729  
hjaltena@hotmail.nl

### Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie

Mgr. A.J.J. Woolderink

*Voorzitter*

Vacant

*Vice voorzitter/ onroerend goed, facilitaire voorzieningen*

M.A.J. (Marian) Linssen- Canters

tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl

*interim vice-voorzitter, secretaris parochiebestuur*

J.B.J. (Jeroen) Grootte Bromhaar

penningmeester@stjorisparochie.nl

*penningmeester parochiebestuur*

A.J. (Thea) Löwik

Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com

*Lid*

B.J. (Ben) Hulshof

Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com

*Lid*

### Bereikbaarheid St.- Jorisparochie

St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig.

St.- Jozef en parochiecentrum 't Saam tel. 0546 86 11 84  
St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo.

Dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com

**Voor pastorale hulp, overlijden  
en uitvaart 06 8379 6183**

## In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons parochieblad voor hun overleden familielid een in memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie wordt deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed om als gemeenschap van elkaar op de hoogte te blijven. Ook kunt u zelf voor uw naaste een in memoriam insturen/mailen (de lengte van de in memoriam maximaal 275 woorden). Mailen naar Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com



### Aula in St.- Jorisparochie

Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikt de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in St.-Jozefkerk moet dat altijd mogelijk zijn.

### Urn bijzetten in het Columbarium

De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter gedachtenis een plaquette.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: georgius.locatie@stjorisparochie.nl



### Communie thuis

Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:  
St.- Jozef: secretariaat St. Jozef tel.: 0546 86 11 84  
St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/  
06 42 65 23 02

### Bezoek thuis

Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, dan kunt u dit melden bij:  
St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84  
St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.  
Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

### RK-begraafplaats

Beheerder: dhr. G. Kempers  
tel.: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944  
Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

## Misintenties

U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie, St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98, op woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur. St.-Jozef: tel: 0546 86 11 84, op dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur. De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10,-; jaargedachtenis € 15,- en voor vieringen op werkdagen € 6,-.

U kunt ook via het mailadres: [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl) uw intenties opgeven. Graag onder vermelding van datum en kerk. Het missengeld kan worden overgemaakt op:  
St.-Georgius: NL89RABO0102100071  
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld  
St.-Jozef: NL29RABO0102107068  
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

### Kerktaxi

Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de:  
St.- Georgius en Aldrinkshoek:  
mevr. J. Pezie, tel.: 06 20 98 81 47

## Extra collecte

**30 november t/m 22 december**  
**Bisschoppelijke Adventsactie**

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00  
t.n.v. Adventsactie, Den Haag

## Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo

De "Stichting Lourdes Groep Almelo"  
Zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke zaterdag van 10 tot 12 uur.

### Bent u niet in staat om kleding te brengen?

Even een telefoontje naar:  
06 50956152 / 06 29290669

### Lourdes info:

Ida Middelkamp 06 12512827



## Parochiële Caritas Instelling (PCI)



De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-861184) of via ons mailadres: [pcistjoris@gmail.com](mailto:pcistjoris@gmail.com) of via een briefje in de brievenbus van de betreffende pastorie.

U kunt het werk van de PCI ondersteunen door middel van een financiële bijdrage te storten op ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling).

## Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers.

Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

## Opening Heilig Jaar op 29 december in Utrechtse kathedraal

Utrecht, 2 oktober 2024

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een 'Heilig Jaar' ofwel een 'Jubeljaar'. Paus Franciscus heeft dit jaar als thema meegegeven 'Pelgrims van Hoop'. In de meivakantie 2025 zal vanwege dit Heilig Jaar een Nationale Bedevaart naar Rome plaatsvinden. De Nederlandse bisdommen organiseren tijdens het Heilig Jaar tevens een bedevaart in het eigen bisdom. In alle bisdommen ter wereld wordt in de kathedraal het Heilig Jaar geopend nadat in Rome de paus vanaf Kerstavond de Heilige Deuren van de vier hoofdbasilieken heeft ontsloten.



De opening van het Heilig Jaar wordt voor het Aartsbisdom Utrecht gevierd met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29 december a.s., aanvang 15.00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn. De Eucharistieviering zal een internationaal karakter hebben. Iedereen is van harte welkom.

Priesters die wensen te concelebreren, dienen zich op te geven bij ceremoniaris M. van Mourik: ceremoniaris@aartsbisdom.nl. Zij worden verzocht een eigen albe en witte stola mee te nemen. Diakens en pastoraal werk(st)ers kunnen zich eveneens aanmelden als zij wensen deel te nemen in hun liturgisch gewaad. De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die zich opgeven, ontvangen op een later tijdstip nadere informatie.

### Heilig Jaar: bisdombedevaart op 25 mei 2025 te IJsselstein

In dit Heilig Jaar worden er wereldwijd tal van activiteiten georganiseerd, ook in Nederland. Onderdeel daarvan zijn de zogeheten minipelgrimages naar heiligdommen dichtbij. Zo wordt op zondag 25 mei a.s. in IJsselstein bij Utrecht een bisdombedevaart gehouden ter ere van Maria. In dit eeuwenoude stadje wordt zij vereerd onder de titel *Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood*.

In de indrukwekkende Sint Nicolaasbasiliek wordt een houten beeldje van Maria als Zetel der Wijsheid vereerd daterend uit eind 12<sup>de</sup> -begin 13<sup>de</sup> eeuw. Dit beeldje is in de 14<sup>de</sup> eeuw gevonden in een sloot bij het toenmalige dorp Eiteren en deze vondst betekende het begin van een bedevaartoord. Jaarlijks werd er ook een Om-



medracht ter ere van Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood gehouden.

Iedereen is van harte welkom in IJsselstein voor deze bisdombedevaart. Het programma is als volgt:

**14.00 uur** – Verwelcoming met koffie en thee op het plein rechts van de Sint Nicolaasbasiliek, Sint Nicolaasstraat 12. Vanaf dit tijdstip is er in de basiliek het sacrament van Gods barmhartigheid te ontvangen ofwel de biecht. Daartoe zullen op meerdere plaatsen priesters aanwezig zijn.

**15.00 uur** – Eucharistieviering met het parochiekoor van de basiliek. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant.

**16.15 – 17.15 uur** – Ommedracht. De processie volgt de klassieke pelgrimsroute met het beeldje Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood en trekt o.a. naar de plaats waar het beeldje in de 14<sup>de</sup> eeuw gevonden is.

**17.15 uur** – Maria-lof

Aansluitend: soep met broodjes op het kerkplein naast de basiliek. Wie aan deze maaltijd wenst deel te nemen, dient zich vooraf aan te melden bij het secretariaat van de parochie, hetzij telefonisch of per e-mail:

Telefoon: 030 7613121

(op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur)

E-mail: secretariaat-nij@3eenheidparochie.nl

Aan het programma kan in zijn geheel worden deelgenomen, maar deelname aan afzonderlijke onderdelen is ook mogelijk. Wie niet mee kan/wil lopen met de Ommedracht kan in of bij de Sint Nicolaasbasiliek blijven. Priesters die wensen te concelebreren dienen zich aan te melden bij ceremoniaris M. van Mourik: ceremoniaris@aartsbisdom.nl. Zij dienen zelf een albe en witte stola mee te nemen. Opgave is ook nodig voor diakens en pastoraal werk(st)ers die wensen deel te nemen in hun liturgische kleding. Zij allen kunnen in liturgische kleding meelopen in de processie. De priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers die zich opgeven, ontvangen op een later tijdstip nadere informatie.



NB: Parkeren nabij de basiliek is niet mogelijk. Er zijn in de directe omgeving meerdere parkeergarages. De dichtstbijzijnde is parkeergarage Overtoom, Benschopperweg 2, IJsselstein.

<b>Weekend</b>	<b>St.-Jozef</b>	<b>St.-Georgius</b>
<b>1<sup>e</sup> Zondag van de Advent</b> Ad te levavi <b>Start van het Liturgisch jaar C</b>	Zaterdag 30 november 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 1 december 11.00 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. A. Woolderink Kinderwoorddienst
<b>2<sup>e</sup> Zondag van de Advent</b> Populus Sion	Zaterdag 7 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 8 december 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink Kinderwoorddienst
<b>3<sup>e</sup> Zondag van de Advent</b> Gaudete	Zaterdag 14 december 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 15 december 11.00 uur Eucharistieviering The Lords Choir Mgr. A. Woolderink Kinderwoorddienst
<b>Boeteviering</b>		Woensdag 18 december 19.00 uur Gebedsviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink Géén Kinderwoorddienst
<b>4<sup>e</sup> Zondag van de Advent</b> Rorate Caeli	Zaterdag 21 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 22 december 11.00 uur Eucharistieviering Volkszang Mgr. A. Woolderink Kinderwoorddienst
<b>Kerstavond</b>	Dinsdag 24 december 17.00 uur Kinder Gebeds-Kerstviering Muzikale medewerking Lars Gerfen Bea Oude Mulders	
<b>Kerstavond</b> Dominus dixit 	Dinsdag 24 december 21.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	Dinsdag 24 december 23.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink Géén Kinderwoorddienst
<b>1<sup>e</sup> Kerstdag</b> Puer Natus Est 		Woensdag 25 december 11.00 uur Eucharistieviering The Lords Choir Mgr. A. Woolderink Kinderwoorddienst  Lof met vespers–Kerst. 17.00 uur



<b>Weekend</b>	<b>St.-Jozef</b>	<b>St.-Georgius</b>
<b>2<sup>e</sup> Kerstdag</b> Etenim sederunt 		Donderdag 26 december 10.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink <i>Geén Kinderwoorddienst</i>
<b>Octaaf van Kerstmis</b> Deus in loco	Zaterdag 28 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 29 december 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
<b>Hoogfeest van het Moederschap van Maria</b> Salve Sancta Parens Oudjaarsvond 2024...	Dinsdag 31 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	
<b>Hoogfeest van het Moederschap van Maria</b> Salve Sancta Parens Nieuwjaarsdag ...2025		Woensdag 1 januari 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink <i>Geén Kinderwoorddienst</i>
<b>Openbaring van de Heer</b> <b>Hoogfeest Heilige Drie Koningen</b> Ecce advenit	Zaterdag 4 januari 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 5 januari 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
<b>Doop van de Heer</b> Einde van de Kersttijd Dilexisti iustitiam	Zaterdag 11 januari 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 12 januari 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
<b>2<sup>e</sup> Zondag door het jaar</b> Omnis terra Week van de eenheid van de Christenen.	Zaterdag 18 januari 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 19 januari 11.00 uur Eucharistieviering Volkszang Mgr. A. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
<b>3<sup>e</sup> Zondag door het jaar</b> Adorate Deum Oecumenisch weekend.	Zaterdag 25 januari 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. A. Woolderink	Zondag 26 januari 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Ned.) Mgr. A. Woolderink  Zondag 26 januari 16.30 uur Oecumenische viering Jozefkoor en Together Mgr. A. Woolderink en dominee Valk

## Biechtgelegenheid

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie.

Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris Woolderink.



## Doordeweekse vieringen

### St.-Georgiusbasiliek

Maandag: 8.45 Lauden en 9.00 uur H. Mis ofwel 18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis  
(In het weekend wordt vermeld of er een ochtend- dan wel avondviering is).

Woensdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis.

Woensdag: 19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie en gebed voor het H. Sacrament.

Donderdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis.

Vrijdag: 8.45 uur Lauden en 9.00 uur H. Mis

### St.-Jozefkerk

Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.



## Doopgelegenheid

In de St.-Jorisparochie is er gelegenheid om uw kind te laten dopen, zowel in de St. Georgiusbasiliek als in de St.-Jozefkerk.

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)  
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek.

Voor vragen kunnen jullie bellen met Thea Löwik tel. 06 207 936 11 of mailen [thlowik@gmail.com](mailto:thlowik@gmail.com).

Els Eidhof en Thea Löwik,  
Werkgroep doopvoorbereiding.

### Personalia

In de St. Georgiusbasiliek zijn op zondag 22 september gedoopt:

Tyler De Sarges Matos, geboren op 27-08-2023, zoon van Tatiane De Sarges Ferreira en Silva De Matos Olav Drenthen, geboren op 04-03-2021 en

Matteo Drenthen, geboren op 08-04-2024, zoons van Fabienne Schurman en Leroy Drenthen

Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en welkom in de St. Jorisparochie.



## Kerstmis.....de weg naar vrede

*Nog altijd is onze jaartelling verbonden met het Kerstfeest, de menswording van Gods Zoon in onze gebroken aardse werkelijkheid. Het is immers 2024 jaar geleden dat de liefde van God voor alle mensen zichtbaar en tastbaar werd in Christus Jezus.*



De uitbeelding daarvan, in de ons zo vertrouwde kerststal is onlosmakelijk met het Kerstfeest verbonden. Die kerststal brengt in beeld hoe de grote God als een arm en hulpeloos kind ter wereld is gekomen. Niet in een bevoorrechte positie, zoals de rijken en welgestelden, niet met machtsvertoon zoals de aardse vorsten....maar in de meest behoeftige omstandigheden. Eigenlijk was er voor Hem geen plaats, zoals het kerstevangelie ons ook duidelijk maakt. En het roept ook de woorden bij ons op van het evangelie van de eerste Kerstdag, waarin Johannes zegt: Het licht scheen in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet →



aanvaard...de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet. Hij kwam in het zijne maar de zijnen aanvaardden Hem niet. Maar aan allen die Hem wel aanvaardden en in Zijn Naam geloven (*en die Naam Jezus, betekent God is jouw Redder*). Aan allen die Hem wel aanvaardden, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden.

De eersten die Hem wel aanvaardden en in Hem geloven waren eenvoudige mensen, zonder pretenties: Maria en Jozef en de herders. Mensen die hun hart aan God durfden te geven! En dan klinkt in die kerstnacht uit de mond van de engelen: *Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.*

Die bekende woorden die we in iedere Eucharistieviering in het Gloria zingen, zijn zowel een oproep, als een belofte. Ze zijn een oproep om aan God alle eer te geven die Hem

toekomt en ze zijn een belofte dat God ons Zijn vrede wil schenken. De vrede die zo vaak ver weg is, zowel in de harten van de mensen, maar ook op het wereldtoneel: Gaza... Oekraïne... Soedan en nog zo'n 100 andere plaatsen op kleinere schaal waar zoveel mensen lijden onder oorlogsgeweld.

Oorlog is altijd een nederlaag, zei paus Franciscus, alleen de wapenhandelaren winnen erbij en verdienen veel geld aan de dood van hun medemensen. Zonder God te eren en te luisteren naar zijn stem, die spreekt in ieders geweten, kan er geen vrede komen...niet in ons hart en evenmin in het groot, waar mensen hun toevlucht zoeken tot geweld. Gods belofte van vrede wordt overstemt door agressief en meedogenloos wapengeweld en door menselijk egoïsme, dat een barrière opwerpt tussen de mensen en God die liefde is.

*Vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.* Dat betekent ook, dat we geroepen worden om in Zijn liefde willen leven...dat er plaats is in ons hart voor Zijn liefde.

Oudere vertalingen zeggen ons: *Vrede voor de mensen van goede wil.* Bonae voluntatis...goede wil! Moge het vieren van het Kerstfeest ons maken tot mensen van goede wil. Welwillend, open en verlangend naar de vrede die God ons wil schenken.

In die zin wens ik U mede namens het pastoraal team en het parochiebestuur een Zalig Kerstfeest en hopen u te ontmoeten in een van de Kerstvieringen.

*De tijdstippen van de 6 Kerstvieringen in onze parochie vindt u bij het Vieringenrooster elders in dit blad.*

Vicaris Woolderink

## Nieuwjaar 2025

*2025 brengt ons een nieuw begin, want op het moment dat ik dit schrijf, wordt ook de laatste hand gelegd aan het gereedmaken van alle benodigde stukken voor de fusie van de Elisa- en de St.-Jorisparochie.*

Het nieuwe jaar zullen we dan ingaan als één parochiegemeenschap voor katholiek Almelo onder het patronaat van St.-Joris. We hebben deze naam gekozen omdat reeds sinds het einde van de 13<sup>de</sup> eeuw St.-Joris de patroon was van de katholieke parochie Almelo. We volgen daarmee het voorbeeld van vele gefuseerde parochies die kozen voor de oorspronkelijke patroonheilige van hun stad (Plechelmus voor Oldenzaal, Martinus voor Utrecht, Lebuinus voor Deventer enz.)

Uiteraard blijven de namen van onze drie kerken hetzelfde: Elisa, Georgius en Jozef.

We wensen elkaar van harte toe dat we als één parochie voor Almelo kunnen werken aan een vitale geloofsgemeenschap voor onze stad.

Graag wens ik u en de mensen die u dierbaar zijn van harte een gezegend 2025 toe!

*Op Nieuwjaarsdag -het hoogfeest van het Moederschap van Maria- is er één viering voor katholiek Almelo, in de Basiliek om 11.00 uur. Na afloop kunnen we elkaar dan ook per-*

*soonlijk het beste toewensen voor het nieuwe jaar, onder het genot van een kop koffie achter in de kerk.*

Mede namens de parochiebesturen,  
Vicaris Woolderink

## Priesterwijding

Een nieuwe priester voor onze regio!

Op 9 november heeft Kardinaal Eijk James Keuben uit Enschede tot priester gewijd in de St.-Catharinakathedraal in Utrecht. Hij zal werken als kapelaan in de parochies van Hengelo, Borne en Delden en omgeving.

We bidden wekelijks om nieuwe roepingen in de Eucharistieviering op woensdag om 9.00 uur.

Doet u mee?

## Bidweek voor de eenheid van de christenen

Komend jaar is in januari weer de Oecumenische Viering in de Bidweek voor de eenheid van de christenen. Mede door de sluiting van de Pniëlkerk (Almelo Zuid) en Noach (Schelfhorst) van de PKN, is in overleg met de vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen gekozen voor één viering voor de stad Almelo. Deze zal in 2025 plaatsvinden in de St.- Georgiusbasiliek op zondagmiddag 26 januari om 16.30 u. Voorgangers zijn: ds Valk van de Doopsgezinde Gemeente (overweging) en Vicaris Woolderink met deelname van vertegenwoordigers van de andere kerkgenootschappen en mmv koren St.-Jozef en Noach. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten achter in de kerk en wordt een kop koffie aangeboden. Deze keuze van een namiddagviering is gemaakt omdat in de praktijk maar een beperkt deel van de zondagse kerkgangers aan de oecumenische viering deelnamen. Door het op de namiddag te plaatsen heeft ieder de gelegenheid om op zondagmorgen of zaterdagavond aan de eigen kerkdienst/eucharistieviering deel te nemen. Van katholieke zijde hebben de Nederlandse Bisschoppen hier al langere tijd op aangedrongen.

Het thema van de viering is: IK GELOOF... naar aanleiding van de gemeenschappelijke grote geloofsbelijdenis (het credo). In 2025 is het namelijk 1700 jaar geleden dat deze werd opgesteld op het Concilie van Nicea (325).

We hopen van harte dat iedereen het belang inziet van een groeiende eenheid onder de christenen in onze geseculariseerde wereld en daaraan ook actief wil bijdragen o.a. door ons gemeenschappelijk gebed. Het is immers de hartewens van onze Heer Jezus Christus die gebeden heeft: *Mogen allen één zijn Vader, zoals wij één zijn.*

*Ieders aanwezigheid zal een bemoediging zijn voor de ander!*

Vicaris Woolderink



## Encycliek over het H. Hart



*Onlangs publiceerde paus Franciscus een nieuwe encycliek (rondzendbrief) die zich richt op het Heilig Hart van Jezus, in de context van een wereld "die haar hart lijkt te hebben verloren." De titel is 'Dilexit nos' (Hij heeft ons liefgehad) en dit is de vierde encycliek van paus Franciscus, gepresenteerd op een moment van diepgaande wereldwijde uitdagingen.*

"De wereld van vandaag is getekend door oorlog, sociale en economische onevenwichtigheden, ongebreideld consumptisme en technologieën die de menselijke natuur dreigen te ondermijnen," aldus de Paus. Met zijn encycliek hij op tot een verandering van perspectief en spoort hij de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: het hart.

Hij spreekt de hoop uit "dat de tekst zou uitnodigen tot nadenken over aspecten van de liefde van de Heer die het pad van kerkelijke vernieuwing zouden kunnen verlichten en zinvol zouden kunnen klinken in een wereld die vaak harteloos is".

*In de Basiliek is iedere Eerste Vrijdag om 9.00 u een H. Mis ter ere van het H. Hart van Jezus om de barmhartige liefde van de Heer te gedenken en af te roepen over onze wereld.*

## Iedere derde zondag van de maand: Parochie ochtend

**Tijdens de Parochie ochtenden is er tijd voor ontmoeting, maar ook voor gebed, muziek en het lezen in de Bijbel.**

U bent van harte welkom bij de 'Parochie ochtend'!



## **Maak het u zelf (en ons) makkelijk ontvang het weekbericht digitaal**

Wekelijks ontvangen vele parochianen het weekbericht van de St.- Jorisparochie per email. Iets voor u? Elke vrijdagmiddag/avond het laatste nieuws voor de komende week, up-to-date dus.

U kunt, als u dit weekbericht digitaal wilt ontvangen, dit kenbaar maken door een email te sturen naar: [weekbericht@stjorisparochie.nl](mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl) o.v.v. uw naam en de mededeling: weekbericht digitaal ontvangen.



**Als u  
geen nieuws of  
andere informatie  
vanuit de  
Sint Jorisparochie  
wilt missen  
dan graag  
uw reactie  
digitaal of via  
het antwoordstrookje  
aan de achterzijde  
van deze bladzijde**



## Nieuws over ons parochieblad Noorderlicht

Het parochieblad Noorderlicht is een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en zo met elkaar in contact te zijn. Door een afname van het aantal bezorgers is het voor ons op afzienbare termijn niet meer haalbaar om het parochieblad bij u thuis te bezorgen. Gelukkig bestaat er ook een mooie digitale versie van ons parochieblad. De digitale versie van het Noorderlicht kunt u vinden op de website van de parochie, <https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/>.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u een gemis is, om na jaren geen fysiek parochieblad meer thuis te ontvangen en/of dat het voor u ingewikkeld is om het parochieblad digitaal te benaderen. Het is echter onze insteek dat medeparochianen die het Noorderlicht op papier willen blijven ontvangen het parochieblad thuis kunnen blijven ontvangen. Zij kunnen een abonnement nemen en ontvangen het Noorderlicht dan per post.

### Daarom inventariseren wij begin 2025 hoe wij, in de toekomst, met u in contact kunnen blijven.

Wilt u het Noorderlicht op papier blijven ontvangen? Neemt u de informatie mee als het achter in het kerkgebouw aangeboden wordt in het Weekbericht? Of leest u toch liever digitaal?

Hieronder kunt u aangeven hoe u contact wilt houden met de parochie. Dit formulier kunt u invullen en achter laten in de daarvoor bestemde doos achterin de Kerk. U kunt ook bellen met de gastdames.

- Gastdames locatie St.-Georgius: 0546-813 298. Telefonisch bereikbaar op woensdag en vrijdag van 09:30 tot 11:30 uur.
- Gastdames locatie St.-Jozef: 0546-861 184 telefonisch bereikbaar op dinsdag en zaterdag 09.30 – 11.30 uur.



### Als u geen nieuws of andere informatie vanuit de Sint Jorisparochie wilt missen dan graag uw reactie digitaal of via onderstaand antwoordstrookje, graag volledig invullen

Naam: .....

Adres: .....

Emailadres: .....

- wil informatie uit de parochie / Noorderlicht op papier thuis blijven ontvangen (abonnement)
- wil informatie uit de parochie / Noorderlicht digitaal ontvangen op bovenstaande emailadres of stuur een mail met daarin uw naam, adres en emailadres naar [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)
- hoeft Noorderlicht niet te ontvangen en leest actueel nieuws in het Weekbericht dat achterin de Kerk aangeboden wordt
- hoeft geen papieren parochieblad te ontvangen en/of raadpleegt de website, <https://stjorisparochie.nl>

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Al vast hartelijke dank voor uw reactie  
Bestuur St. Jorisparochie

## Uitnodiging Eerste Heilige Communie 2025



De Eerste Heilige Communieviering is een bijzonder gebeuren en een jaarlijks terugkerend feest in de parochie, dat zich richt op onze toekomst. Voor de kinderen is het een belangrijke vorm van nadere kennismaking met de praktijk van het christelijk geloof en een eerste eigen beleving van de ontmoeting met Jezus.

Vanaf dat uw kind in groep 4 zit, mag het de Eerste Heilige Communie gaan doen; en vanaf dat moment mag uw kind in alle vieringen de Heilige Communie ontvangen.

De voorbereiding vindt plaats in ongeveer 8 catechese-bijeenkomsten. Daarnaast is er een puzzeltocht in de kerk en een presentatieviering. Deze zijn aansluitend aan de Eucharistieviering op zondag.

Tijdens de bijeenkomsten werken we in het doe-boekje "Ik vier met Jezus". Ook krijgen de kinderen huiswerk mee om samen met de ouders te doen. Zo blijft u als ouder ook betrokken bij de voorbereiding.

**U kunt uw kind aanmelden** bij het secretariaat van de Sint Jorisparochie, e-mail: [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)  
Na de aanmelding ontvangt u per mail een aanmeldingsformulier.

Voor vragen over de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie kunt u zich wenden tot:  
Bea Oude Mulders  
Mailadres: [catechese@stjorisparochie.nl](mailto:catechese@stjorisparochie.nl)  
Telefoonnummer: 06 - 10793062



## Herinnering aanmelding voorbereiding Heilig Vormsel 2025



Zoals u in de vorige uitgave van Noorderlicht hebt kunnen lezen – en mogelijk hebt u hierover ook al een uitnodiging via de school van uw kind ontvangen - starten we in januari 2025 weer met de voorbereiding op het Vormsel.

De Vormselviering is op zondag 23 februari om 11.00 uur in de St. Georgiusbasiliek.

U kunt uw kind hiervoor nog tot **6 januari** aanmelden via ons parochiesecretariaat:  
[secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)

Op dinsdag 7 januari 2025 is de ouder-informatie-avond om 20.00 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek.

Vooraf aan het ontvangen van het Vormsel zit een voorbereidingstijd.

Deze voorbereiding start direct in januari en zal buiten schooltijd plaatsvinden.

Voor vragen over het Vormsel, kunt u zich wenden tot:  
Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.  
Mailadres: [catechese@stjorisparochie.nl](mailto:catechese@stjorisparochie.nl)  
Tel.: 06 – 107 930 62



## Een app voor katholieke jongeren

Tijdens de Katholieke Jongerendag (KJD) op 2 november 2024 lanceert JongKatholiek, de jongerenafdeling van de R.-K. Kerk in Nederland, een app voor katholieke jongeren. Deze app, ontwikkeld door jongeren, voor jongeren, biedt een innovatief platform om eenvoudig alle activiteiten en evenementen voor de doelgroep terug te vinden.

De behoefte aan een centrale plek waar katholieke jongeren snel en gemakkelijk relevante activiteiten kunnen vinden, was bij JongKatholiek uit vragen van jonge mensen al langere tijd duidelijk. Deze app speelt in op die vragen en is bedoeld als een handig hulpmiddel voor jongeren om zich meer betrokken te kunnen voelen bij de katholieke gemeenschap. Door het overzicht van evenementen

op één platform te verzamelen, wordt het eenvoudiger voor jongeren om deel te nemen en op de hoogte te blijven van activiteiten die voor hen van belang zijn.

### Lancering tijdens KJD 2024

De ontwikkeling van de app verloopt voorspoedig onder leiding van de jonge app-bouwer Marco van 't Klooster van het bedrijf Kerk en IT.

Zaklina Melis, projectleider van JongKatholiek: "We kijken uit naar de lancering van de app op 2 november tijdens de Katholieke Jongerendag. Om de lancering te ondersteunen, verzorgt JongKatholiek een uitgebreide social mediacampagne, waarmee we jongeren op een frisse en moderne manier willen betrekken en enthousiasmeren."

Houd voor meer informatie [www.katholink.app](http://www.katholink.app) in de gaten. Let op: registreren kan pas vanaf 2 november! Kijk hier de korte video voor een eerste indruk.

## Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd	Plaats	Activiteit / viering
<b>Elke Zondag</b> - 11.00 uur 	Tijdens de Mis in de dagkapel van de St. Georgiusbasiliek	<b>Kinderwoorddienst</b> voor alle kinderen aanwezig in de kerk
<b>Elke eerste maandag van de maand</b> - 19.00 uur 	Tienerkamer pastorie St. Georgiusbasiliek	<b>Bijeenkomst tienergroep M25</b>
<b>Zaterdag 21 december Kerstbijeenkomst</b> - 20.00 uur 	Pastorie St. Georgiusbasiliek	<b>Bijeenkomst Jongerengroep Young Faith</b> Voor jongeren vanaf 16 jaar

### Kinderwoorddienst, speciaal voor kinderen van de basisschool tot aan het Vormsel

Aan het begin van de Eucharistieviering worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de dagkapel, waar we met hen over het Evangelie van de zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen weer terug in de kerk naar hun ouders.

Contactpersoon: Lars Koning, tel. 06-57334253; [lars.christian.koning@gmail.com](mailto:lars.christian.koning@gmail.com)

### Tienergroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk 25: de werken van barmhartigheid), voor tieners die het Vormsel hebben gedaan

Na het Vormsel kan je meedoen met de activiteiten van de tienergroep M25. Dit is een leuke, gezellige en enthousiaste groep jongens en meiden, die op een actieve manier met elkaar aan de slag gaan met vragen over geloof en leven, die kinderen van jouw leeftijd bezighouden.

Contactpersoon: Annette ter Ellen, tel: 06 – 22 22 54 46; [diaconie@stjorisparochie.nl](mailto:diaconie@stjorisparochie.nl)

### Jongerengroep Young Faith, voor jongeren vanaf 16 jaar

Volgend op tienergroep M25, is er de jongerengroep Young Faith. Young Faith is een diverse, leuke en enthousiaste groep jongeren die het belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten. Dat doen we aan de hand van geloofsverdieping, spelletjesavonden, deelnemen aan jongeren-activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het leuk om meer jongeren van deze leeftijd te ontmoeten? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te sluiten bij deze dynamische groep.

Contactpersoon: Laura Hagen, tel: 06 – 39 36 22 58





## St.-Georgiusbasiliek

### Bank

Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071  
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek  
Almelo.

### Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek

Rabobank: NLI4RABO0102100160  
St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Georgiusbasiliek  
Almelo

### Scholen

Basisschool De Wereldboom  
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66  
www.dewereldboomalmelo.nl

### Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk,

Rabobank: NL75RABO0102105561  
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

### Mariakapel

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

### Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek

A.J. (Thea) Löwik  
Voorzitter, tel. 06 207 936 11  
thlowik@gmail.com  
M.J.T. (Marijke) Timmermans  
Secretaris, tel. 06 30 42 38 95  
georgius.locatie@stjorisparochie.nl  
B.C.G. (Bas) Klok  
Lid, tel. 06 41 57 46 45  
basbas79@hotmail.com  
Budgetbeheer vacant

## Mededeling van de locatieraad ten aanzien van parkeren op het kerkplein

Beste Parochianen,

Wij willen u vriendelijk verzoeken om rekening te houden met de parkeerplekken op het kerkplein. Deze zijn beperkt en wij willen deze graag vrijhouden voor mensen die slecht ter been zijn of extra ondersteuning nodig hebben.

Indien u goed ter been bent, vragen wij u om uw auto rondom de kerk te parkeren. Op de zondagen is er voldoende ruimte om de kerk heen, waar u gratis kunt parkeren.

Dit kleine gebaar kan een groot verschil maken voor degenen die wat meer hulp nodig hebben. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

*Namens de Locatieraad St.-Georgiusbasiliek*

## Bijzettingen in het columbarium

Op 15 september werd Jos Engbersen precies een jaar na zijn overlijden op 15-9-2023 bijgezet in het columbarium. Jos groeide op rond de St.-Georgius en woonde voor zijn overlijden in de Haghoek. Een van de kleinkinderen bevestigde de gedachtenisplaquette in de Mariakapel.

Op 22 oktober werd Cees Bernsen in aanwezigheid van meerdere familieleden bijgezet op de dag dat hij 80 jaar zou zijn geworden. In de Mariakapel werd een bloemstuk geplaatst en de gedachtenisplaquette aangebracht. Hij werd geboren in Amsterdam en overleed in Almelo op 10-7-2024.





## St.-Jozefkerk

E-mailadres St.-Jozefkerk  
jozef.locatie@stjorisparochie.nl

### Kerkbijdrage St.-Jozefkerk

Rabobank: NLI9RABO0102105502  
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk

### Scholen

Het Letterveld,  
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.  
Noorderborch,  
*Locatie Havezathe,*  
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.  
*Locatie Welgelegen,*  
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

### Leden locatieraad St.-Jozefkerk

Martin Harmsel  
Voorzitter, tel.: 868737,  
fam.harmsel@gmail.com  
B.J. (Ben) Hulshof  
Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com  
John van Dam  
Budgetbeheer, tel. 86 04 91, jbkl@planet.nl

## Agenda

Dames en Herenchoor elke dinsdagavond in 't Saam  
- Repetitie herenchoor 19.00 uur tot 19.45 uur  
- Repetitie dames- en herenchoor gezamenlijk van 19.45 uur tot 21.45 uur

### The Lord's Choir

Repetitie elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in 't Saam

### Verkoop boeken bij de Jozefkerk (bij goed weer)

Wij verkopen tweedehands boeken die door mensen worden ingebracht voor een zacht prijsje. Elke zaterdagochtend van 9.00 uur tot ca. 11.40 - 11.45 uur.



### Kledinginzameling Lourdesgroep

Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

### Bloemengroep

Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien

### Ziekenhuis bezoek

Opgave bij de gastvrouwen in 't Saam of bij het secretariaat.



## Dit najaar in oktober - Géén Parochiefeest georganiseerd

Omdat we op 18 mei, de zaterdag voor het Hoogfeest van Pinksteren, het 70-jarig bestaan van onze parochie hebben gevierd met een feestelijk Eucharistieviering, een prachtige tentoonstelling over 70 jaar Jozefparochie en een gezellig samenzijn in ons parochiecentrum 't Saam, heeft de Locatieraad van onze parochie beslo-

ten om op zaterdag 5 oktober j.l. niet opnieuw een parochiefeest te vieren.

Dat zou in een relatief kort tijdsbestek allemaal een beetje té veel van het goede worden.

In overleg met o.a. onze gastvrouwen en andere nauwbetrokkenen

is dit besluit met ieders instemming genomen.

Volgend jaar oktober staat er ongetwijfeld weer een viering van ons parochiefeest op het programma.

*Locatieraad St. Jozef.*

# Géén Parochiefeest

## In Memoriam

*Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen die door de dood uit ons midden is heengegaan.*

### **Ben Mollink (Bernardus Willibrordus Rumoldis)**

Gehuwd met Annemieke Mollink-Wesselink  
Geboren te Volthe op 24 november 1946  
Overleden te Almelo op 25 augustus 2024.



Ben is geboren op 24 november 1946 als zoon van Hösthoes Jan en Hanna. Samen met zijn broers en zussen had hij als één na jongste uit het gezin een mooie jeugd op de boerderij in het Twentse Volthe. Na de lagere school in Tilligte ging hij naar het seminarie in Zenderen. Hier deed hij zijn uitzonderlijke grote algemene kennis op.

In 1967 leerde hij Annemieke kennen. Na een mooie verkeringsstijd werd hun liefde bezegeld met hun huwelijk in 1974 en zijn ze in Deventer samen gaan wonen. Ben was destijds werkzaam als psychiatisch verpleegkundige op Brinkgreven. In Deventer werden zijn zoons Sjors en Michiel geboren. Hiermee was het gezin compleet en werd er genoten van de momenten met elkaar.

Eind jaren 70 verhuisde het gezin naar Almelo en even later begon Ben als docent bij de Schans. In het docentschap was hij zeer bedreven en kon gepassioneerd leerlingen zijn kennis overbrengen.

Tijdens zijn pensioen genoot Ben van zijn vrije leven waarin hij ook veel tijd doorbracht met zijn kleinkinderen. Hij was voor hen een lieve en vrijgevig opa die vaak langs de lijn te vinden was om te genieten van zijn voetballende kleinkinderen. Ben was altijd verbonden met de kerk en actief in het bestuur van de kerk en de begraafplaats. Ook maakte hij deel uit van de tuinploeg van de Josef kerk. Velen kenden Ben als een vriendelijke en lieve man die altijd warme belangstelling toonde en die ook een luisterend oor bood als het nodig was.

We zullen Ben herinneren als een uniek, gastvrij en aimabel mens waarbij ieder van ons zich gekend voelde en op zijn of haar gemak was.

Familie Mollink

### **Rikie Krukkert - Meen**

Geboren in Fleringen op 13 juni 1928  
Overleden op 28 augustus in Almelo.



Rikie groeide liefdevol op in een hardwerkend boerengezin met vader en moeder, vier broers en zusje. In haar jeugd maakte zij de moeilijke jaren '30 en een oorlog mee. Deze jaren hebben haar gevormd tot de vrouw die zij geworden is: tevreden en bescheiden, iemand die het liefst klaarstond voor een ander. Op een bruiloft leerde zij Henk Krukkert kennen. Zij trouwden op 16 april 1958 en gingen wonen aan de Vriezenveenseweg in Almelo. In de jaren daarna vierden zij de geboorte van Bernadette, Marja, Hedwig en Petra. Gelukkige jaren volgden, waarin Rikie zorgde voor de kinderen en het huis.

In de jaren '70 verhuisden ze naar de nieuwe wijk De Schelfhorst. Vanaf haar 50e heeft Rikie vele jaren met plezier gewerkt als receptioniste bij Huize Alexandra. Rikie en Henk werden oma en opa van vijf kleinkinderen, van wie ze erg van genoten. In 2003 werd nogmaals verhuisd naar de stad, naar een fijn appartement in de Marlijnstate. Helaas werd Henk begin 2004 ziek en moest Rikie alleen verder. Dit lukte haar door zowel lichamelijk als mentaal fit te blijven: fietsen, koersbal, zwemmen, woordpuzzels, lezen, handwerken en het bijhouden van de actualiteit. Ze hield van buiten zijn in de natuur. Ze was op haar best als ze voor iets of iemand kon zorgen. Rikie vond in haar leven altijd veel steun in haar geloof en aan de kerkbezoeken.

Vanaf haar 91e jaar nam haar gezondheid af, maar door haar wilskracht, levenslust en doorzettingsvermogen kwam ze er iedere keer weer bovenop. Ze was dankbaar voor haar fijne leven en mooie oude dag....."Ik leef al in het paradijs!" zei ze kortgeleden. Haar laatste wens om thuis in vertrouwde omgeving te sterven is in vervulling gegaan.





## Allerzielen 2024



**2 nov. 2023 - 2 nov. 2024**

*Met diep respect herdenken wij hen die ons zijn voorgedaan*

### St.-Georgius

27-10-2023	Bob ter Beek	85 jaar
12-11-2023	Wim Willemsen	92 jaar
21-11-2023	Ali Muñoz Guerrero - Urbano Ruiz	87 jaar
13-12-2023	Theo Kemna	87 jaar
15-12-2023	Cor Spoor	79 jaar
25-12-2023	Bertho Bruggeman	79 jaar
18-01-2024	Ali Hendriks - Haasewinkel	91 jaar
03-02-2024	Rie Hillen - Lesscher	98 jaar
17-02-2024	Nienke Oomes	89 jaar
29-04-2024	Sien Klumpers - Bossink	92 jaar
05-06-2024	Mirjam Biemans - Protzman	67 jaar
28-08-2024	Rica Krukkert - Meen	96 jaar

### St.-Jozef

23-10-2023	Johan Metz	83 jaar
27-10-2023	Gerrit Scholte	90 jaar
11-12-2023	Ben Rikken	89 jaar
13-12-2023	Ans de Vegte - Brinke	76 jaar
29-02-2024	Ger Oude Kotte	90 jaar
03-05-2024	Ben Klaassen	89 jaar
25-08-2024	Ben Mollink	77 jaar



## Karmel Twente

Zoek jij ook naar plekken in het dagelijks leven met ruimte en rust om te ontdekken: waar gaat het om in je leven? Het Karmelklooster is zo'n plek voor rust, ruimte en ontmoeten van 'tochtgenoten'.

### Het programma 2024 - 2025 is uit.

Karmel Twente biedt een programma aan in het Karmelklooster in Zenderen, en andere locaties. Wij gaan op zoek naar wat ons innerlijk beweegt. En wat dit betekent voor ons staan in het leven.

Uitgebreide informatie vind je op [www.karmeltwente.nl](http://www.karmeltwente.nl)

Hier kun je ook onze nieuwsbrief aanvragen.

## Terugblik op de ontmoetingsmiddag voor 70+ op 22 oktober j.l.



*Zoals altijd werden we vriendelijk ontvangen door de dames van de organisatie met koffie en iets lekkers. Centraal stond het Mariabeeld (oktobermaand) waarbij we allen een lichtje hebben opgestoken. Na het Weesgegroet startten we de middag met het zingen van een Marialied met orgelbegeleiding van Gerrolt Droogsm.*

Het duurde even, maar toen konden we luisteren naar Eugène van Mierlo, wethouder van sociale zaken in onze gemeente Almelo. →

Hij vertelde hoe zijn leven tot nu toe was verlopen en hoe hij in deze functie was beland. Hij heeft o.a. ook deel uitgemaakt van de locatieraad van de Georgiusparochie Nu heeft hij in zijn portefeuille als wethouder alle zaken op sociaal gebied, zoals de WMO, zorg en welzijn. Uitgangspunt in zijn handelen bij hulpvragen is de gedachte: "Hoe zou ik in dezelfde situatie geholpen willen worden?"

Na zijn praatje was er gelegenheid om met hem in gesprek te gaan en daar werd goed gebruik van gemaakt.

Terugkijkend op deze middag kunnen we zeggen, dat

m.n. het sociale contact onderling zo goed was..... het was erg gezellig en er werd druk gepraat. Na een drankje of een advocaatje met slagroom kregen we ook nog een heerlijk broodje toe. En tot onze grote verrassing was er voor ieder een prachtige rode roos om mee naar huis te nemen.

We danken de dames, die deze middag georganiseerd hebben, alle medewerkers en onze organist. We kijken uit naar de volgende keer!

*Netty Diepenmaat*

*Ans Hodes*



## Ontmoeten & Bezinnen 70+

*Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat er een eind kwam aan de 2e wereldoorlog. En dit moeten we vieren, we moeten dankbaar zijn dat we al 80 jaar in Vrede leven, in Nederland dan, want ergens anders op de wereld rusten de wapens niet.*

Nu heeft het team van de ontmoeten en bezinnen 70+ bedacht om hier in de komende ouderenmiddag

aandacht aan de te besteden. Het beloofd een mooie middag te worden; het enige wat we aan u vragen:

houdt die middag vrij.....

**8 april 2025** houdt hem vrij, er gaat iets moois gebeuren.

*Met vriendelijke groeten, Team Ontmoeten & Bezinnen 70+.*

## Stichting boodschappenmand Almelo

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op de Boodschappenmand door Almelse hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden.

Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken.'

Enkele voorbeelden van deze boodschappen zijn: Brood, aardappelen, (blik) groente, melk, luiers etc.

*Voor de inzameling in onze kerken gaat het om produkten die lang houdbaar zijn!*

De boodschappenmand behoedt mensen er op deze

manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie kan verergeren.

*Men kan de boodschappenmand ook financieel ondersteunen door een gift over te maken: NL 29 RABO 0102159254.*



## Voedzame gewassen voor gezonde families

*Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen.*

### ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Monocultuur, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan. Daardoor brengt landbouw op deze percelen steeds minder op. Ook de kwaliteit van de oogst komt onder druk te staan: de gewassen bevatten minder belangrijke voedingsstoffen omdat die niet meer in de bodem te vinden zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mensen én kinderen die ervan leven.

*Volwassenen en kinderen die langere tijd voedsel eten dat onvoldoende goede bouwstoffen bevat, raken chronisch ondervoed.*

Zeker voor jonge kinderen heeft chronische ondervoeding ernstige en blijvende gevolgen. Er ontstaan bijvoorbeeld groeiachterstanden, maar ook hun mentale ontwikkeling verloopt trager omdat hun herse-

nen zich minder goed ontwikkelen. Ze presteren daardoor minder goed op school, wat grote gevolgen heeft voor hun toekomst. Bovendien hebben deze kinderen een zwakker immuunsysteem waardoor ze vatbaarder zijn voor ziektes.

#### Wat doet Adventsactie?

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten – lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo

maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

#### 'Superfood' sorghum tegen ondervoeding op West-Flores in Indonesië

Op West-Flores leven boeren in afgelegen gemeenschappen. Door gebrek aan water kunnen ze echter nauwelijks genoeg voedsel verbouwen. Ze maken kennis met sorghum, een oude graansoort die zeer voedzaam is, snel groeit en weinig water nodig heeft. De boeren leren hoe ze sorghum kunnen verbouwen, ontvangen zaden én leren hoe ze er gezonde gerechten mee kunnen bereiden voor hun kinderen.

#### Terugkeer naar de landbouwmethode van de voorouders in Guatemala

Onze partner in Guatemala leert de boeren hun land bewerken volgens de methode die hun voorouders 5000 jaar geleden ontwikkelden: het milpa-systeem. Daarbij bewerkt de gemeenschap gezamenlijk een stuk grond waarop verschillende gewassen tegelijkertijd worden verbouwd. Daarna ligt de grond een periode braak. Samen zorgen de gewassen voor een compleet dieet van koolhydraten, eiwitten en vitaminen. Het is een uniek systeem, waarvoor geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat zorgt voor een gezonde bodem.

## Licht in de duisternis

zondag 15 december van 13.00 tot 17.00 uur

*Een brandende kaars roept een beeld op van romantiek, warmte en gezelligheid. Het is op vele gewone, maar ook speciale momenten dat kaarsen om uiteenlopende redenen worden ontstoken. Een brandende kaars is het symbool van licht. Het licht van de verrezen Heer.*

Het licht dat recht doet aan de werkelijkheid van het kerstverhaal. Het is God die heeft gezegd "Licht moet schijnen uit het duister". Hij heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten. Licht dat afstraalt van het gezicht van Jezus Christus, dat onschuldige kind in een kribbe. Het is dit licht dat de wereld zal verlich-

ten en hoop zal geven. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor kerst die mensen soms droevig stemmen.

In de tijd van verwachting, de Advent periode, zal de St. Georgiusbasiliek open zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Op deze zondag nodigen wij iedereen van harte uit om op symbolische wijze licht in de duisternis te zijn. Dit kan door (kosteloos) een kaarsje te ontsteken in de Sint Georgiusbasiliek. Ieder met een eigen intentie of gedachte.

U bent van harte welkom.







### Boom van intenties

Ook zal er dit jaar een Kerstboom staan waarin u een wens, een kerstgroet en/of een intentie kunt ophangen. Tijdens de vieringen met Kerstmis zal er ook gebeden worden voor de wensen en intenties die in de boom opgehangen worden.

Werkgroep 'Licht in de duisternis'



## Adventstijd, een tijd van voorbereiding voor Kerstmis

*De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; het is de liturgische periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat.*

### Adventus

In de weken vóór Kerstmis leven christenen in afwachting van de komst van het kindje Jezus. Aangezien het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' adventus is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.

### Vier zondagen

De Advent omvat ongeveer vier weken. Deze liturgische periode vangt aan op de vooravond van de zondag die valt tussen 27 november en 3 december, en eindigt als op 24 december bij het avondgebed de Kersttijd begint. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdays kan variëren van 22 tot 27. De vier zondagen worden ook wel genoemd naar de beginwoorden van de introitusgezangen van de missen op die dag: *Ad te levavi*, *Populus Sion*, *Gaudete* en *Rorate Caeli*.

### Licht in de duisternis

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Terwijl het boven de Kreeftskeerkring steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het 'Licht der wereld'.

### Dood en leven

Duisternis staat in de christelijke traditie symbool voor de dood, en licht voor het leven en de Verrijzenis. In de weken vóór Kerstmis, als de natuur op het noordelijk halfrond haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de gelovigen Christus, het Licht van de Wereld, dichterbij komen. Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen.

### Adventkransen

Het naderen van het licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de adventskrans, die in alle kerken en in sommige scholen en huiskamers wordt opgehangen. Een adventskrans is doorgaans gemaakt van dennengroen of andere natuurlijke →

materialen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Op iedere adventszondag wordt één kaars ontstoken, net zolang tot op de laatste zondag vier brandende kaarsen het naderende kerstfeest aankondigen.

### Zonnewende

De adventskrans lijkt in zekere zin op een rad. Die gelijkens is niet toevallig, maar vindt zijn oorsprong in een oud gebruik van de Germanen. Voor de heidense Germanen was de tijd dat de zon een aantal dagen stilstond aan de Hemel - de zogeheten 'winterzonnewende' - reden voor het heiligste feest van het jaar. Als de zon stilstond, zo dachten de Germanen, 'werkte' zij niet. Het zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor de zon het werk ook zouden laten. Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond lieten de Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht draaien. Symbolisch werd dit uitgedrukt door een met bosgroen versierd wagenrad aan het plafond van de woning te hangen. Het is dit wagenrad dat door missionarissen bij de kerstening van de Germanen als basis voor de adventskrans werd genomen. De periode van rust rond de zonnewende verklaarden de missionarissen verder tot een periode van inkeer en boete, die paste bij een tijd waarin de komst van Christus wordt verwacht.

### Komst en wederkomst

Christenen leven steeds in de verwachting dat Jezus Christus op aarde terug zal keren. In de Adventstijd, als de komst van het kindje Jezus in Bethlehem wordt verwacht, denken christenen nog eens speciaal aan het moment waarop Christus zal terugkeren, de Wederkomst.

### Tijd van boete

Bij zijn terugkeer op aarde zal Christus komen oordelen, de levenden en de doden. De gelovigen worden zich in de Advent, als zij zich de wederkomst van Christus realiseren, opnieuw van hun Zonden bewust. Voor die zonden moet Boete gedaan worden.

### St-Maartensvasten

Vroeger was het in de kerk heel gebruikelijk om in een tijd van boetedoening te vasten. In de Advent werd meestal een aantal dagen per week gevast. Het vasten begon op 11 november, het feest van Sint Maarten. Daarom werd het vasten tijdens de Advent ook wel 'St.-Maartensvasten' genoemd.

### Inkeer

Het boetekarakter van de Advent is in de loop van de tijd enigszins naar de achtergrond geraakt. De Advent is tegenwoordig vooral een periode van inkeer en Gebed. De grote vragen van Dood, leven en Verrijzenis worden tijdens de Advent overwogen in het Officie en in het individueel gebed van de gelovigen.

## Colofon

### Noorderlicht

Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar.

### Redactieleden

St.-Georgiusbasiliek

Anita Meupelenberg,

email: [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)

St.-Jozefkerk

Ton van Oers, email: [tonvo6@gmail.com](mailto:tonvo6@gmail.com)

### Bezorging

St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98

St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84

### Kopij Noorderlicht naar:

[noorderlicht@stjorisparochie.nl](mailto:noorderlicht@stjorisparochie.nl)

### Eindredactie Noorderlicht

Koos van Leeuwen, email:

[noorderlicht@stjorisparochie.nl](mailto:noorderlicht@stjorisparochie.nl)

### Secretariaat St.-Jorisparochie

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo

Email: [secretariaat@stjorisparochie.nl](mailto:secretariaat@stjorisparochie.nl)

o.a. voor het doorgeven van verhuizingen, mutaties ledenadministratie, misintenties

### Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2025 uit in het weekend van:

25/26 januari 2025

### Einddatum aanleveren van kopij:

16 december

*Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, niet gegarandeerd.*

### Website RK- parochie:

[www.stjorisparochie.nl](http://www.stjorisparochie.nl)

### Foto van de omslag:

Kerst, foto van Harry Elfrink

### Verantwoordelijkheid van het parochieblad

De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.



**Bal's vis**  
Diverse visspecialiteiten  
Kant en Klare maaltijden

Winkel van Goghplein  
Standplaats Apollolaan  
Schelfhorst (woensdagmarkt)

**Hier kan  
uw advertentie  
staan**



HOSPITAALWEG 2B 7607 TW ALMELO  
0546 - 821155 INFO@ENGBERINK.NL

**Hemmer®**

met het oog op uw ogen  
www.hemmeroptiek.nl  
0546-454749

**FA. THEO GOOSSEN**  
AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

Almeloseweg 159  
7615 NA Harberinkhoek  
tel. 0546 866 928  
www.goossenautoschade.nl



LEENAUTO GRATIS

Betrouwbaar,  
integer,  
open en  
transparant.

Al 30 jaar uw  
uitvaartverzorgers.



Erik Korte  
Uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar  
0546-443264



**BINNENKORT JARIG OF  
GEEF JE EEN FEESTJE?**

MAAK JE DAG COMPLEET MET ONZE  
FEESTELIJKE HAPJESSCHAAL

50 KIPHAPJES  
INCLUSIEF ONZE  
BEFAAMDE 'KIPPELING',  
GLUTENVRIJ EN  
ALTIJD OP VOORRAAD!

22,50



Ten Velde

POELIERTENVELDE.NL

**ZUIVER**  
UITVAARTBEGELEIDING

Een uitvaart is geen dag  
uit een leven maar een  
leven in één dag

Christel Bruggink - Bruins

06 443 227 66 - 24/7 bereikbaar  
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl  
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl



**SNIJDERS SCHOENEN**

Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86







*Vertrouwd dichtbij.*



tel: 088 1198 200

[www.vredehof.nl](http://www.vredehof.nl)



**kantoor- & projectinrichting +  
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop**

**Bezoek onze nieuwe website:  
[www.mdoc.nl](http://www.mdoc.nl)**

**BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE  
EN EEN BETROUWBARE  
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?**

**De werkwereeld verandert in een hoog  
tempo, wij veranderen mee.**

**hillen**  
OFFICE PROFESSIONALS

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • [www.hillenkantoor.nl](http://www.hillenkantoor.nl)

**mdoc**   
document solutions



**Hams verzorgt samen met u een  
persoonlijke uitvaart van uw dierbare**

**Hams uitvaartverzorging**

 Oosteinde 172, 7671 AD Vriezenveen

 [info@hamsuitvaartverzorging.nl](mailto:info@hamsuitvaartverzorging.nl)

 [www.hamsuitvaartverzorging.nl](http://www.hamsuitvaartverzorging.nl)

 0546 - 56 13 51 



 **Hams**  
Uitvaartverzorging