



19E ZONDAG DOOR HET JAAR – RESPICE DOMINE
12-AUG-2023 T/M 20-AUG-2023

JAAR A
WEEK 3

LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (1 Kon. 19, 9a. 11-13a) *Treed aan voor de Heer op de berg.*
2-de Lezing (Rom. 9, 1-5) *Ik zou wensen vervloekt te zijn, als ik daarmee mijn broeders kon helpen.*
Evangelie (Mt. 14, 22-33) *Zeg mij over het water naar U toe te komen.*

ONLANGS OVERLEDEN

Riek Rozeman-Maathuis; Marietje Bekhuis-Mensen.

ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 12-Aug 18:30 Woord- en Communieviering
Diaken Van Vilsteren Jozefkoor (Lat./Ned.)



Jaargedachtenis
Misintenties:

OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 15-Aug Maria ten Hemelopneming Georgiusbasiliek
Zaterdag 19-Aug 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 13-Aug 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Ned.)



Jaargedachtenis: Hennie Oude Kotte.
Misintenties: Lies Bos; Overleden ouders Verstege-Volwater; Voor 80 jarige verjaardag;;
Mia Hendriks.

HOOGFEEST MARIA TENHEMELOPNEMING - GAUDEAMUS

Dinsdag 15-Aug 19:00 Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink

OVERIGE VIERINGEN

Maandag 14-Aug 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Maximiliaan Maria Kolbe]
Woensdag 16-Aug 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Stefanus van Hongarije]
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
Donderdag 17-Aug Géén Viering
Vrijdag 18-Aug Géén Viering
Zondag 20-Aug 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Volkszang (Ned.)



KINDERWOORDDIENST

AUGUSTUS VAKANTIEMAAND

Vanwege de vakantie zal er in de maand augustus geen Kinderwoorddienst zijn.
Wel zullen er in die tijd werkboekjes achterin de kerk liggen met het Evangelie van de zondag, uitleg, puzzel en kleurplaat. Wij wensen iedereen een fijne vakantie!
Hartelijke groeten van de werkgroep Kinderwoorddienst

ABONNEMENT WEEKBERICHT

Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week.

Abonneren op het weekbericht? Stuur een mail naar: weekbericht@stjorisparchie.nl
Weekbericht en Noorderlicht ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparchie.

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO

- *Weekbericht:* <https://stjorisparchie.nl/weekberichtstjorisparchie/>
- *Noorderlicht:* <https://stjorisparchie.nl/noorderlicht/>

DIGITALE COLLECTE

- *Scan QR-Code*
 - *Volg de link*
- Telebankieren
NL71 RABO 0102 1358 00
Jorisparchie Collecte



PREKEN ONLINE

19-DE ZONDAG DOOR HET JAAR

OP HET MEER BIJ TEGENWIND

Dit jaar gedenken wij het eeuwfeest van de geboorte van Blaise Pascal (1623-1662). Paus Franciscus heeft een brief geschreven over deze geleerde en christelijke man uit Frankrijk. Regelmatig worden nog enkele van zijn uitspraken uit zijn Pensées aangehaald, zoals: « Le coeur a ses raisons que la raison ne comprend pas. ». De logica van het hart verschilt van deze van het verstand.

Zo de neus van Cleopatra een tikje korter was geweest, zou de aarde een heel ander aanzien gekregen hebben:

« Le nez de Cléopâtre: s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. »

In deze vakantiemaanden met het drukke en jachtige toerisme denken we even aan zijn bewering dat veel van onze problemen voortkomen uit het feit dat wij niet in staat zijn rustig in een kamer te kunnen blijven. Wij kunnen heel onrustig zijn door alles te willen zien en mee te maken.

« Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre ».

Bidden in de stilte

Zo komen we bij de aanvang van het evangelie van vandaag. Jezus zoekt de stilte op en gaat naar het gebergte om er te bidden (Mt 14,23). Hij volgt daarmee het voorbeeld van Mozes en van Elia, de profeet die een lange weg aflegde door de woestijn om bij de Horeb God te ontmoeten. Hij hoort daar de stem van God bij het suizen van een stille wind (1 Kon. 19, 12-13).

In de Bergrede had Jezus al aangegeven hoe we moeten bidden:

"Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden" (Matt. 6:6).

Wandelen op het water?

Na zijn gebed in het gebergte is Jezus naar zijn leerlingen toegegaan, die de overtocht maakten over het meer. Zij hadden het moeilijk, want zij hadden tegenwind. Een gekend verhaal, ook wel de aanzet tot enkele moppen om het falen van Petrus te verklaren en het wandelen over het meer. Hier eentje, geplukt op Beam EO over een duur boottripje:

"Tijdens zijn vakantiereis komt Jan met zijn gids aan de oever van het Meer van Galilea. "Hoeveel kost het mij als ik met de boot het meer over vaar?" vraagt Jan. "Dertig dollar, meneer." Jan: "Dat is erg duur!" "U moet niet vergeten dat dit een heel beroemd meer is, Jezus heeft over dit water gelopen!" Jan: "Ja, geen wonder met zulke prijzen!"

Jezus ging over het water. Dit is een goddelijke vaardigheid. Er zijn maar weinigen die dit hebben gedaan. Toch zijn er enkele paraleteksten in de hellenistische wereld en ook in de Indische literatuur. Het is al het beeld van de verrezen Heer. Petrus spreekt hem aan met 'Heer' en gaat naar hem toe, zoals Johannes het schetst in het verrijzenis verhaal aan het meer van Tiberias (Joh. 21,1-7).

Lees Meer: <https://preken.be/a/door-het-jaar/19/13705-op-het-meer-bij-tegenwind>

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

PASTORALE HULP**OVERLIJDEN
UITVAART****06 8379 6183****ST.-JORISPAROCHIE**

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76; 7607BN Almelo 0546 813 298
Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo 0546 861 184
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.