



# ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

4E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD – LAETARE  
18-MRT-2023 T/M 26-MRT-2023

NR. 2843

JAAR A

WEEK 4

## LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (1 Sam. 16, 1b, 6-7.10-13a)

*David wordt gezalfd tot koning over Israël.*

2-de Lezing (Ef. 5, 8-14)

*Sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen.*

Evangelie (Joh. 9, 1-41 of 1. 6-9. 13-17. 34-38)

*Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.*

## ONLANGS OVERLEDEN

Marietje Gering - Stokker; Mary Waanders - Keizers; Riet Oude Lansink - Mensink.

## ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 18-Mrt 18:30 Eucharistieviering  
Mgr. Woolderink

[H. Cyrillus van Jeruzalem]  
Herenkoor [Greg.]



Jaargedachtenis:

Misintenties:

## OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 21-Mrt Géén Viering

Zaterdag 25-Mrt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)

## ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 19-Mrt 11:00 Eucharistieviering  
Mgr. Woolderink

*Kinderwoorddienst*  
Georgiuskoor (Ned.)

Jaargedachtenis: Henk Bokdam.

Misintenties: Eef Timmermans.

## OVERIGE VIERINGEN

Maandag 20-Mrt Géén Viering

Woensdag 22-Mrt 19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament

Donderdag 23-Mrt Géén Viering

Vrijdag 24-Mrt 08:45 Laudan 19:00 Eucharistieviering

Zondag 26-Mrt 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Volkszang (Lat./Ned.)  
*Kinderwoorddienst tijdens deze viering.*



## WJD - NIEUWS.

Informatieavond door Sarah Mijhad.

*Dinsdagavond 25 april 20.00 uur in de parochiezaal van de Lambertusbasiliek te Hengelo  
Info over de reis en gelegenheid om al je vragen te stellen. Ouders ook welkom.*

*Meer Info: <https://www.jongaartsbisdom.nl/wjd-2023-lissabon/>*

In 2023 zijn de Wereldjongerendagen in Lissabon. Onderweg ontdek je hoe jongeren in andere landen leven en geloven. Je ervaart dat je niet de enige bent die naar de kerk gaat. Je gaat in gesprek over het WJD-thema onder leiding van de Nederlandse bisschoppen en er is een festival waar je jongeren uit alle landen ontmoet.

## VASTENACTIE

VASTENACTIE 2023

IEDEREEN, OVERAL TER WERELD, EEN GOED BESTAAN

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. *Meer Info: <https://www.vastenactie.nl/>*

## ABONNEMENT WEEKBERICHT

Elke vrijdagavond het laatste nieuws voor de komende week.

Abonneren op het weekbericht? Stuur een mail naar: [weekbericht@stjorisparochie.nl](mailto:weekbericht@stjorisparochie.nl)

*Weekbericht en Noorderlicht ook te lezen, en op te halen, via website St.-Jorisparochie.*



WEBSITE ST.-JORISPAROCHIE - ALMELO

- *Weekbericht: <https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/>*
- *Noorderlicht: <https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/>*

## DIGITALE COLLECTE

- *Scan QR-Code*
- *Volg de link*

Telebankieren  
NL71 RABO 0102 1358 00  
Jorisparochie Collecte





## GELOVIGE JONGEREN OP REIS

Dit jaar staan de wereldjongeren dagen en de Lourdes bedevaart op de planning. Een aantal jongeren uit onze parochie zullen deze reis gaan maken. Gezien de financiële situatie van velen, willen ze dit financieren met sponsoring.

Hiertoe gaan ze eieren verkopen in de St.Jozefkerk en de St. Georgiusbasiliek in de weekenden van 18/19 maart en 25/26 maart. Dit wordt verzorgd door de jongeren van de Young Faith groep.

De verkoop zal na de H. Mis zijn, achter in de kerk. De doosjes gaan per 10 stuks en kosten € 3,50 per doos.

Uiteraard is een vrije gift ook altijd welkom. Betaling voor de eieren graag contant of via de bijgevoegde QR- code.

De eieren kunnen dan op 1 April tussen 13.00 en 15.00 afgehaald worden bij de St.Jozefkerk.

Mocht dit echt niet lukken kunt u dit aangeven en zullen de eieren op een afgesproken tijdstip langsgebracht worden.

Namens de Young Faith groep heel hartelijk bedankt, we hopen met een mooie groep te kunnen gaan.



**Scan de QR-code om te betalen voor YoungFaith Eieren Verkoop / Gift.**

**Gebruik de Camera App op je telefoon.**

**<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=av0QE6PWT-O8d3IDyPHdTA>**

## PREKEN ONLINE

## 4E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD

Zusters en broeders,

‘De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart’ hoorden we in de eerste lezing, en die uitspraak is even goed van toepassing in het evangelie. Immers, zowel de apostelen als de farizeeën zijn ervan overtuigd dat die man blindgeboren is als straf voor een zware zonde van zijn ouders of van hemzelf. Vooral dat laatste is zeer merkwaardig. Immers, hoe kan een kind zondigen nog voor het geboren wordt? Maar Jezus laat er geen twijfel over bestaan: er is helemaal geen sprake van straf voor de zonde, integendeel, die man is blind omdat Gods werk door hem zichtbaar moet worden. En dat werk van God is Jezus zelf en de Blijde Boodschap van liefde, vrede en vreugde die Hij uitdraagt. Die zal door de genezing van de man inderdaad zichtbaar worden, want aantonen dat Gods liefde grenzeloos is. Het is misschien om dat te beklemtonen dat Jezus de blinde op een heel merkwaardige manier geneest: hij bestrijkt zijn ogen met speeksel, en zendt hem naar de vijver van Siloam waar hij zich moet wassen. Dat doet de man, en inderdaad, hij is niet langer blind. En hij is genezen omdat hij zich geen vragen stelde bij wat Jezus deed. Nochtans, wie smeert er nu slijk op de ogen van een blinde om hem te genezen??

Maar die blinde gelooft echt in Jezus. Dat komt heel sterk tot uiting in de evolutie die hij doormaakt. Op de vraag wie hem genezen heeft, antwoordt hij eerst dat hij niet weet wie die man is. In het gesprek met de farizeeën noemt hij Jezus een profeet en een Godsgezant in wie zij niet willen geloven. En wanneer hij Jezus opnieuw ontmoet, valt hij op zijn knieën voor Hem neer en zegt hij: ‘Ik geloof, Heer.’

Hierbij kunnen we ons de vraag stellen: Is ons geloof ook zo vast als een rots en zo zonder vragen als dat van die man? Misschien zijn we er ons niet van bewust, maar wij worden, wat ons geloof betreft, bij manier van spreken blindgeboren. Ons geloof zit immers niet in ons DNA of in onze genen, het moet dus groeien.

Hierbij kunnen we ons de vraag stellen: Is ons geloof ook zo vast als een rots en zo zonder vragen als dat van die man? Misschien zijn we er ons niet van bewust, maar wij worden, wat ons geloof betreft, bij manier van spreken blindgeboren. Ons geloof zit immers niet in ons DNA of in onze genen, het moet dus groeien.

**Lees Meer:** <https://preken.be/a/vasten/4/13666-4e-zondag-in-de-veertigdagentijd-a-2023>

## BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

## MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

## PASTORALE HULP

OVERLIJDEN  
UITVAART



06 8379 6183

## ST.-JORISPAROCHIE

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76; 7607BN Almelo 0546 813 298

Gastvrouwen: woensdag en vrijdag van 09:30 – 11:30.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo 0546 861 184

Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.