

Nieuws uit de
ST.-JORISPAROCHIE

Zaterdag 26 november
2022 t/m vrijdag
13 januari 2023
Jaargang 20 nr. 6

6

Noorderlicht



In deze uitgave:

Kerst, God is niet ver weg

Een oud gezegde luidt: *Het hout van de kribbe is ook het hout van Zijn kruis!*

Energiecrisis bedreigt de toekomst van onze kerken

De hoge energiekosten treffen de kerken hard

Pastorale Wilsbeschikking

U kunt nu al uw wensen vast laten leggen

De jongerengroep M25 van de St. jorisparochie wint de Ariens publieksprijs

Hoe is de Tienergroep zover gekomen..... zie onder Jongeren.



St.-Jorisparochie
**St.-Georgius
en St.-Jozef**

Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:



wiessanders
UITVAARTBEGELEIDING

Puur Persoonlijk

24/7 bereikbaar | www.wiessandersuitvaart.nl | 0622163953



Hans Wesselink
AGF v.o.f.

BEZORG SERVICE

T. 0546 822 523 M. 06 517 04 373



Jo Leloux
TWEEWIELERS

De zaak waar u zich nog klant voelt

Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl

rohof
Modeschoenen

www.rohofschoenen.nl • Grotestraat 7 Almelo



Lubbers
De Echte Bakker

Hantermansstraat 21, tel (0546) 81 22 91, Almelo



JUWELIERSHUIS
BRUMMER

OVERIJSSELS MEEST COMPLETE JUWELIERSHUIS
SINDS 1885 • BEËDIGD TAXATEUR • ALMELO

Ook een grote collectie gedenk- en herinneringssieraden.
Het beste advies voor een passend assieraad met eventueel een vingerafdruk als ring, bedel of een haarlokhanger ter nagedachtenis van een dierbare.
Wij zijn specialist in het veranderen van trouwringen en hebben diverse voorbeelden op voorraad.

Elk leven zijn eigen verhaal

Aandacht
Betrokkenheid
Begrip

In harmonie overleg bij u thuis
of bij ons aan kantoor

Hams Uitvaartverzorging
vier generaties vertrouwd

0546 - 56 13 51

www.hamsuitvaartverzorging.nl
www.condoleren.nu
www.uitvaarttestament.nu
E-mail: info@hamsuitvaartverzorging.nl

Thöni  Mandos

FINANCIEEL ADVISEURS B.V.

**Uw specialist op het gebied van
hypotheek, pensioenen
en verzekeringen**

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.
Telefoon 0546 - 582113
E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl

Bruidswerk - Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen
Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemschikcursussen



De Bloemenschuur

Octmarsumsestraat 354 Almelo - 0546 861141 - www.debloemenschuur.nl



Pastoraal team

Pastoor en teamleider



Mgr. A.J.J. Woolderink
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Parochiemedewerkers



Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 2225446
diaconie@stjorisparochie.nl



Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062
catechese@stjorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie

Mgr. A.J.J. Woolderink

Voorzitter

Vacant

Vice voorzitter/ onroerend goed, facilitaire voorzieningen

M.A.J. (Marian) Linssen- Canters

tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl

Secretaris parochiebestuur

J.B.J. (Jeroen) Grootte Bromhaar

penningmeester@stjorisparochie.nl

penningmeester parochiebestuur

A.J. (Thea) Löwik

Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com

Lid

B.J. (Ben) Hulshof

Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com

Lid

Bereikbaarheid St.- Jorisparochie

St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Maandag, woensdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig.

St.- Jozef en parochiecentrum 't Saam tel. 0546 86 11 84
St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo.

Dinsdag en zaterdag van 9.30-11.30 uur zijn gastvrouwen aanwezig. jozef.locatie@stjorisparochie.nl

**Voor pastorale hulp, overlijden
en uitvaart 06 8379 6183**

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons parochieblad voor hun overleden familielid een in memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie wordt deze In Memoriam ook veel gelezen. Goed om als gemeenschap van elkaar op de hoogte te blijven. Ook kunt u zelf voor uw naaste een in memoriam insturen/mailen (de lengte van de in memoriam maximaal 275 woorden). Mailen naar Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com



Aula in St.- Jorisparochie

Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikt de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in St.-Jozefkerk moet dat altijd mogelijk zijn.

Urn bijzetten in het Columbarium

De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter gedachtenis een plaquette.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: georgius.locatie@stjorisparochie.nl

Bijzetting in Columbarium St-Georgiusbasiliek

Op 10 juli werd Ita Luchtmeijer-Martina het bijzijn van haar kinderen naar haar laatste rustplaats in het columbarium gebracht. In de Mariakapel werd een plaquette ter nagedachtenis aan haar geplaatst. Ita Luchtmeijer-Martina werd op 25-3-1945 geboren in Enschede en overleed op 14-2-2022 in Almelo.



Communie thuis

Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met:
 St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04
 St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/
 06 42 65 23 02

Bezoek thuis

Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, dan kunt u dit melden bij:
 St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84
 St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.
 Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats

Beheerder: dhr. G. Kempers
 tel.: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944
 Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties

U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie, St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 0546 86 11 84. De bijdrage is naar draagkracht. Omtochenig houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres:
 secretaris@stjorisparochie.nl of
 via secretariaat@stjorisparochie.nl
 uw intenties opgeven.

Graag onder vermelding van datum en kerk.
 Het missengeld kan worden overgemaakt op:
 St.-Georgius: NL89RABO0102100071
 t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
 St.-Jozef: NL29RABO0102107068
 t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

Kerktaxi

Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de:
 St.- Georgius en Aaldrinkhoek:
 mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89

Extra collecte

26 nov. t/m 18 december
Bisschoppelijke Adventsactie

IBAN NL89 INGB 0653 1000 00
 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

**Parochiële Caritas Instelling (PCI)**

De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com of via een briefje in de brievenbus van de betreffende pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen door middel van een financiële bijdrage te storten op ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo

De "Stichting Lourdes Groep Almelo"
 Zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke zaterdag van 10 tot 12 uur.

Bent u niet in staat om kleding te brengen?

Even een telefoontje naar:
 06 50956152 / 06 46770366 / 06 29290669

Lourdes info:

Ida Middelkamp 06 12512827

Biechtgelegenheid

Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie.

Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris Woolderink.



Doordeweekse vieringen

St.-Georgiusbasiliek

Maandag: 8.45 Laudan en 9.00 uur H. Mis ofwel
18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis
(In het weekend wordt vermeld of er een
ochtend- dan wel avondviering is).

Woensdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis.
Woensdag: 19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie
en gebed voor het H. Sacrament.

Donderdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis.
Vrijdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis

St.-Jozefkerk

Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.

Doopgelegenheid

In 2022 is er in de Jorisparochie gelegenheid om uw kind te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de St.-Jozefkerk:

Doopdata 2023

5 maart
8 april in de Paaswake
18 juni
24 september
12 november.

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek.

Voor vragen kunnen jullie bellen met Thea Löwik
tel. 06 207 936 11 of mailen thlowik@gmail.com.

*Els Eidhof en Thea Löwik,
Werkgroep doopvoorbereiding.*



Personalia

In de St. Georgiusbasiliek zijn op zondag 25 september gedoopt:

Guus (Wilhelm Ferdinand) Dijkstra, geboren op
13 juni 2022, zoon van Coen Dijkstra en Manon Snippe

Tobias (Tobias Ferdinand Eugene Samuel)
Oude Weernink, geboren op 28 maart 2021,
zoon van Christopher Oude Weernink en
Kirsten Oude Weernink-Kamst

*Ouders en familieleden van harte gefeliciteerd en welkom in
de St. Jorisparochie.*

Gebed van Franciscus van Assisi

*Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.*

*Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.*



Weekend	St.-Jozef	St.-Georgius
Hoogfeest van Christus Koning Dignus est Agnus Caeciliaweekend Patrones van de koristen	Zaterdag 19 november 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 20 november 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
1^{ste} Zondag van de Advent Ad te levavi Begin Liturgisch A-jaar	Zaterdag 26 november 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink	Zondag 27 november 11.00 uur Eucharistieviering Volkszang (Ned.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
2^e Zondag van de Advent Populus Sion	Zaterdag 03 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 04 december 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
3^e Zondag van de Advent Gaudete	Zaterdag 10 december 18.30 uur Eucharistieviering The Lord's Choir Mgr. Woolderink	Zondag 11 december 11.00 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
4^e Zondag van de Advent Rorate caeli	Zaterdag 17 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 18 december 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Ned.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>
Boeteviering		Woensdag 21 december 19.00 uur Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink
Kerstavond Dominus dixit 	Zaterdag 24 december 17.00 uur Kinder Kerstviering Gebedsdienst zonder Communie	
	Zaterdag 24 december 21.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink	Zaterdag 24 december 23.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink
Hoogfeest van Kerstmis Puer Natus est 		Zondag 25 december 11.00 uur Eucharistieviering, met KW Herenkoor Georgius+Jozef (Greg.) Mgr. Woolderink <i>Kinderwoorddienst</i>



Weekend	St.-Jozef	St.-Georgius
2^e Kerstdag H. Stephanus Etenim sederunt 		Maandag 26 december 10.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor+Georgiuskoor zangers Mgr. Woolderink Kinderwoorddienst
Oudejaarsdag Hoogfeest van het Moederschap van Maria 2022...	Zaterdag 31 december 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink	
Nieuwjaarsdag Hoogfeest van het Moederschap van Maria Salva Sancta parens ...2023		Zondag 01 januari 11.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (Lat./Ned.) Mgr. Woolderink Kinderwoorddienst
Openbaring van de Heer Hoogfeest Driekoningen Ecce advent 	Zaterdag 07 januari 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink	Zondag 08 januari 11.00 uur Eucharistieviering; Georgiuskoor (Ned.) Mgr. Woolderink Kinderwoorddienst
Feest van de Doop van de Heer Einde van de Kersttijd		Maandag 9 januari 19.00 uur Eucharistieviering Volkszang (Ned.) Mgr. Woolderink

Herinnering aanmelding Eerste Heilige Communie 2023



Zoals u in de vorige uitgave van Noorderlicht hebt kunnen lezen – en mogelijk hebt u hierover ook al een uitnodiging via de school van uw kind ontvangen – starten we in februari 2023

weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.

De ouderavond zal plaatsvinden op dinsdagavond 17 januari 2023 om 20.00 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek. U kunt uw kind aanmelden voor de

Eerste H. Communie door een aanmeldingsformulier op te vragen via ons parochiesecretariaat: secretariaat@stjorisparochie.nl.

De viering voor de Eerste Heilige Communie zal zijn op 16 april 2023.

Voor vragen over (de voorbereiding op) de Eerste Heilige Communie, kunt u zich wenden tot: Bea Oude Mulders, parochiecatecheet.
Mailadres: catechese@stjorisparochie.nl
Tel.: 06 - 107 930 62



Kerstmis 2022, God is niet ver weg!

In de menswording van Jezus die we binnenkort met Kerstmis gedenken, is God ons heel nabij gekomen. Dichterbij gaat het niet! Heel ons leven, ook met alle pijn en verdriet heeft Hij willen delen.



Wanneer we naar de kerststal kijken, komen ons in één oogopslag alle omstandigheden voor de geest, waarin de grote God naar ons mensen toege-

komen is. Hij kwam in onze wereld, als een kwetsbaar klein kind. Voor Maria en Jozef, was er zoals voor zoveel mensen in onze samenleving geen veilig thuis.

Hij werd niet geboren, waar je het zou verwachten in de hoofdstad Jeruzalem in een paleis. Een paleis... de plek waar in de beleving van de mensen alle eer en glorie gestalte krijgt. Een plaats passend voor Hem die in waarheid Koning is van al wat bestaat. Begrijpelijker wijze gaan ook de drie koningen Hem daar zoeken. Maar ze vinden Hem niet op de plaats die aardse macht en rijkdom uitstraalt. Door een Bijbelse profetie worden ze verwezen naar het onbeduidende Bethlehem. Maar in die profetie krijgt Bethlehem, dat uit zichzelf niets voorstelt en niets te bieden heeft van enige allure, een *upgrade*. Eigenlijk een van de *geringste* onder de plaatsen in het Joodse land....Toch wordt over haar geprofeteerd dat ze volstrekt niet de geringste is, omdat *daar* onze leidsman en redder geboren zal worden. Alleen daarom zal Bethlehem bekend worden in heel de wereld, De symboliek van de geboorte in de stal van Bethlehem is van grote betekenis voor ons allemaal! Omdat God het kleine en pretentieloze, verheft tot een ongekende glorie. Het is zoals Maria in het Magnificat zegt: Zij dankt God omdat Zijn keus viel op haar, de *eenvoudige dienstmaagd*. En voor ons allemaal zegt ze: *Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Maar hen die vol zijn van zichzelf, gaan heen met lege handen.*

Met Kerstmis klinken de woorden van de engel: *Ik verkondig U een boodschap van vreugde, heden is u een Redder Geboren, Christus de Heer.* Het is *werkelijk* een boodschap van vreugde, omdat de Allerhoogste de allerkleinste is geworden. Bij Hem hoeft daarom niemand van ons bang hoeft te zijn dat hij niet in tel is. Wie we ook zijn, we mogen ons allemaal bij Hem geborgen weten en innig geliefd ondanks onze menselijke kwetsbaarheid. Misschien denken we daarbij wel het eerst aan de maatschappelijke crises die ons kwetsbaar maken. Nauwelijks de coronacrisis te boven, kwam de oorlog in Oekraïne met al zijn gevolgen, waaronder ook de energiecrisis die vele mensen in onze streken in de problemen brengt.

Maar onze menselijke kwetsbaarheid zit nog dieper dan wat we door de maatschappelijke crises ervaren. We leven immers ook met onze eigen tekortkomingen, met het menselijk falen, met zoveel dingen die we betreuren en waar we achteraf spijt van hebben en die we zelf niet meer terug kunnen draaien.

Een oud gezegde luidt: *Het hout van de kribbe is ook het hout van Zijn kruis!* Want Jezus' liefde voor ieder van ons gaat zover, dat Hij alles wat ons van God heeft verwijderd, op het kruis heeft weggedragen. En daarom mag er de vreugde zijn, van je aanvaard te weten door God, wat er ook in ons leven gebeurd is. Voor wie Hem toelaat in zijn hart, is er altijd een nieuw begin mogelijk en altijd toekomst, ja zelfs tot over de dood heen! En de verbondenheid met Hem, schenkt ons ook de kracht en de lange adem om solidair te zijn met elkaar in moeilijke omstandigheden. Laten we delen in die vreugdevolle boodschap van Kerstmis... door Hem met dankbaarheid te verwelkomen in ons eigen leven.

Mede namens het pastoraal team en het parochiebestuur wens ik u van harte een zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar 2023 toe.

Vicaris Woolderink

Advent: Voorbereiding op Kerstmis



De Adventskrans

Op de vooravond van zondag 27 november begint het nieuwe kerkelijke jaar 2022-2023 met de voorbereidingstijd op het feest van Kerstmis, de menswording van Gods Zoon in onze wereld. We leven vier weken toe naar de

komst van de Heer. Deze tijd heeft de naam ADVENT gekregen, het Latijnse woord voor komst. De vreugde om Christus die het Licht voor ons leven en voor de wereld is, wordt in onze kerken maar ook bij veel mensen thuis zichtbaar gemaakt door de Adventskrans met →

de vier kaarsen. Op ieder van de Adventszondagen wordt er een nieuwe kaars ontstoken, totdat ze alle vier hun licht verspreiden en ons bij het Kerstfeest brengen.

Lezingen vanaf de eerste Adventszondag

Op de eerste Adventszondag begint ook een nieuwe cyclus Bijbellezingen op de zondagen. In de liturgieboekjes aangeduid als het A-jaar, waarin het evangelie volgens Mattheüs wordt gelezen. Het kenmerk van de apostel en evangelist Mattheüs – de vroegere tollenaar Levi – is dat hij in zijn evangelie zijn eigen Joodse volksgenoten duidelijk wil maken dat Jezus van Nazareth de lang beloofde Messias is.

Hij doet dat, door steeds weer te verwijzen naar de teksten uit het Oude Testament die op de komst van de Verlosser betrekking hebben. Zijn evangelie is dan ook geschreven in de Joodse taal, het Aramees en niet in het Grieks zoals de andere evangeliën van Marcus, Lucas en Johannes. De vier adventszondagen hebben ieder een eigen thema, waarbij ook de eerste en de tweede lezing aansluiten.

Eerste Advent:

Uw verlossing komt nabij.

Tweede Advent:

Johannes de Doper bereidt de komst van Christus voor.

Derde Advent (Gaudete):

Vreugde om de nabijheid van de Heer en oproep van Johannes de Doper om ons voor te bereiden door daden van rechtvaardigheid en onderlinge solidariteit.

Vierde Advent:

Maria staat centraal en wordt geprezen door Elisabeth omdat ze op God heeft vertrouwd.

En verder in de Adventstijd:

- *Kinderwoorddienst* voor de kinderen. Iedere Adventszondag onder H. Mis van 11.00 u in de Basiliek, het evangelie vertelt uit de kinderbijbel.

- *Licht in de duisternis* op zondagmiddag 11 december 13.00-17.00 in. In de binnenstad worden lichtjes uitgereikt die in de Basiliek ontstoken kunnen worden. In de kerk klinkt sfeervolle muziek.

- *Adventsactie 2022* met als doel dit jaar: *Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven* Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie of in de bus achter in onze kerken.

- *De Gulden Mis* (Missa Aurea). In veel kerken in ons land is de oude traditie weer opgepakt om op woensdag na zondag Gaudete, de zogenaamde Gulden Mis te vieren. De kerk wordt dan alleen verlicht met het licht van talloze kaarsen, zodat we herinnerd worden aan het Licht der wereld dat scheen in de duisternis. Op deze wijze viert de Kerk het "gulden(gouden) mysterie" van ons Geloof: Maria's Jawoord bij de boodschap van de Engel. Door haar "Ja" aan de Engel Gabriël, gaf Maria zich volledig over aan hetgeen God van haar vroeg, en liet al haar zorgen over aan God. En God keerde alles voor haar ten beste. Aan de verhooring van onze gebeden op deze dag is bijzondere genade verbonden. We willen bij deze mooie traditie aansluiten op woensdagavond 14 december

om 19.00 uur in de Basiliek. (De ochtendmis vervalt dan).

- *Dienst van Vergeving (Boeteviering)* in de Basiliek op woensdag 21 december 19.00 mmv Jozefkoor.

- *Biechtgelegenheid*: na de Boeteviering en na de doordeweekse Eucharistievieringen of na afspraak met Vicaris Woolderink.

De Kerststal

Kerstmis is welhaast ondenkbaar zonder de uitbeelding van het tafereel van de stal van Bethlehem, met een kleinere of grotere beeldengroep. De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan St. Franciscus van Assisi, die in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een 'levende' kerststal liet maken. Hij heeft de kerststal zoals wij die nu kennen beïnvloed. Daarvóór werd namelijk op kerstdag een kribbe geplaatst op of naast het altaar tijdens de Heilige Mis. Spoedig kwamen daar meerdere figuren bij. De franciscanen bevorderden dit gebruik in kerken en gezinnen. Beroemd werden later de zgn. Napolitaanse kerststallen uit de 18^{de} eeuw waar de stal van Bethlehem met de vertrouwde figuren van Maria en Jozef bij de kribbe, de herders en de drie koningen uitgebreid werden met scènes uit het alledaagse leven van gewone mensen uit die tijd.

Een prachtig voorbeeld hiervan is te vinden in het museum Catharijneconvent in Utrecht. U kunt er gratis een kijkje nemen van 18 december tot 8 januari 2023.



Deel van de Napolitaanse kerststal in Utrecht

Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd	Plaats	Activiteit / viering
Elke Zondag - 11.00 uur	Tijdens de Mis in de dagkapel van de St. Georgiusbasiliek 	Kinderwoorddienst <i>Tijdens de Advent is er een doorlopend thema</i>
Zaterdag 24 december - 17.00 uur	St. Jozefkerk	Kinderkerstviering Gebedsviering
Zondag 25 december - 11.00 uur	Tijdens de Mis in de dagkapel van de St. Georgiusbasiliek	Kinderwoorddienst
1 ^e maandag van de maand - 19.00 – 20.30 uur	Tienerkamer pastorie St. Georgiusbasiliek 	Bijeenkomst Tiengroep M25 <i>Voor tieners vanaf 12 jaar</i>
11 december - 13.00 – 17.00 uur, Licht in de duisternis	St. Georgiusbasiliek 	Bijeenkomst Jongerengroep Young Faith <i>Voor jongeren vanaf 16 jaar</i>
17 december - Kerstfilm kijken in je gekste kersttrui	Utrecht	

Kinderwoorddienst



Aan het begin van de Eucharistieviering worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de dagkapel, waar we met hen over het Evangelie van de zondag gaan praten. Daarna wordt het verhaal op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen weer terug in de kerk naar hun ouders.

Contactpersoon: Bea Oude Mulders,
tel. 06 - 10 79 30 62; catechese@stjorisparochie.nl

Tiengroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk 25: de werken van barmhartigheid)



Na het Vormsel kan je meedoen met de activiteiten van de tiengroep M25. Dit is een leuke, gezellige en enthousiaste groep jongens en meiden, die op een actieve manier met elkaar aan de slag gaan met vragen over geloof en leven, die kinderen van jouw leeftijd bezighouden.

Contactpersoon: Annette ter Ellen,
tel: 06 - 22 22 54 46;
diaconie@stjorisparochie.nl

Jongerengroep Young Faith



Volgend op tiengroep M25, is er de jongerengroep Young Faith. Young Faith is een diverse, leuke en enthousiaste groep jongeren die het belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten. Dat doen we aan de hand van geloofsverdieping, spelletjes-avonden, deelnemen aan jongeren-activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het leuk om meer jongeren van deze leeftijd te ontmoeten? Dan nodigen we je van harte uit om je aan te sluiten bij deze dynamische groep.

Contactpersoon: Laura Hagen,
tel: 06 - 39 36 22 58





Energiecrisis bedreigt toekomst van onze kerken

Niet alleen veel huishoudens zien de wintermaanden met grote zorgen tegemoet vanwege de hoge energiekosten, ook voor onze parochiekerken komen we in een situatie waarin de gemiddelde opbrengst van collecte en plaatsengeld in het weekend bij lange na niet kostendekkend zal zijn om de kerk zoals voorheen behaaglijk te verwarmen.

In de St.-Jozefkerk is de gemiddelde collecte tijdens de zaterdagavond-mis € 145,- en in de St.-Georgiusbasiliek tijdens de zondagmis €310,-

In de vijf maanden waarin gestookt wordt (november t/m maart) is reeds in de huidige situatie de opbrengst van de weekendcollecte in de St.-Jozefkerk niet dekkend voor de verwarming. In de Basiliek kan tot nu toe de verwarming nog wel betaald worden van het zondagse collectegeld. Dat betekent dat de energierekening (verwarming) voor de twee weekendvieringen samen (€ 600,-) nu al meer kost dan er op de collecteschaal binnenkomt. En dan spreken we alleen over de

kosten voor verwarming, niet over de elektriciteitsrekening (verlichting) die ook beduidend hoger is geworden. Echter: na 1 januari krijgen we nieuwe tarieven voor de gasrekening, die naar verwachting minstens 4x zo hoog zal uitvallen.

Daarom hebben we helaas moeten besluiten om tot 1 januari, in onze beide kerken de verwarming niet hoger te zetten dan 15 graden, met uitzondering van de Kerstvieringen.

Na 1 januari wordt ook zelfs deze maatregel onbetaalbaar. Als we op de oude voet doorgaan, zouden we op een jaarlijks tekort van € 125.000 uitkomen.

We doen daarom op ieder een dringend beroep om uw bijdrage aan de collecte royaal te verhogen en als het mogelijk is een extra donatie te overwegen voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

We realiseren ons heel goed dat in deze tijd waarin alles duurder is geworden dit niet voor iedereen haalbaar is maar als het enigszins mogelijk is hopen we toch dit velen aan onze noodkreet niet voorbij zullen gaan.

Het Parochiebestuur



- HERHAALDE OPROEP -



Vacature parochiebestuur St.-Jorisparochie

Op 1 juni j.l. eindigde statutair de bestuurstermijn van onze vice-voorzitter, André de Paepe. Dit betekent dat er een vacature ontstaat in het parochiebestuur.

Volgens het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie hebben de parochianen het recht om kandidaten voor te dragen. Het parochiebestuur vraagt u daarom kandidaten aan te melden of u zelf te melden wanneer u zich geschikt acht hiervoor.

Het parochiebestuur vergadert eenmaal per maand en elk bestuurslid heeft of krijgt in overleg een eigen aandachtsveld, dat aansluit bij persoonlijke interesse, deskundigheid en ervaring. In deze vacature gaat de voorkeur uit naar iemand met enige ervaring in het onderhoud van de gebouwen.

Wenst u inlichtingen over de werkwijze van het parochiebestuur dan kunt u contact opnemen met vicaris A. Woolderink (06 83796183) of met de secretaris van het parochiebestuur, Marian Linssen-Canters (06 51978917)

M25 groep St. Jorisparochie wint de Ariënspublicksprijs

Het is gelukt, we hebben gewonnen, wat waren we zenuwachtig, zou het lukken; vanaf eind juni kon men stemmen op diverse diaconale projecten. We hebben dan ook flink gelobbyd om de mensen warm te maken en te vragen om op ons te stemmen. Van vrienden van vrienden, parochianen, collega's voetbalvrienden, kortom heel Almelo heeft gestemd, ja zelfs nog een paar stemmen uit Amerika en Engeland.



een warm hart toedragen) hebben wij het afgelopen seizoen weer gestalte gegeven. In het seizoen 2022 – 2023 gaan we door om de werken van Barmhartigheid handen en voeten te geven; er zijn nog zo mooie activiteiten die we kunnen doen.

We gaan onze prijs hoog houden in de hele parochie, en alleen met de hulp van onze lieve Heer kunnen we dit aan.

Namens de M25 groep en hun leiding hartelijk bedankt voor uw stem op onze groep; het heeft ons goed gedaan, het geeft ons weer energie om voluit te gaan. Want: wat gij voor de minste der mijnen hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan!

M25 groep en hun leiding



Zaterdag 22 oktober was de feestelijke uitreiking in het Titus Brandsmahuis in Deventer en we gingen met een flinke delegatie vanuit Almelo er naar toe. En wat hielden ze het spannend. Na een voor tieners niet zo interessante ochtend, werd na de lunch bekend gemaakt wie de winnaars waren.

En ja hoor, de **publieksprijs** was voor ons: met **3.860 stemmen** werden wij nr. 1. Hoe is de Tienergrop nu zover gekomen..... Deze groep is een vriendengroep van de kerk. Na het H. Vormsel wordt men uitgenodigd om deel uit maken van deze groep. Heel vaak lukt het zoals het afgelopen jaar. Daar komt nog bij dat velen elkaar al kennen want ze zijn al misdienaar of acoliet.

De tienergrop zijn echte doeners, niet zo zeer stil zitten op een stoel, maar er op uit, actie, en daar proberen Michel en ik dan ook iets mee te doen: van in het verleden pannenkoek bakken met vluchtelingen uit het Azc tot kerstbakjes maken voor ouderen. En ook het fruitmandjesproject vinden ze elk jaar weer mooi om te doen. We hebben het afgelopen jaar een leuke activiteit toegevoegd: wandelen met ouderen en daar kwamen leuke gesprekken tot stand.

Kortom de werken van Barmhartigheid (die wij

DOORDENKERTJES

2^e zondag van de advent
Matteüs 3, 1-12

Keer terug naar God

Beantwoord de volgende vragen op en dan zie je de zin onder de pijl.

De geboorteplaats van Jezus

Belangrijke profeet (1^e lezing)

Vader van Johannes de Doper

Moeder van Johannes de Doper

Moeder van Jezus

Vandaag is de _____ koers aangegaan

De tijd vóór Kerstmis heet: _____

Rivier waar Johannes doopte

In deze maand is het vaak vroeg _____

Johannes de Doper doopte met :

Zorgvader van Jezus

De echte vader van Jezus

Dit wensen we elkaar toe na het Onze Vader

Bijbelgedeelte waar de verhalen over Jezus in staan

Samen spelen, samen

Feest van Jezus' geboorte

Jezus noemen we ook wel de _____

Dit ga je binnenkort thuis opzetten

Zoveel Adventszondagen zijn er: _____

Als je alles hebt ingevuld, ben je _____

Doordenkertjes Advent- en Kersttijd jaar A, Stichting Kinder- & Jeugwerk Samen
www.stichtingsamen.nl



St.-Georgiusbasiliek

Bank

Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek
Almelo.

Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek

Rabobank: NLI4RABO0102100160
St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Georgiusbasiliek
Almelo

Scholen

Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
www.dewereldboomalmelo.nl

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk,

Rabobank: NL75RABO0102105561
kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

Mariakapel

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek

A.J. (Thea) Löwik
Voorzitter, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49,
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Agenda

Maandag 28 november 9.00 uur
Sjors creagroep
Woensdag 30 november 19.30 uur
Locatieraad
Woensdag 30 november 19.30 uur
Cursus Geloven Nu
Zondag 4 december 15.30 uur
Muziek en Sfeer
Zondag 11 december vanaf 13.00 uur
Licht in de Duisternis
Maandag 12 december 9.00 uur
Sjors creagroep
Donderdag 15 december 19.00 uur
Bestuursvergadering
Zondag 18 december 16.00 uur
Concert Almelo's Mannenkoor
Woensdag 28 december 19.30 uur
Cursus Geloven Nu
Maandag 9 januari 9.00 uur
Sjors creagroep
Maandag 23 januari
Sjors creagroep



Allerzielen St.-Georgius 2 november 2021 – 2 november 2022

*Met diep respect herdenken wij hen
Die ons zijn voorgedaan*

08/11/2021	Karin Pol	57 jaar
08/11/2021	Nico Hoogland	74 jaar
30/11/2021	Troudie Polman - Grevinga	84 jaar
05/12/2021	Gerard Kokhuis	90 jaar
21/12/2021	Marie Hengstman - Kuipers	66 jaar
24/01/2022	Herman Bruggeman	83 jaar
14/02/2022	Ita Luchtmeijer - Martina	76 jaar
24/02/2022	Fons Masselink	79 jaar
06/03/2022	Thea Arts - Meijer	87 jaar
07/04/2022	Gerbert Jos Kleijssen	52 jaar
05/05/2022	Nel van de Veerdonk - Bruggeman	94 jaar
17/05/2022	Herman Bruins	83 jaar
02/06/2022	Martin Snuverink	71 jaar
06/06/2022	Rie Geerdink - Kuipers	95 jaar
26/06/2022	Trudy van het Reve - Gehring	73 jaar
05/08/2022	Giancarlo Talamini	49 jaar
25/08/2022	Mar Willemsen - van Oosten	91 jaar
30/08/2022	Jannet de Preter - Kamp	49 jaar
09/09/2022	Bertha Keizer - Hoveling	93 jaar
12/09/2022	Mieke Gerard - Dierink	88 jaar
27/09/2022	Jan Ribbert	90 jaar



St.-Jozefkerk

E-mailadres St.-Jozefkerk
jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Kerkbijdrage St.-Jozefkerk

Rabobank: NLI9RABO0102105502
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk

Scholen

Het Letterveld,
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.
Noorderborch,
locatie Havezathe,
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.
Locatie Welgelegen,
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

Leden locatieraad St.-Jozefkerk

Martin Harmsel
Voorzitter, tel.: 868737,
fam.harmsel@gmail.com
B.J. (Ben) Hulshof
Tel. 0546 872218, Hulshof.b@gmail.com
John van Dam
budgetbeheer, tel. 86 04 91, jbk1@planet.nl

Boodschappenmand

Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Alme-lose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen **tijdelijk** te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover eniger tijd geen zorgen te maken.

Enkele voorbeelden van deze boodschappen zijn: brood, aardappelen, blikgroenten, melk, luiers etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.

Daarom zijn we in het weekend van **6 en 7 februari** weer gestart om de boodschappenmand in onze kerken te plaatsen. Dat geldt voor de **St.Jozefkerk** elke 1^e zaterdag van de maand en voor de **Georgiusbasiliek** elke 1^e zondag van de maand. Ook kan men de boodschappenmand

financieel ondersteunen middels de collectebus of men kan een bedrag overmaken op:
NL 29 RABO 01002159254 t.n.v. Stichting de Boodschappenmand te Almelo.



Namens de boodschappenmand en onze diaconie heel veel dank.

Annette ter Ellen, Diaconaal Assistent.

Agenda

Dames en Herenkoor elke dinsdagavond in 't Saam

- Repetitie herenkoor 19.00 uur tot 19.45 uur
- Repetitie dames- en herenkoor gezamenlijk van 19.45 uur tot 21.45 uur

The Lord's Choir

Repetitie elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in 't Saam

Boeken in- en verkoop (bij goed weer)

Elke zaterdagochtend van 09.30 uur tot 11.30 uur

Kledinginzameling Lourdesgroep

Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

Bloemengroep

Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien

Ziekenhuis bezoek

Opgave bij de gastvrouwen in 't Saam of bij het secretariaat.

Allerzielen St.-Georgius 2 november 2021 – 2 november 2022

Met diep respect herdenken wij hen
Die ons zijn voorgedaan

11/10/2021	Wim van den Broek	96 jaar
05/12/2021	Ben Wulferink	82 jaar
05/12/2021	Erna Weiss	92 jaar
06/12/2021	Ton Lenssen	87 jaar
06/01/2022	Truus Bunschoek - Ophuis	82 jaar
11/03/2022	Threes de Kuyper - Mouthaan	90 jaar
29/03/2022	Maria Bekhuis - Eidhof	91 jaar
02/06/2022	Betsy Masselink - Kottink	86 jaar
17/08/2022	Johan Berends	71 jaar

St. Jozefdag

Op zaterdag 1 oktober hebben we als Jozefgemeenschap weer de St. Jozefdag kunnen vieren. In verband met alle corona perikelen was dat twee jaar lang niet mogelijk. Nu gelukkig wel weer en in een plechtige Eucharistieviering hebben we dit als parochianen samen kunnen vieren. Ons Jozefkoor heeft deze viering opgeluisterd met prachtige gezangen, begeleid door Gerolt Droogsma op het orgel.

Aan het eind van de viering werd als vanouds weer aan enkele parochianen de Jozefpenning uitgereikt.



André de Paepe kreeg de penning uitgereikt voor zijn werk als vice-voorzitter van de parochieraad. Hij heeft deze functie twee termijnen van elk vier jaar vervuld. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.



Jan Diepenmaat werd de penning uitgereikt als jarenlang lid van de oud papierploeg en de tuinploeg. Ook helpt hij bij het klaarzetten van de stellingen voor de boekenverkoop en teelt hij de dahlia's voor de kerkversiering. Veel dank daarvoor.



John van Dam werd gehuldigd omdat hij twee termijnen heeft volge maakt als budgethouder van onze locatieraad. Hij heeft jarenlang de financiële belangen van onze Jozefgemeenschap behartigd. Op zijn eigen en bescheiden wijze heeft hij veel voor onze geloofsgemeenschap kunnen bereiken. We zijn hem ook heel veel dank verschuldigd.



Als laatste zou aan **Henk Goossen** de Willibrordpenning van de Aartsbisschop worden uitgereikt. Henk heeft i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 75 jaar afscheid genomen van de locatieraad. We kennen Henk als iemand die op velerlei gebied actief is in onze kerk. Hij heeft zitting gehad in het toenmalige kerkbestuur van de St. Jozef. Hij heeft verschillende bouwkundige aanpassingen gedaan in onze kerk,

zoals het plaatsen van voorzetsels om energie te besparen. Hij heeft een overkapping gemaakt voor de fietsenstalling en voor de aanhangers voor het oud papier. Hij beheert de verhuur van 't Saam en de pastorie. Hij is actief geweest bij het oud papier en nu nog steeds bij de boekenverkoop. Hij is al jarenlang koster op de zaterdag en de dinsdagavond en nu ook koster bij uitvaarten en avondwakes. Ook is Henk nu de beheerder van onze aula. De vicaris had Henk deze avond dan ook graag de Willibrordpenning willen uitreiken, maar door corona was Henk helaas niet in staat om de penning in ontvangst te nemen. Een week later hebben we dit, na afloop van de viering, gelukkig kunnen inhalen.

Na afloop van de viering hebben we ons naar "t Saam begeven, waar de onderscheiden parochianen konden worden gefeliciteerd.

Onder het genot van koffie met een koek en later op de avond met een drankje en een hapje werd deze St. Jozefdag feestelijk afgesloten.

We mogen terugkijken op een mooie en geslaagde Jozefdag!

Locatieraad St. Jozef

In Memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:

Dhr. Giancarlo Talamini

Geboren op 11 april 1973 te Vodo di Cadore

Overleden op 5 augustus 2022 te Almelo



Het was een jarenlange traditie onder Almeloërs: bij de eerste zonnestrallen een avondwandeling maken naar ijssalon Talamini. Niet voor niets luidde in de stad het adagium: Als Talamini open gaat, is het lente in Almelo. Zo was het al toen grootvader Vittore Talamini in 1941 de zaak opende. Zo was het toen diens zoon Gianpiero ('Piet') de winkel overnam en zo was het ook toen zijn zoon Giancarlo de scepter ging zwaaien.

De Talamini's zijn een familie van ijsmakers uit de Dolomieten. In de winter (tijdens de winterstop) werden ze geboren in Italië, in de zomer in Nederland, want dan moest het geld verdiend worden. Giancarlo was een twijfelgeval, hij zag het levenslicht in april. Vader was al naar Nederland, moeder bleef toen achter in Italië. Zo stond Vodo di Cadore in zijn paspoort.

In de jaren dertig trokken de Talamini's in grote getalen naar Nederland. Vraag niet waarom Nederland. De eerste vertrok naar Nederland, de anderen gingen erachteraan. Overall verrezen ijssalons met de naam Talamini aan de gevel. Familieleden noemen elkaar bij voornaam, maar nog altijd worden ze vaak onderscheiden met de naam van de stad waarin hun zaak gevestigd is. Giancarlo (Talamini Almelo) droomde misschien ooit hovenier te worden en in de natuur van zijn Dolomieten te mogen leven, 'maar ijs maken zat in zijn bloed', zoals bij ons allemaal". We maakten onze eerste stapjes in de zaken onze familie helpen was een soort spel, en hadden er dan ook ons eerste baantje. Het is een deel van onszelf.' Zelf zei Giancarlo: 'Ijs maken is voor mij een vorm van therapie. Als ik met ijsmaken bezig ben, dan verdwijnen problemen en beslommeringen.' Giancarlo heeft de zaak overgenomen van zijn vader Piet, onder wiens vleugels Talamini Almelo gouden tijden beleefde, en ook zijn voortzetting was veelbelovend. Hij was een uitstekende ijsmaker, maar de lange ziekte van zijn geliefde broer, het einde van zijn huwelijk en het verlies van eerst zijn moeder in 2013 en dan na de lange ziekte van zijn vader in 2016 hebben voor een zware klap gezorgd. Hij stond er ineens alleen voor...

Hoezeer de eerste zonnestrallen in de lente van 2022

ook aan de hemel verschenen, de deuren van Talamini Almelo bleven dicht. Giancarlo was zich aan het bezinnen op de toekomst, twee jaar lockdown hadden al het plezier in zijn werk weggenomen. Hoe het verder was gegaan met Talamini in Almelo, zal niemand ooit weten. Giancarlo voelde zich al een tijdje niet lekker. De huisarts had hem doorgestuurd naar de cardioloog, maar dat was blijkbaar te laat voor hem. Op 5 augustus is hij aan een hartinfarct in zijn zaak overleden. 49 jaar oud. Giancarlo Talamini werd in Almelo gecremeerd, en zijn urn is naar Italië gebracht en bij zijn ouders geplaatst in de familiegraf in Vodo di Cadore. Intussen was bij zijn zaak in Almelo een spontane herdenkingsplek ontstaan. Op het raam van de ijssalon hing zijn overlijdensadvertentie met de tekst: 'God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.'

De gezongen uitvaartviering was op vrijdag 12 september in de St. Georgiusbasiliek.

Mevr. Maartje (Mar) Willemsen - van Oosten

Geboren op 15 september 1930 te Rotterdam

Overleden op 25 augustus 2022 te Almelo

Mar was een sterke, diep gelovige vrouw en een trouwe liefdevolle en toegewijde echtgenote. Moeder, behuwd moeder, oma en omi naar het hart. Zij was het achtste kind in een Rotterdams middenstandsgezin met negen kinderen. Haar ouders werden zwaar getroffen door de crisis in de dertiger jaren en bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 verloren zij alles. Mar ook haar pop. Mar was diep gelovig, kerkelijk en had een grote devotie tot de Heilige Jozef. Toen er tijdens haar huwelijk niet de gewenste kinderen geboren werden, nam zij in volle overtuiging, inzet en liefde de ouderlijke zorg op zich van Jos, Marijke en Els. Zij waren op jonge leeftijd hun ouders verloren. Zij waren voor Mar gevoelsmatig haar eigen kinderen. Haar geloof beleed zij in stilte en volle overtuiging. In alles leefde zij mee, ook toen haar man in 1988 een diepe Godservaring had. Grote waardevolle vruchten heeft dit in ons gezin tot gevolg gehad.



Mar heeft vrijwel heel haar leven veel lichamelijke ongemakken gehad. Zij heeft die altijd in rust en overgave gedragen. Nu is zij verenigd met haar Heer. Mar bedankt, rust in vrede en vooral tot ziens.

De gezongen afscheidsviering was op woensdag 30 augustus 2022 om 11.00 uur in de St. Georgius basiliek te Almelo. Met aansluitend de begrafenisplechtigheid op de RK begraafplaats te Almelo.



Mevr. Jannet (Jannet) de Preter - Kamp

Geboren 12 juli 1973 te Almelo

Overleden 30 augustus 2022 te Almelo



Jannet was een fantastische en zorgzame vrouw.

Ze gaf veel om haar familie en gezin. Jannet was ook een echt buitenmens. Als er ook maar één klein zonnestraaltje was dan zat ze buiten in de tuinstoel te genieten van het weer. Ook kwam zij altijd met een oplossing, wat zullen we dat missen.

Op 12 juli 1973, zag ze als de jongste van een eeneiige tweeling het levenslicht. Samen met haar zus Harriët waren ze onafscheidelijk. Alles deden ze samen. Uiteindelijk is ze samen gaan wonen met haar man Theo wat naar meer smaakte waardoor de volgende stap gemaakt werd om een eerste huis te gaan bouwen. Van het een kwam het ander en op 29 mei 1999 werd Jannet haar relatie bekrond met een huwelijk. Op 11 juli kwam haar eerste zoon Dani als vervroegd verjaardagscadeau. 4 jaar later werd haar tweede zoon Yael geboren en was het plaatje compleet. Aangezien Jannet hield van het zorgen voor haar kinderen, kwam daar de gewaagde stap om na 30 jaar voor dezelfde werkgever gewerkt te hebben, de switch naar de zorg waarbij ze ook weer naar school ging.

Toen kwam het tragische nieuws op 6 december 2020, een datum om nooit meer te vergeten. Ondanks dat bleef Jannet positief en had ze een doorzettingsvermo-

gen waar je u tegen zegt. Ze bleef doorknoken om haar lang gekoesterde wens toch te halen. Helaas is die droom niet in vervulling gegaan. En daar zat ze heel erg mee. Ondanks dat verdriet bleef Jannet toch knokken voor haar kinderen. We hopen dat je nu met een trots gevoel naar beneden kijkt. Wat zullen we je stem en je fantastische karakter missen. Dankjewel voor alles en zoals ze altijd zei 'Always Look On The Bright Side of Life'.

Uitvaartviering was dinsdag 06-sep-2022 in St.-Georgiusbasiliek.

Mevr. Bertha Keizer - Hoveling

Geboren op 1 april 1929 te Steenwijk

Overleden op 9 september 2022 te Almelo

De gezongen afscheidsviering was woensdag 14 september in de St. Georgiusbasiliek te Almelo. Met aansluitend de crematieplechtigheid in het Crematorium Twente te Almelo

Mevr. Maria Anna (Mieke) Gerard - Dierink

Geboren 1934 te Almelo

Gestorven 12 september 2022 te Almelo

De gezongen afscheidsviering was vrijdag 16 september 2022 in St. Georgiusbasiliek. Met aansluitend de begrafenisplechtigheid op de Gemeentelijke begraafplaats 't Groenedael te Almelo.

De Gerarduskalender is ook te bestellen via de gastdames van de St.-Georgiusbasiliek.

Telefoonnummer 0546 81 32 98



Pastorale wilsverklaring St. Jorisparochie Almelo



1. Indien ik in de eindfase van mijn leven kom, wens ik:

- Wel pastorale bijstand Geen pastorale bijstand.
- Indien "wel", dan in de vorm van:
 - Pastorale gesprekken met een priester
 - Sacrament van de Biecht
 - Ontvangen van de H. Communie thuis
 - Ziekenzalving (Bediening)

2. Na mijn overlijden wens ik opgebaard te worden in:

- In de aula van de parochie
- In het uitvaartcentrum
- Thuis

3. Voorafgaand aan de uitvaart wens ik in de parochiekerk:

- Een avondwake

4. Op de dag van de uitvaart/crematie, wens ik in de parochiekerk:

- Een Eucharistieviering
- Een Gebedsdienst
- Een dienst in het crematorium of de aula van de uitvaartondernemer onder leiding van een (parochie)priester
- Een dienst in het crematorium of de aula van de uitvaartondernemer zonder priester

5. Vervolgens wens ik te worden

- Begraven op het kerkhof te
- Gecremeerd te
- De urn wel niet later bijzetten in het columbarium van de parochiekerk
- Deze beslissingen laat ik over aan de nabestaanden

6. Omtrent een gedachtenisprentje heb ik de volgende gedachten:

.....

7. Evt. aanvullende wensen t.a.v. vieringen/begrafenis/crematie:

.....

Aldus opgemaakt te (plaats) **op** (datum)

Naam:

Woonadres/Postcode:

Handtekening:

Deze verklaring graag bespreken met uw naaste familie. Op een altijd vindbare plaats opbergen. Eventueel een afschrift aan de pastoor in uw parochie of aan een vertrouwens persoon geven. Mogelijk kunt u het ook via de notaris als codicil bij uw testament leggen.

“Wij geloven in een uitweg vinden uit schulden!”

Schuldhulpmaatje Almelo geeft handen en voeten aan dit geloof door medemensen in financiële zorgen daadwerkelijk te helpen. Omdat we dit geloofsthema niet alleen over zonden vinden gaan maar ook over geldschulden! Daarom gaan we naast mensen staan en lopen een eind met hen op om schulden weg te werken en hun financiële zaken weer op orde te krijgen.

Schuldhulpmaatje is een landelijke christelijke organisatie die ooit mede door de huidige minister van armoedebestrijding Carola Schouten op poten is gezet. Door vrijwilligers op te leiden tot schuldhulpmaatjes kunnen deze maatjes werkelijk naast mensen in problemen staan en hen begeleiden om zelf weer grip op hun situatie te krijgen.

Almelo heeft een eigen afdeling met zo'n 15 goed opgeleide en gemotiveerde maatjes. We hebben in de loop van de tijd gemerkt dat wij van groot belang kunnen zijn voor het werk van Diaconie en Caritas, omdat onze maatjes de kennis en de kundigheid hebben om mensen met serieuze geldelijke problemen goed te helpen. Bovendien merken we dat de drempel om hulp te vragen bij Schuldhulpmaatje vaak lager is dan om aan te kloppen bij een kerk.

Hoe kom ik bij Schuldhulpmaatje terecht?

Dat kan door je aan te melden via onze website. Onze coördinator Mases Marteros neemt dan snel contact met je op om je aan een maatje te koppelen. Ook de schuldspecialisten van de gemeente Almelo verwijzen naar ons door. En

we hopen dat onze bekendheid ook verhoogd wordt door bijvoorbeeld deze publicatie in kerk- en parochiebladen.

Wat mag ik verwachten van de hulp van Schuldhulpmaatje?

Niet dat het maatje al je problemen voor jou oplost! Wel dat je samen grip op je situatie krijgt en werkt aan schuldenvrij raken. Het maatje helpt je je financiën te ordenen, met contacten met schuldeisers en instanties, met de weg vinden in het krijgen van toeslagen, enzovoort.

Kan schuldhulpmaatje alles oplossen?

Nee, uiteraard niet. Maar ook als de situatie te heftig is om er met onze manier van werken uit te komen, dan zijn de maatjes er ook op getraind om dan naar de juiste andere (vaak professionele) hulp door te verwijzen.

Kost de hulp van Schuldhulpmaatje wat?

Nee, doordat we een vrijwilligersorganisatie zijn is deze hulp gratis. (Dit in tegenstelling tot veel andere bureaus die adverteren!) Het kost een hulpvrager vooral inzet en doorzettingsvermogen!

Wat kunnen wij als kerk of individueel kerklid doen?

- Het belangrijkste is misschien wel (en dat zeker in Twente waar je je vuile was liever niet naar buiten brengt!) financiële zorgen bespreekbaar te maken. En dat niet om je voor te schamen, maar als iets wat iedereen kan overkomen. Want het kan iedereen treffen, bijvoorbeeld door scheiding, ontslag, ziekte of verlies partner.
- Durven door te verwijzen naar Schuldhulpmaatje!
- Ons werk ondersteunen met menskracht. We kunnen nieuwe maatjes gebruiken, maar ook het bestuur kan enige versterking goed gebruiken.
- Ook financiële ondersteuning is welkom, omdat we wel kosten maken voor de opleiding en doorgaande training van onze maatjes. Weliswaar krijgen we subsidie van de gemeente Almelo, maar we willen daar niet alleen van afhankelijk zijn.

Contact:

Mases Marteros, coördinator,
06-43968162,
informatie@shalmelo.nl

Website:

<https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/almelo/>

Rekeningnummer:

NL38RABO00151892156
(we hebben ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar!)



Van hieruit wensen wij als stichting Lourdesgroep Almelo iedereen zalig kerstmis en een gelukkig nieuwjaar

Voor een ieder die graag volgend jaar mee zou willen naar Lourdes: Wij gaan op bedevaart met de dagbus van 19 sept t/m 27 sept 2023 en met het vliegtuig van 21 september t/m 26 september 2023.

In de volgende noorderlicht uitgave krijgt u meer uitleg van ons over de kosten en het verloop van de reis, aangezien de Limburgse bedevaarten nog geen definitieve prijzen heeft gekregen van de vlieg en transportbranche, i.v.m. met de energiecrisis.

Voor nu blijven we sparen voor de minderbedeelden,

Lieve groetjes bestuur Lourdesgroep Almelo

Wilt u alvast meer weten?

Ida Middelkamp: 06-12512827

Lidy Wolthuis: 06-20483421.



Licht in de duisternis

zondag 11 december van 13.00 tot 17.00 uur

Een brandende kaars roept een beeld op van romantiek, warmte en gezelligheid. Het is op vele gewone, maar ook speciale momenten dat kaarsen om uiteenlopende redenen worden ontstoken.

Een brandende kaars is het symbool van licht. Het licht van de verrezen Heer. Het licht dat recht doet aan de werkelijkheid van het kerstverhaal.



Het is God die heeft gezegd "Licht moet schijnen uit het duister" Hij heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten. Licht dat afstraalt van het gezicht van Jezus Christus, dat onschuldige kind in een kribbe.

Het is dit licht dat de wereld zal verlichten en hoop zal geven. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor kerst die mensen soms droevig stemmen.

In de tijd van verwachting, de Advent periode, zal de St. Georgiusbasiliek open zijn van 13.00 tot 17.00 uur. Op deze zondag nodigen wij iedereen van harte uit om op symbolische wijze licht in de duisternis te zijn. Dit kan door (kosteloos) een kaarsje te ontsteken in de Sint Georgiusbasiliek. Ieder met een eigen intentie of gedachte.

U bent van harte welkom.

Werkgroep 'Licht in de duisternis'



Ga mee op bedevaart naar Lourdes 2023 met Aartsbisdom Utrecht

Van 29 april t/m 6 mei 2023 organiseert het Aartsbisdom Utrecht voor de vijfde keer de Bisdombedevoart naar Lourdes.

In de bedevaart staat ontmoeten altijd centraal. Het gaat in Lourdes om de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor onderlinge ontmoeting is natuurlijk volop gelegenheid. De verwachting is dat er ongeveer 1000 pelgrims uit het hele bisdom zich zullen aansluiten. Het is waardevol om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.



Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen. Deze contacten gaan tijdens een bisdombedevoart vaak over grenzen van de eigen geloofsgemeenschap of parochie heen.

En ze duren langer dan de bedevaart: niet zelden ontstaat een band die levenslang stand houdt. Voor koorleden, misdienaars/acolieten en lectoren is deze bedevaart ook bijzonder. U kunt tijdens de H. Mis bijvoorbeeld actief deelnemen als koorlid, misdienaar/acoliet en/of lector.

Programma

Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie behoren tot de vaste ingrediënten van de bedevaart.

Er zijn drie reismogelijkheden voor deze bedevaart:

- Met de hogesnelheidstrein (TGV): 29 april t/m 6 mei 2023
- Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023
- Bus: 27 april t/m 5 mei 2023

De prijs voor deelnemende jongeren tot 26 jaar: € 699,-

De prijs voor deelnemers vanaf 26 jaar: € 995,-

Prijzen zijn inclusief vervoer en volpension.

De bedevaart wordt georganiseerd in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim, kijk voor meer informatie hierover op www.huisvoordepelgrim.nl

Er wordt in december en/of januari een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hou daarvoor het weekbericht in de gaten voor exacte datum, tijd en locatie.

Wilt u meer informatie dat kan via de parochiecoördinator:

Rob Oude Mulders

Telefoon: 0616061138

e-mail: roboudemulders@gmail.com



Colofon

Noorderlicht

Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar.

Redactieleden

St.-Georgiusbasiliek
Riet Oude Lansink, email: rietoudelansink@gmail.com
St.-Jozefkerk
Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com
Secretariaat
Anita Meupelenberg

Bezorging

St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98
St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84

Kopij Noorderlicht naar:

noorderlicht@stjorisparochie.nl

Eindredactie Noorderlicht

Koos van Leeuwen, noorderlicht@stjorisparochie.nl

Secretariaat St.-Jorisparochie

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo
Email: secretariaat@stjorisparochie.nl
o.a. voor het doorgeven van verhuizingen,
mutaties ledenadministratie, misintenties

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2023 uit:

in het weekend van 14/15 januari

Einddatum aanleveren van kopij:

12 december 2022

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, niet gegarandeerd.

Website RK- parochie:

www.stjorisparochie.nl

Foto van de omslag:

Kerstkaart

Verantwoordelijkheid van het parochieblad

De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.



ZUIVER
UITVAARTBEGELEIDING

Een uitvaart is geen dag
uit een leven maar een
leven in één dag

Christel Bruggink - Bruins

006 443 227 66 - 24/7 bereikbaar
info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl
www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl



POELIERTENVELDE.NL

Ten Velde
jouw poelier

De eetwinkel voor iedereen

Slechts
15,95

Binnenkort jarig of
geef je een feestje?

Maak je dag compleet met onze feestelijke hapjesschaal



Maak van iedere feest een smaakfeestijn



Bal's vis

**Diverse visspecialiteiten
Kant en Klare maaltijden**

**Winkel van Goghplein
Standplaats Apollolaan
Schelfhorst (woensdagmarkt)**

Betrouwbaar,
integer,
open en
transparant.

Al 30 jaar uw
uitvaartverzorgers.



Erik Korte
Uitvaartverzorging



Dag en nacht bereikbaar
0546-443264

De **Optometristen** van
HEMMER OPTIEK
zijn dagelijks aanwezig voor :

- Optometrisch onderzoek
- Oogmeting
- Diabetes screening
- Macula Degeneratie screening
- Glaucoom screening
- Staar onderzoek
- Netvlies foto
- Oog scan

Hemmer®

met het oog op uw ogen
www.hemmeroptiek.nl
0546-454749

**Hier kan
uw advertentie
staan**



HOSPITAALWEG 2B 7607 TW ALMELO
☎ 0546 - 821155 ✉ INFO@ENGBERINK.NL



FA. THEO GOOSSEN
AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

Almeloseweg 159
7615 NA Harberinkhoek
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl



LEENAUTO GRATIS

SNIJDERS SCHOENEN

Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86





*In dienst
van het leven*

Eddie Schoneveld

Bel (0546) 81 33 34



verver

accountantskantoor

Ware 1 • 7603 EH Almelo

Telefoon: (0546) 49 28 05

E-mail: info@accountantskantoorverver.nl

Internet: www.accountantskantoorverver.nl



kantoor- & projectinrichting +
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

De werkweld verandert in een hoog
tempo, wij veranderen mee.

hillen
OFFICE PROFESSIONALS

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

mdoc
document solutions

