



ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

28^{STE} ZONDAG DOOR HET JAAR – SI INIQUITATES
08-OKT-2022 T/M 16-OKT-2022

NR. 2820

JAAR C

WEEK 4

LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (2 Kon. 5, 14-17) *Naāman keerde naar de man Gods terug en bekende dat God bestaat.*
2-de Lezing (2 Tim. 2,8-13) *Als wij volharden, zullen wij met Christus heersen.*
Evangelie (Lc. 17, 11-19) *Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling?*

ONLANGS OVERLEDEN

Mar Willemsen-van Oosten; Jannet de Preter-Kamp; Bertha Keizer-Hoveling; Mieke Gerard-Dierink;
Jan Ribbert.

ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 08-Okt 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)



Jaargedachtenis: Leo Gasthuis.

Misintenties: .

Dinsdag 11-Okt 19:00 Mariaviering
Mw. Ter Ellen; Mw. Oude Mulders Jozefkoor (Lat./Ned.)

OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 11-Okt 19:00 Mariaviering [H. Johannes XXIII]
Zaterdag 15-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Heren koor (Greg.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 09-Okt 11:00 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink Kinderwoorddienst
Georgiuskoor (Lat./Ned.)



Jaargedachtenis: Theo Rödel.

Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;
Overleden Ouders.

OVERIGE VIERINGEN

Maandag 10-Okt 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering
Dinsdag 11-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Johannes XXIII]
Woensdag 12-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering
19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament
Donderdag 13-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering
Vrijdag 14-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Callistus I]
Zondag 16-Okt 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Ned.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.

GELOOFSGESPREKSGROEP "GELOVEN NU"

Met elkaar in gesprek over ons geloof hier en nu. Elke bijeenkomst staat een verhaal uit de Bijbel centraal en gaan we op zoek naar de betekenis van dat verhaal voor ons eigen leven.

Wanneer: op de laatste woensdag van de maand, beginnende op 26 oktober 2022
van 20.00 tot 21.30 uur in de pastorie van de St. Georgiusbasiliek

Voor opgave en eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Bea Oude Mulders, email: catechese@stjorisparochie.nl
phone: 06 1079 3062

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO

- **Weekbericht:** <https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/>
- **Noorderlicht:** <https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/>

DIGITALE COLLECTE

- Scan QR-Code
 - Volg de link
- Telebankieren
NL71 RABO 0102 1358 00
Jorisparochie Collecte





OKTOBER – MARIAMAAND

De maand oktober is -naast de meimaand- een periode waarin we in de katholieke kerk een speciale devotie voor Maria hebben. Ook is deze maand bekend als 'Rozenkransmaand', een maand waarin het Rozenkransgebed wordt gebeden.

Daarom zal er in deze maand in de Sint Jozefkerk elke dinsdag om 18.45 uur weer de mogelijkheid zijn om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Behalve op dinsdag 11 oktober, dan is er in de Sint Jozefkerk om 19.00 uur een viering speciaal gewijd aan Maria.



Op zondagmiddag 16 oktober is er een wandeling in het teken van Maria, informatie hierover vindt u in het Noorderlicht en de website."



STEM OP ONZE M25-GROEP

Onze Tiener/M25 groep is een van de 25 genomineerden voor de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022

Om onze tieners een hart onder de riem te steken vragen wij om uw stem uit te brengen op hen. Dit kan tot 15-Okt-2022 Momenteel staan we met minimale voorsprong bovenaan. Zowel in de Georgiusbasiliek als in de Jozefkerk hangt een poster met een QR-code die ook hiernaast is afgebeeld.



Scan met uw mobiele telefoon de code en u komt in het stem-menu.

Maar u kunt ook gewoon thuis stemmen, ga naar de website van de parochie: <<stjorisparochie.nl>> daar staat precies hoe men kan stemmen. Dit kan helaas alleen maar digitaal, mocht u niet in de gelegenheid zijn om digitaal te stemmen vraag het even aan uw familieleden om te stemmen. Velen van u hebben als eens kennis gemaakt met de tiengroep d.m.v. een fruitmandje of een bloembakje. Help ons om de prijs te winnen, want het komt de parochie ten goede. Alvast bedankt.

De Tiener/M25 groep.

PREKEN ONLINE

28^{STE} ZONDAG DOOR HET JAAR

Zusters en broeders,

Zowel in de eerste lezing als in het evangelie staat een vreemdeling centraal. In de eerste lezing komt de opperbevelhebber van het Syrische leger naar de profeet Elisa om van zijn melaatsheid genezen te worden. Hij is dus geen Israëliet, en hij aanbidt ook niet de God van de Israëlieten, maar toch zoekt hij hulp bij een Israëlitische profeet. En wanneer hij geneest, kent zijn dankbaarheid geen grenzen. Hij neemt zelfs een vracht aarde uit Israël mee waarop hij een altaar zal bouwen, want hij wil alleen nog de God van Israël aanbidden. In het evangelie geneest Jezus tien melaatsen, maar alleen een Samaritaan, dus opnieuw een vreemdeling, verheerlijkt God om Hem te danken. 'Uw geloof heeft u gered', zegt Jezus, en dat geldt ook voor de Syrische generaal, want ook hij geloofde dat de God van Israël hem kon genezen.

We kunnen veel leren uit de beide verhalen. Vooreerst kunnen we ons spiegelen aan het geloof van die vreemdelingen. De Syriër doet wat de profeet hem gezegd heeft: hij dompelt zich zevenmaal onder in de Jordaan, en wat hij niet verwachtte, gebeurt: hij is genezen. 'Nu weet ik dat er in Israël een God is, en nergens anders op aarde', zegt hij. De Samaritaan werpt zich voor Jezus neer om God te verheerlijken en te danken. Is ons geloof ook zo sterk, en zijn wij even dankbaar als die twee mannen? Maar de verhalen leren ons meer dan dankbaarheid. Ze tonen ook aan dat God er is voor alle volkeren. Want alle mensen zijn zijn kinderen, en Hij houdt even veel van het ene als van het andere kind. En daarbij moeten we ons zeker afvragen of wij aanvaardden dat vreemdelingen en vreemden, net als wij, kinderen van God zijn. Zien wij dus ook in hen onze broers en zussen?

Lees: <https://preken.be/c/door-het-jaar/107-28/13620-28e-zondag-door-het-jaar-c-2022>

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

PASTORALE HULP

OVERLIJDEN
UITVAART



06 8379 6183

ST.-JORISPAROCHIE

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76; 7607BN Almelo 0546 813 298
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo 0546 861 184
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.