

Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022



“Titus en de Vrede”

In de Vredesweek,
op woensdag 21 september a.s, om 19:30 uur
verzorgt mevr. Frida Koopman
in de Bleekkerk, Hofstraat 1 in Almelo,
een inspiratieavond over “Titus en de Vrede”.

Titus Brandsma

Titus heeft de afgelopen maanden behoorlijk in de belangstelling gestaan. Een Nederlander die mei 2022 in Rome Heilig werd verklaard; een mens die, in heel zijn doen en laten, leefde vanuit een diepe Godsrelatie. In het leven van Titus Brandsma kun je zien hoe doorleefde spiritualiteit weerbaar maakt in het gewone leven en tot in haar uiterste consequenties. Dit betekende onder meer dat Titus zich al in de dertiger jaren actief inzette voor vrede. Reden waarom hij in 1942 in het concentratiekamp Dachau om het leven kwam.

Wat heeft hij ons nu te zeggen als wij voor vrede willen gaan?

Na een korte film over het leven van Titus, lezen we enkele teksten van hem over vrede en gaan daarover met elkaar in gesprek.

De avond is gratis toegankelijk.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij

Hike Flurina Hiemstra: hikeflurina@hotmail.com

Ambassade van Vrede

De inspiratieavond wordt georganiseerd vanuit de Ambassade van Vrede Almelo.

Vrede is niet vanzelfsprekend! Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en voortdurend geweld elders.

Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we zien dat het ook anders kan. Honderden verschillende activiteiten komen samen in één nationale

Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid: “Generatie Vrede” staat op!

Gelukkig zijn er op veel plekken mensen die zich hiervoor inzetten.

In Nederland en daarbuiten.

Voor méér informatie bel of mail gerust naar Cobi Noordhoff:

T: 0546 860 948

E: cobinoordhoff@gmail.com

