

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 24 APRIL 2022

De voorbereiding

Op 19 februari zijn we begonnen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communieviering. We hebben ze veel verhalen over Jezus verteld en ook veel verhalen die Jezus zelf aan de mensen vertelde.

Vooraf de verhalen van De Verloren Zoon en Het Verloren Schaaap maakten veel indruk.

En tijdens de bijeenkomsten merkte ik dat de kinderen zelf ook al een heleboel wisten.

Daardoor was het ook mogelijk om er samen met de kinderen over in gesprek te gaan.

Ook stond er de puzzeltocht “Ontdek de basiliek” op het programma.

Via deze puzzeltocht hebben de kinderen kennis gemaakt met de kerk.

De puzzeltocht die niet alleen voor de kinderen leuk was, maar ook de ouders hebben veel geleerd en nieuwe dingen gehoord.

Sacrament van Vergeving

Wat sinds een paar jaar ook in het programma van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zit, is het Sacrament van de Vergeving.

Vicaris Woolderink heeft de kinderen uitgelegd dat niemand zonder fouten is en dat het mooi is dat je van God altijd vergeving kunt krijgen, als jij oprechte spijt hebt.

Vaak zien we wel wat er niet goed gaat bij een ander, maar bij onszelf weten we het eigenlijk niet zo goed te benoemen. De kinderen werd gevraagd om goed na te denken wat er eigenlijk wel beter had gekund. Door middel van een korte viering, hebben de kinderen het Sacrament van Vergeving ontvangen.

Het was heel mooi om te zien dat ze vooraf toch wel erg zenuwachtig en met gespannen gezichtjes naar vicaris Woolderink liepen voor het biechtgesprek en dat ze allemaal met een grote glimlach terug kwamen nadat ze het Sacrament van Vergeving hadden ontvangen.

Ze vonden het allemaal een bijzondere ervaring.

De Eerste Heilige Communieviering

En op 24 april was het dan zover, de Eerste Heilige Communieviering.

De kinderen zagen er allemaal prachtig uit en hadden ook veel zin in deze bijzondere dag.

Tijdens de viering hebben de kinderen mee gedaan met allerlei verschillende taken, zoals: lezen, gaven aandragen en bloemen brengen naar Maria. En de viering werd muzikaal prachtig ondersteund door The Lord's Choir, waar we ze elke keer weer zeer dankbaar voor zijn.

Dit alles met elkaar maakte dat het een mooie viering was waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

Ik vond het een hele gezellige, fijne en goede tijd met de kinderen, het is altijd weer heel mooi om de kinderen over Jezus en God te mogen vertellen.

Ook heb ik gemerkt hebben dat er regelmatig een speelafpraak gemaakt.

Ik hoop dat deze kinderen nog lang vrienden zullen blijven!

Mooi is ook dat er zich 9 kinderen hebben opgegeven om misdienaar te willen zijn. Een reactie van 1 van de kinderen was: “Ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, daarom wil ik ook graag dienen.”

Speciale dank aan Michel Letteboer van de werkgroep, aan Johan van Dijk die alle foto's heeft gemaakt en niet in laatste plaats aan de ouders die op de verschillende momenten hebben geholpen bij de voorbereidingen en het versieren van de kerk.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE 24 APRIL 2022



Met hartelijke groet mede namens vicaris Woolderink en de werkgroep,
Bea Oude Mulders
Medewerkster Parochiecatechese

