



# ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

**PALMZONDAG – BEGIN GOEDE WEEK**  
09-APR-2022 T/M 18-APR-2022

NR. 2794

JAAR C  
WEEK 2

## LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (Jes. 50, 4-7)

*Mijn gezicht heb Ik niet afgewend van wie Mij smaadden  
maar Ik weet at Ik niet te schande zal worden..*

2-de Lezing (Fil. 2, 6-11)

*Christus heeft zich vernederd, daarom heeft God Hem hoog verheven.*

Evangelie (Lc, 19, 28-40)

*Gezegend die komt in de naam van de Heer.*

## GEDOOPT ZONDAG 03-APR-2022

Georgiusbasiliek: Kristian Ruben Hulshof

## ONLANGS OVERLEDEN

Fons Masselink; Thea Arts-Meijer; Trees de Kuyper-Mouthaan; Marie Bekhuis-Eidhof..

## ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 09-Apr 18:30 Eucharistieviering  
Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)



Jaargedachtenis:

Misintenties:

15-Apr Goede Vrijdag 15:00 Kruisweg voor kinderen

16-Apr Paaszaterdag Géén Viering

17-Apr 1<sup>ste</sup> Paasdag 10:30 Eucharistieviering Pastor Swijnenberg Jozefkoor (Lat./Ned.)

18-Apr 2<sup>de</sup> Paasdag Géén Viering

## OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 05-Apr 19:00 Eucharistieviering

## ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 10-Apr 11:00 Eucharistieviering *Kinderwoorddienst*  
Mgr. Woolderink Herenkoor (Greg.)



Jaargedachtenis:

Misintenties: Ouders Verstege-Volwater; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes;  
Riek Diepenmaat-Roelvink.

14-Apr Witte Donderdag 19:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor (Lat./Ned.)

15-Apr Goede Vrijdag 15:00 Kruisweg voor volwassenen  
19:30 Avondviering Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Lat./Ned.)

16-Apr Paaszaterdag 21:30 Paaswake  
Mgr. Woolderink The Lord's Choir (Ned.)

Misintenties: Overleden ouders Maathuis-Merlijn; Overleden ouder Oink-Kunne.

17-Apr 1<sup>ste</sup> Paasdag 11:00 Eucharistieviering *Kinderwoorddienst*  
Mgr. Woolderink Georgiuskoor (Lat./Ned.)

Misintenties: Frans van Lint; Eef Timmermans; Lies Bos; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.

18-Apr 2<sup>de</sup> Paasdag 11:00 Eucharistieviering *Verrijzenis van de Heer*  
Mgr. Woolderink Jozefkoor (Lat./Ned.)

## OVERIGE VIERINGEN

Maandag 11-Apr 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering  
19:00 Oecumenische Vespers

Woensdag 13-Apr 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering **Géén Vespers**

Donderdag 14-Apr Witte Donderdag  
Vrijdag 15-Apr Goede Vrijdag

WEBSITE ST-JORISPAROCHIE - ALMELO

- Weekbericht: <https://stjorisparochie.nl/weekberichtstjorisparochie/>
- Noorderlicht: <https://stjorisparochie.nl/noorderlicht/>

## DIGITALE COLLECTE

- Scan QR-Code
  - Volg de link
- Telebankieren  
NL71 RABO 0102 1358 00  
Jorisparochie Collecte



**CHRISMAMIS ONZE LIEVE VROUWEKERK, - APELDOORN, WOENSDAG 13-APR-2022 19:00 UUR**

**De Chrismamis op de woensdag in de Goede Week (dit jaar: 13 april) is een viering voor heel het Aartsbisdom Utrecht. Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.**

Kardinaal Eijk heeft op 7 maart een uitnodigingsbrief gestuurd naar de parochies, waarin hij schrijft: “Vanwege de coronaviruspandemie moest deze viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis het jaar daarvoor helemaal moest vervallen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik u – gezien de actuele stand van zaken rond de coronaviruspandemie – dit jaar weer voor het bijwonen van de Chrismamis kan uitnodigen (Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn, aanvang 19 uur). De Chrismamis is immers een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld.” Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd, aldus kardinaal Eijk. “Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.”

Kardinaal Eijk nodigt in zijn brief de mensen die naar de Chrismamis komen uit om (houdbaar) voedsel en kleding voor de kledingbank mee te nemen. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.

## PREKEN ONLINE

**PALMZONDAG**

Zusters en broeders,

Vroeger hadden we Passiezondag en Palmzondag, vandaag is er alleen Palmzondag, met veel aandacht voor het lijden van de Heer. De viering begint met de palmwijding. Die palmen herinneren aan de luisterrijke intocht van Jezus in Jeruzalem, niet op een machtig paard zoals keizers, koningen en generaals, maar op een ezelsveulen. De talrijke menigte die Hem verwelkomt spreidt palmtakken en mantels uit op de weg, en jubelt vol vreugde: ‘Gezegend de Koning die komt in de naam van de Heer!’

Zo klinkt het die dag, maar een paar dagen later klinkt het helemaal anders. Dan schreeuwt de massa, opgezweept door schriftgeleerden en farizeeën: ‘Aan het kruis met Hem!’ Jezus weet al bij zijn intocht dat Hem dat te wachten staat, en op de Olijfberg bidt Hij: ‘Vader, als Gij het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’

En daarmee wijst Jezus ons de avond voor zijn lijden en dood zoals altijd de weg aan die direct leidt naar zijn en onze Vader in de hemel. De weg die niet steunt op onze wil, maar op de wil van God. En die wil uit zich niet in geweld, wraak en straf, maar in liefde. Liefde die Jezus zo sterk uitdraagt dat Hij op het kruis voor zijn beulen kan bidden: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ En tegen de berouwvolle moordenaar zegt Hij: ‘Ik verzeker u: vandaag nog zult gij met Mij in het paradijs zijn.’

Liefde en barmhartigheid: zo is Jezus. Hij luistert daarbij niet alleen naar zijn goddelijke Vader, Hij doet het ook. Want ‘Hij die bestond in de goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij is aan de mens gelijk geworden’, zegt Paulus in de tweede lezing. En als mens volgt Jezus in alles zijn Vader in de hemel. Zijn Vader die liefde is.

Zusters en broeders, laten we ons altijd spiegelen aan Jezus. Nooit aan onszelf of aan mensen met macht en zelfverheerlijking, maar aan Jezus. Laten we, gesterkt door zijn Geest, in heel ons leven zijn weg gaan van liefde en barmhartigheid. Amen.

**Lees Meer:** <https://preken.be/c/vasten/228-palmzondag/13555-palmzondag-c-2022>

### BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

### MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

### PASTORALE HULP

**OVERLIJDEN  
UITVAART**



**06 8379 6183**

### ST.-JORISPAROCHIE

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76; 7607BN Almelo 0546 813 298  
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo 0546 861 184  
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.