



ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

5E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD – “JUDICA”
02-APR-2022 T/M 10-APR-2022

NR. 2793

JAAR C
WEEK 1

LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (Jes. 43, 16-21) *Zie Ik onderneem iets nieuws en Ik zal mijn volk te drinken geven.*
2-de Lezing (Fil. 3, 8-14) *Om Christus heb ik alles prijsgegeven, meer op Hem lijkend in zijn sterven.*
Evangelie (Joh. 8, 1-11) *Laat degene onder u die zonder zonden is, het eerst een steen op haar werpen.*

GEDOOPT ZONDAG 27-MRT-2022

Georgiusbasiliek: Ashley Maria Buter

KORTGELEDEN OVERLEDEN

Dinsdag 29-Mrt Maria Theresia (Marie) Bekhuis-Eidhof. Zij werd 91 jaar.
Avondwake; zondag 03-apr-2022 om 19:00 uur in St.-Jozefkerk
Uitvaartviering; maandag 04-apr-2022 in besloten kring in St.-Jozefkerk.

ONLANGS OVERLEDEN

Ita Luchtmeijer-Martina; Fons Masselink; Thea Arts-Meijer; Trees de Kuyper-Mouthaan.

ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 02-Apr 18:30 Eucharistieviering
Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)



Jaargedachtenis:
Misintenties: Wim en Leidy Hagemijer-Kokhuis.

Zondag 03-Apr 19:00 Avondwake Marie Bekhuis-Eidhof
Maandag 04-Apr Uitvaartviering in besloten kring van Marie Bekhuis-Eidhof

OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 05-Apr 19:00 Eucharistieviering
Zaterdag 09-Apr 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Jozefkoor (Ned.)

ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 03-Apr 11:00 Eucharistieviering Kinderwoorddienst
Mgr. Woolderink Volkszang (Lat./Ned.)



Jaargedachtenis:
Misintenties: Odiel Lenferink-Iaerhuis; Gerard Krosse en Netty Krosse-Hutjes.

Woensdag 06-Apr 19:00 Boeteviering Mgr. Woolderink Jozefkoor

OVERIGE VIERINGEN

Maandag 04-Apr Géén Viering
Woensdag 06-Apr 08:45 Laudén 09:00 Eucharistieviering
Donderdag 07-Apr 08:45 Laudén 09:00 Eucharistieviering
Vrijdag 08-Apr 08:45 Laudén 09:00 Eucharistieviering
Zondag 10-Apr- 11:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink Herenkoor (Greg.)
Kinderwoorddienst tijdens deze viering.



PALPAASSTOK MAKEN

Wil je samen met ons een palpaasstok maken?
Dat kan zaterdag 9 april, van 14.00-15.30 uur
in 't Saam naast de Jozefkerk.

I.v.m. met de voorbereiding graag uiterlijk 4 april aanmelden
bij Bea Oude Mulders catechese @stjarisparochie.nl

Voor de onkosten vragen we een kleine bijdrage van € 3,-

PAASKAARS / GELOOFKAARS MAKEN

Datum: 12 april
Plaats: Pastorie St.-Georgiusbasiliek
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Kosten: € 10,-
Opgave: Uiterlijk 3-april :



Bea Oude Mulders catechese@stjarisparochie.nl
Annette ter Ellen diaconie@stjarisparochie.nl



WEBSITE ST.-JORISPAROCHIE - ALMELO

- Weekbericht: <https://stjarisparochie.nl/weekberichtstjarisparochie/>
- Noorderlicht: <https://stjarisparochie.nl/noorderlicht/>

DIGITALE COLLECTE

• Scan QR-Code
• Volg de link
Telebankieren
NL71 RABO 0102 1358 00
Jorisparochie Collecte



MUZIEK & SFEER

BACH MET PASSIE!

ZONDAG; 03-APR-2022



Op zondag 3 april is er de volgende uitvoering in de serie Muziek en Sfeer met op het programma alleen (passie-)muziek van Johann Sebastian Bach! U kunt deze middag luisteren naar aria's uit zowel de Johannes – als de Mattheus Passion, waaronder de altijd indrukwekkende aria 'Erbarme dich', alsook enkele orgelwerken, zoals het grote c-moll Praeludium (BWV 546) en het bekende koraalvoorspel 'O Mensch, bewein dein Sünde gross'. De werken worden gespeeld op de verschillende orgels die de Basiliek rijk is!

Uitvoerenden: mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker. (Info: www.orgel-mezzo.nl)

St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 03-Apr-2022 Aanvang 15:30 uur

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang

BOODSCHAPPENMAND

WEEKEND 2 / 3 APR

In het weekend van 2 en 3 April staat de boodschappenmand achter in onze kerken. Het is jammer genoeg nog steeds nodig.

Veel mensen in onze stad en parochie doen hierop een beroep.

Ook kunt u een financiële donatie doen via de oranje bus die naast de mand staat; of via bankrekening **NL29 RABO 0102 1592 54** t.n.v. "De Boodschappenmand Almelo".



OPHALEN PAASBRODEN

ZATERDAG; 09 APRIL VAN 11:00 TOT 13:00 UUR

ST. JOZEFKERK



PREKEN ONLINE

5E ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

'Ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt.'

Zusters en broeders, dat zijn woorden van Paulus in de tweede lezing, en ze hebben een heel diepgaande betekenis. Immers, Paulus heeft reden genoeg om het verleden te vergeten. Onder zijn leiding werd diaken Stefanus vermoord. Hij was de eerste martelaar van het nog heel jonge christendom. Maar Paulus, die toen nog Saulus heette, liet het daar niet bij. Hij wilde de christengemeenschap echt uitroeien, sleurde mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen en sloot hen op in de gevangenis. Daarna trok hij naar Damascus, om ook daar de christenen gewelddadig te vervolgen. Maar onderweg werd hij plotseling zodanig door een licht uit de hemel omstraald dat hij van zijn paard viel, en hoorde hoe Jezus hem vroeg waarom hij Hem vervolgde. Dat was meteen het einde van de christenhater Saulus, die onder de naam Paulus de belangrijkste missionaris van het jonge christendom werd. Het is dus niet te verwonderen dat hij zijn verleden wil vergeten en dat hij zich op de toekomst richt, die hij 'Gods heerlijke roeping' noemt.

Paulus' woorden over verleden en toekomst sluiten helemaal aan bij de woorden van God de Heer in de eerste lezing: 'Denk niet meer aan het verleden en sla geen acht op wat reeds lang voorbij is. Ik onderneem iets nieuws, het begin is er al. Ziet gij het niet?'

Dat zijn natuurlijk heel mooie woorden, maar een nieuw begin is bijlange niet altijd gemakkelijk en ook niet vanzelfsprekend, want het verleden is niet zomaar voorbij. Integendeel, het vergaet nooit. En het kan van alles zijn. Het kan pijn zijn en verdriet, tegenslag en ellende, uitbuiting en armoede, ontrouw en verraad, terreur en vervolging. We kunnen blijven opsommen, want er is zoveel leed dat ons kan treffen. En al die miserie kan niet zomaar in de vergeethoek verstopt worden. Precies daarom zegt God uitdrukkelijk: Blijf er niet bij stilstaan. Laat het verleden niet je heden vullen, want dan leid je een gesloten leven in een gesloten wereld, zonder ook maar één kleine opening en zonder ook maar een beetje toekomst.

Lees Meer: [5e zondag van de veertigdagentijd C - 2022 - Preken Online](#)

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

PASTORALE HULP

OVERLIJDEN
UITVAART

06 8379 6183

ST.-JORISPAROCHIE

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddenstraat 76; 7607BN Almelo 0546 813 298
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 – 12:00.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo 0546 861 184
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30 – 11:30.