

# EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2020

Tja, Eerste Heilige Communie 2020, dat was echt een heel bijzonder jaar.

Het begin was gewoon net als andere jaren: in januari een ouderavond, op 3 maart de eerste voorbereidingsavond waarop de kinderen kennis hebben gemaakt met elkaar en met Jezus en op 8 maart de presentatieviering van de 14 aanstaande communicantjes in de kerk. De kinderen en wij als werkgroep waren helemaal klaar voor een mooie en gezellige voorbereidingstijd op de Eerste Communie. Maar toen kwam er iets naars in de wereld, het coronavirus. Er kwam veel onzekerheid en we kwamen gedeeltelijk in een Lock down. Helaas moesten we toen besluiten om de voorbereiding en de Eerste Heilige Communieviering uit te stellen voor onbepaalde tijd. Wie had kunnen bedenken dat we pas na de zomervakantie verder konden gaan.

Eindelijk in september konden we verder gaan met de voorbereiding. Het werd een hele mooie tijd, met super enthousiaste kinderen en fijne en gezellige zaterdagmiddagen. We hebben veel verhalen over Jezus gehoord en ook veel verhalen die Jezus zelf aan de mensen vertelde. Vooral de verhalen van De Verloren Zoon en Het Verloren Schaaap maakten veel indruk.

Wat dit jaar ook bijzonder was, is dat de kinderen een paar dagen voor de Communieviering het Sacrament van Vergeving hebben ontvangen. Het was heel mooi om te zien dat ze allemaal erg zenuwachtig en met gespannen gezichtjes naar vicaris Woolderink liepen voor het biechtgesprek en dat ze allemaal met een grote glimlach terug kwamen nadat ze het Sacrament van Vergeving hadden ontvangen. Ze vonden het allemaal een bijzondere ervaring.

Op 25 oktober was het dan eindelijk zover, de Eerste Heilige Communieviering. De kinderen zagen er allemaal prachtig uit en hadden ook veel zin in deze bijzondere dag. Tijdens de viering hebben de kinderen mee gedaan met allerlei verschillende taken, zoals: lezen, gaven aandragen en bloemen brengen naar Maria. Helaas mochten de kinderen niet zelf zingen. Maar gelukkig kwamen er een aantal leden van The Lord's Choir voor de muzikale ondersteuning, waarvoor we ze zeer dankbaar waren. Dit alles met elkaar maakte dat het een mooie viering was waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

Het was erg fijn om de kinderen te mogen leren over Jezus. Het was een hele gezellige groep kinderen die enthousiast was. Wat ook bijzonder is dit jaar, is dat er zich uit de groep 5 kinderen hebben aangemeld om misdienaar te worden.

Speciale dank aan Valeria Sutanto en Michel Letteboer van de werkgroep, aan Johan van Dijk die alle foto's heeft gemaakt en aan de ouders die op de verschillende momenten hebben geholpen bij de voorbereidingen en het versieren van de kerk.

Met vriendelijke groet mede namens vicaris Woolderink en de werkgroep,

Bea Oude Mulders

*Medewerkster Parochiecatechese*

