



# ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

26<sup>E</sup> ZONDAG DOOR HET JAAR  
26-SEP-2020 T/M 04-OKTSEP-2020

NR. 2714

JAAR A  
WEEK 2

## LECTIONARIUM:

1-ste Lezing (Ez. 18, 25-28)

2-de Lezing (Fil. 2, 1-11 of 1-5)

Evangelie (Mt. 21, 28-32)

*Als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert, zal hij in leven blijven.*

*Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde.*

*Hij kreeg spijt en ging toch. Tollenaars en ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.*

## GEDOOPT ZONDAG 20-SEP-2020

Georgiusbasiliek

Chester G Pawirodimedjo; Floris Opdam; Elise Veneman; Maik Kaja.

Jozefkerk

Segen Gerezhger Beraki.

**ONLANGS OVERLEDEN:** Hennie Oude Kotte; Netty Krosse-Hutjes.

## ST.-JOZEFKERK

Zaterdag 26-Sep 18:30 Eucharistieviering [HH. Cosmas en Damianus]  
Mgr. Woolderink



Jaargedachtenis:

Misintenties: Martin ten Hooven; Netty Krosse-Hutjes.

## OVERIGE VIERINGEN

Dinsdag 29-Sep 19:00 Eucharistieviering [HH. Michaël, Gabriël en Rafaël] Feest

Zaterdag 03-Okt 18:30 Eucharistieviering Mgr. Woolderink

## ST.-GEORGIUSBASILIEK

Zondag 27-Sep 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink

Jaargedachtenis:

Misintenties: Jan Hoessler; Lidy Scholten-Brummer; Bekering Huisgezin.

## OVERIGE VIERINGEN

Maandag 28-Sep 18:45 Vespers 19:00 Eucharistieviering [H. Wenceslaus]

Woensdag 30-Sep 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Hiëronymus]

19:00 Vespers Uitstelling Heilig Sacrament

Donderdag 01-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [H. Teresia van het Kind Jezus]

Vrijdag 02-Okt 08:45 Laudan 09:00 Eucharistieviering [HH. Engelbewaarders]

Eerste vrijdag van de maand; Het Heilig Hart van Jezus

Misintentie: Frans van Lint; Voor een overledenechtgenoot.

Zondag 04-Okt 10:00 Eucharistieviering Mgr. Woolderink **Kinderwoorddienst**



## WERKGROEP MEDITATIEVE WANDELINGEN N.O.TWENTE

THEMA - HERFSTDRADEN

*Zaterdag 03-okt-2020; verzamelen 09.30 uur St.-Simon en Judaskerk, Ootmarsumsestraat 140 te Tilligte.*

Na een korte bijeenkomst in de kerk wandelen we, begeleid door een gids, door prachtige omgeving van dit kleine dorp tussen Ootmarsum en Denekamp. Zoals u van ons gewend bent, wordt op 'n gezellige locatie tijd ingeruimd voor koffie en thee met iets lekkers. Tijdens de wandeling wordt op bijzondere plekken stilgestaan voor uitleg en/of meditatie.

Rond het middaguur beëindigen we onze (plm. 11 km) wandeling in de kerk te Tilligte.

**Opgave svp. per mail bij Marjan van Galen: [vangalenmarjan@gmail.com](mailto:vangalenmarjan@gmail.com)**

*Graag bij opgave per mail ook even uw woonplaats vermelden..*

Deelname gratis; na afloop - vrije gift ter bestrijding van de kosten.



## Doe mee met de Digitale Collecte

27-sep-2020

• Scan de QR-Code met uw mobiel

• Volg de link die in beeld komt

<https://tikkie.me/pay/hpb3d2h7rq1mlgfk7rng>

U kunt ook telebankieren.

Maak een bedrag over naar

**NL89 RABO 0102 1000 71**

t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte



Zusters en broeders,

Wellicht is het je ook al opgevallen dat we in het evangelie dikwijls één of meer parabels te horen krijgen. Dat is heel normaal, want Jezus is een meester in het vertellen van parabels. Wat die parabels gemeen hebben, is dat ze heel dikwijls direct bij de werkelijkheid aansluiten, niet alleen de werkelijkheid van toen, maar ook de werkelijkheid van vandaag. Zo kunnen we ons wellicht allemaal voorstellen dat er mensen zijn die altijd en overal de belangrijkste plaats willen innemen. Of dat er onkruid groeit tussen de tarwe. En niet alleen tussen de tarwe, maar overal. Ik weet niet of het bij u het ook zo is, maar hier groeit meer onkruid op de velden dan ooit te voren. Zoveel, zo dicht bij elkaar en zo hoog dat niet meer zichtbaar is wat eronder groeit. Of de parabel van de verborgen schat in de akker. Schatten worden ook vandaag op de meest onverwachte plaatsen gevonden. Of de parabel van de verloren zoon. Hoeveel kinderen verlaten vandaag wereldwijd hun familie om hun eigen onbekende en dikwijls twijfelachtige weg te gaan. Of de parabel van het verloren schaap, de talenten, het verloren muntstuk ... we kunnen blijven doorgaan, want Jezus vertelde tientallen parabels die vandaag nog altijd heel herkenbaar zijn.

Dat geldt zeker voor de parabel die we zonet hoorden: een zoon zegt ja op de opdracht van zijn vader, maar nee doet, en een andere zoon zegt nee, maar doet ja. Wellicht is dat de meest herkenbare van alle parabels, want ja zeggen en nee doen kennen we maar al te goed. Misschien zijn we daar zelfs heel sterk in, en spelen we graag het spelletje van 'veel beloven en weinig geven.' Maar wanneer we dat van anderen moeten ondergaan, zijn we wellicht heel snel klaar met ons oordeel, want ja zeggen en nee doen vinden we helemaal niet sympathiek van anderen. Maar we moeten oppassen dat we niet te snel oordelen, want niet elk nee doen blijft een nee. Mensen kunnen spijt krijgen en zich schuldig voelen omdat ze niet gedaan hebben wat hun gevraagd werd of wat ze beloofd hebben, zodat hun ja zeggen effectief toch een ja doen wordt.

Lees verder: <https://preken.be/a/door-het-jaar/26/13384-26e-zondag-door-het-jaar-a-2020>



#### VIERINGEN IN DE R.-K KERK

#### REGELS RIVM

Mede gezien de huidige ontwikkelingen; houd u aan de regels van het RIVM !!!

Hierbij speciale aandacht voor de volgende punten:

- *Blijf thuis als u of uw huisgenoten klachten heeft.*
- *Toilet niet beschikbaar.*
- *Géén koffiebijeenkomst na afloop viering.*



#### MUZIEK & SFEER LINKERS IN CONCERT! ZONDAG; 27-SEP-2020 15.30 UUR

Op zondagmiddag 27 september vindt een wel heel bijzondere uitvoering plaats in de serie Muziek en Sfeer. In de sfeervolle St. Georgiusbasiliek zal de jonge en nu al beroemde trombonist Arjan Linker optreden. Net student klassiek trombone en compositie aan het Conservatorium van Amsterdam ontving hij reeds de Koninklijk Conservatoriumprijs voor Jonge Componisten en de Drentse Talentprijs Cultuur.

Zijn muziek werd uitgevoerd door onder meer het Metropole Orkest, het Nederlands Blazers Ensemble - met wie hij als solist optrad in Het Concertgebouw. Als oprichter, trombonist en componist is Arjan betrokken bij het crossover-ensemble Nachtlucht en als medeoprichter bij het Nymphéas Trombone Quartet.

In dit concert zal hij uiteraard zijn eigen spannende en uitdagende composities spelen, maar hij zal ook samenspelen met organist Henk Linker en mezzosopraan Valeria Boermistrova.

U kunt spontaan komen luisteren, aanmelden hoeft niet.

(Info: [www.orgel-mezzo.nl](http://www.orgel-mezzo.nl))

*St.-Georgiusbasiliek Almelo; Zondag 27-Sep-2020 Aanvang 15:30 uur; Vrijwillige bijdrage bij de uitgang*

**!!! REGELS RIVM ZIJN VAN TOEPASSING !!!**

#### BEZINNINGSDAG

WOENSDAG 04-NOV-2020

De Bezinningsdag op woensdag 4 november kan dit jaar helaas NIET doorgaan vanwege Corona.

Wij hopen u volgend jaar weer te ontmoeten in Het Meulenbelt, en wensen u een goede gezondheid.

*Namens de werkgroep bezinningsdag.*

#### BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM

Pastoor:

Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183

#### MEDEWERKERS

Parochiecatecheet:

Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062

Diaconaal Assistent:

Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446

#### OVERLIJDEN / UITVAART

**06 1266 2672**

Hr. H. Kienhuis  
Uitvaartcoördinator

#### ST.-JORISPAROCHIE

LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddestraat 76; 7607BN Almelo  
Gastvrouwen: maandag, woensdag en vrijdag van 09:30-11:30.

LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo  
Gastvrouwen: dinsdag en zaterdag van 09:30-11:30.

#### PASTORALE HULP

**06 8379 6183**

ofwel

**06 1266 2672**