



ST.-JORISPAROCHIE

WEEKBERICHT

BELOKEN PASEN – MISERICORDIA
19-APR-2020 T/M 26-APR-2020

NR. 2691
JAAR A
WEEK 2

LECTIONARIUM:

- 1-ste Lezing (Hand. 2, 42-47) ***Uit de Allen die het geloof hadden aangenomen waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk.***
- 2-de Lezing (1 Petr. 1, 3-9) ***Hij deed ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood.***
- Evangelie (Joh. 20, 19-31) ***Acht dagen later kwam Jezus.***

ONLANGS OVERLEDEN:

Ans Hormes-Rutten; Agnes Tiehuis-Strikker; Herman ter Haar.

ST.-JORISPAROCHIE

ONLINE

<https://www.youtube.com/channel/UCRYv2qk0P0brNfvNhrsjlSA>

Kies hier de actuele livestream of één van de oude uitzendingen.

Zondag 19-Apr 10:00 Eucharistieviering; Beloken Pasen Mgr. Woolderink

Jaargedachtenis:

Misintenties: Marianne van den Broek-Haring; Jo Hodes; Joke en Dick Wijnants-Otger en John.

OVERIGE VIERINGEN

Maandag	20-Apr	18:45	Vespers	19:00	Eucharistieviering	
Dinsdag	21-Apr	18:45	Vespers	19:00	Eucharistieviering	[H. Anselmus]
Woensdag	22-Apr	18:45	Vespers	19:00	Eucharistieviering	
			Misintenties:		Frans Oude Lansink	
Donderdag	23-Apr	18:45	Vespers	19:00	Eucharistieviering	[St. Joris] Hoogfeest
Vrijdag	24-Apr	18:45	Vespers	19:00	Eucharistieviering	[H. Fidelis van Sigmaringen]
Zaterdag	25-Apr	10:00	Eucharistieviering		[H. Marcus] Feest	
Zondag	26-Apr	10:00	Eucharistieviering		3-de Zondag van Pasen – Jubilate	

OPGELET: Maandag t/m Vrijdag; 18.45 uur Vespers 19:00 uur Eucharistieviering



Doe mee met de Digitale Collecte

Volg de link op de website en scan de QR-Code met uw mobiel.

Als dit niet lukt kunt; u ook telebankieren. Maak een bedrag over naar rekening nr.
NL89 RABO 0102 1000 71 t.n.v. Joris Parochie met vermelding Collecte



KATHOLIEKE BIJBELSTICHTING: DIGITALE STEUN BIJ TV MIS

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) biedt digitale ondersteuning voor gelovigen die thuis voor de televisie of via internet een Eucharistieviering volgen.

Voor elke zondag publiceert de KBS een digitaal document met daarin de lezingen van die zondag, , gebeden en het gebed voor de geestelijke communie.

Voor dit document ga naar website: <https://rkbijbel.nl/kbs/>

MISSIO - PAUS OPENT NOODFONDS VANWEGE CORONACRISIS

<https://missio.nl/nieuwses/paus-opent-noodfonds-vanwege-coronacrisis/>



Paus Franciscus heeft bij de Pauselijke Missiewerken (Missio) een noodfonds ingesteld voor hulp aan de mensen en lokale geloofsgemeenschappen die getroffen zijn door het coronavirus. Het noodfonds zal gebruikt worden ter ondersteuning van de geloofsgemeenschappen in de ruim 1100 missiebisdommen die de gevolgen van het coronavirus hard zullen voelen. Het gaat hier immers om de meest kwetsbare mensen.

Geef uw bijdrage op: **NL93 INGB 0000 0087 25 t.n.v. Missio PMW**



VAN TOESCHOUWER NAAR DEELNEMER

Nu we al weken niet meer naar de kerk kunnen om daar samen te bidden, Gods Woord te beluisteren en de H. Communie te ontvangen voelen we dat als een gemis. En ik vrees dat het helaas nog een tijd zal duren. We zijn natuurlijk dankbaar dat we toch via de uitzendingen alle vieringen van onze eigen parochie kunnen volgen.

We krijgen er veel positieve reacties op. Maar al met al: het is toch anders dan in de kerk. Thuis in de gemakkelijke stoel of op de bank voel je dat je al snel een toeschouwer wordt. Wat te doen om van toeschouwer deelnemer te worden aan de vieringOm er een echt spiritueel moment van te maken?

Toeschouwers, zeker als je met twee of meer bent, zitten al gauw onder het genot van een kopje koffie, af en toe wat commentaar leverend naar het gebeuren te kijken, net zoals naar alle andere uitzendingen die op tv te zien zijn. Daar is op zich niets mis mee. Maar zo wordt het niet zo gemakkelijk een echt spiritueel moment. Voor een biddende betrokkenheid, is net zoals in de kerk een sfeer nodig die daarbij helpt. Je zou bijvoorbeeld een kaars kunnen ontsteken als de viering begint en enkele van de bekende gebeden zoals het Onze Vader mee kunnen bidden, alsook het gebed van de geestelijke communie, waarin we het verlangen naar de Heer uitdrukken. Het wordt telkens door een acoliet gebeden na de Communie van de priester. Dit is de tekst:

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van

U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen.

Aan het einde van iedere viering wordt in de kerk een gebed gebeden om op voorspraak van Maria aan God te vragen om bescherming en bemoediging in deze tijd van crisis:

*O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Wij geloven in uw zorg, in uw medeleven en uw voorspraak bij Jezus uw Zoon.*

Daarom komen wij vol vertrouwen tot u en wij vragen door U aan de Heer:

*Bevrijd ons van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken en zegen hen die zorg voor hen dragen.*

*Geef wijsheid aan onze bestuurders en geef dat wij spoedig
weer kunnen samenkomen om ons geloof te vieren.*

Bevrijd ons van onrust en angst, verlicht ons in pijn en verdriet.

*Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is.*

*Maria, bescherm ons en onze dierbaren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.*

Amen.

Na de uitzending is dan, net zoals voorheen na onze vieringen in de kerk, een mooi moment om nog wat met elkaar na te praten onder het genoegen van een kop koffie. Het zijn zomaar een paar tips die wellicht kunnen helpen om de innerlijke deelname aan de uitgezonden Eucharistie te versterken.

Vicaris Woolderink
Almelo; 2 april 2020

BEREIKBAARHEID PASTORAAL TEAM	MEDEWERKERS	Pastorale Hulp en Overlijden
<i>Pastoor:</i> Mgr. A.J.J. Woolderink 06 8379 6183	<i>Parochiecatecheet:</i> Mw. Bea Oude Mulders 06 1079 3062 <i>Diaconaal Assistent:</i> Mw. Annette ter Ellen 06 2222 5446	
ST.-JORISPAROCHIE LOCATIE GEORGIUS Adres: Boddestraat 76; 7607BN Almelo Geen gastvrouwen n.a.v. coronavirus. LOCATIE JOZEF Adres: St.-Josephstraat 111, 7603XH Almelo Geen gastvrouwen n.a.v. coronavirus		06 1266 2672 Hr. H. Kienhuis <i>Uitvaartcoördinator</i> <i>St.-Jorisparochie</i>