

Nieuws uit de
ST.-JORISPAROCHIE

Zaterdag 22 maart
t/m vrijdag
15 mei 2020
Jaargang 18 nr. 2

2

Noorderlicht



In deze uitgave:

Vastenactie

In het teken van Beroepsopleiding en Ondernemerschap

Op weg naar Pasen

Een week van intense voorbereiding

Pasen

Op weg met Christus

Activiteiten voor jongeren

Een inspiratiedag, feestweek, zomerkamp en in de Joris nog veel meer



St.-Jorisparochie
**St.-Georgius
en St.-Jozef**

Dit parochieblad is mede mogelijk gemaakt door:



Puur Persoonlijk

www.wiessandersuitvaart.nl | De Pelikaan 13 | 7609 TH Almelo | 0546 853 085 | 06 22163953

**Hans
Wesselink
AGF v.o.f.**



T. 0546 822 523 M. 06 517 04 373

Jo Leloux

TWEEWIELERS

De zaak waar u zich nog klant voelt

Oranjestraat 6 - Tel. 538090 - www.joleloux.nl

rohof
M o d e s c h o e n e n
www.rohofschoenen.nl • Grotestraat 7 Almelo



**Lubbers
De Echte Bakker**

Hantermansstraat 21, tel (0546) 81 22 91, Almelo


JUWELIERSHUIS
BRUMMER

OVERIJSSELS MEEST COMPLETE JUWELIERSHUIS
SINDS 1885 • BEËDIGD TAXATEUR • ALMELO

Ook een grote collectie gedenk- en herinneringssieraden.
Het beste advies voor een passend assieraad met eventueel een vingerafdruk als ring, bedel of een haarlokhanger ter nagedachtenis van een dierbare.
Wij zijn specialist in het veranderen van trouwringen en hebben diverse voorbeelden op voorraad.

Elk leven zijn eigen verhaal

*Aandacht
Betrokkenheid
Begrip*

In harmonie overleg bij u thuis
of bij ons aan kantoor

Hams Uitvaartverzorging
vier generaties vertrouwd

0546 - 56 13 51

www.hamsuitvaartverzorging.nl

www.condoleren.nu

www.uitvaarttestament.nu

E-mail: info@hamsuitvaartverzorging.nl

Thöni

T & M

Mandos

FINANCIEEL ADVISEURS B.V.

**Uw specialist op het gebied van
hypotheek, pensioenen
en verzekeringen**

Bornsestraat 16, 7607 KV Almelo.

Telefoon 0546 - 582113

E-mail: info@thonimandos.nl - www.thonimandos.nl

Bruidswerk - Kantoorbeplanting - Relatiearrangementen - Rouwarrangementen
Bloemenabonnementen - Standdecoratie - Bloemschikcursussen



De Bloemenschuur

Octmarsumsestraat 354 Almelo - 0546 861141 - www.debloemenschuur.nl

Pastoraal team**Pastoraal team****Pastoor en teamleider**

Mgr. A.J.J. Woolderink
Wierdensestraat 20, 7607 GH Almelo
Tel. 06 83 79 61 83
vicaris.a.woolderink@planet.nl
Vicaris Woolderink heeft op maandag zijn vrije dag

Parochiemedewerkers

Diaconaal Assistent
Annette ter Ellen
Tel: 06 2225446
diaconie@stjorisparochie.nl



Parochiecatecheet
Bea Oude Mulders
Tel: 06 10793062
catechese@stjorisparochie.nl

Leden parochiebestuur St.- Jorisparochie

Mgr. A.J.J. Woolderink

Voorzitter

A.J.P. (André) de Paepe

tel. 0546 86 44 60 : vicevoorzitter@stjorisparochie.nl

Vice voorzitter, onroerend goed, facilitaire voorzieningen

M.A.J. (Marian) Linssen- Canters

tel. 0546 81 98 27: secretaris@stjorisparochie.nl

Secretaris parochiebestuur

F.J.M. (Koos) van Leeuwen

tel. 0546 86 15 68, kenlvanleeuwen@kpnmail.nl

Lid

A.J. (Thea) Löwik

Tel. 06 20793611, thlowik@gmail.com

Lid

Bereikbaarheid St.- Jorisparochie

St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo. Van ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur zijn gastvrouwen aanwezig.

St.- Jozef en parochiecentrum 't Saam tel. 0546 86 11 84 St. Jozefstraat 109, 7603 XH Almelo. Di. en vr. van 9.30-12.00 uur en zaterdag van 09.30-11.00 uur zijn gastvrouwen aanwezig. E-mail: secr.st.jozef@gmail.com

**Voor pastorale hulp en
avondwake/uitvaart,
de heer H. Kienhuis,
telefoon 06-12 66 26 72**

In Memoriam

Veel parochianen stellen het op prijs dat in ons parochieblad voor hun overleden familielid een in memoriam geplaatst wordt. Binnen de parochie wordt deze *In Memoriam* ook veel gelezen. Goed om als gemeenschap van elkaar op de hoogte te blijven. Van de kant van de redactie hebben wij echter een vriendelijk verzoek om de lengte van de in memoriam te beperken tot 250 woorden met een maximaal tot 300 woorden. Dit mede om de (hoge) drukkosten niet al te zeer op te laten lopen. Copy naar: h.kienhuis@hetnet.nl

**Aula's in St.- Jorisparochie**

Zoals U waarschijnlijk bekend is, beschikken de St.-Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk over een aula. Hier kunnen alle parochianen van de twee kerken van de St.- Jorisparochie gebruik van maken. Het komt nog wel eens voor dat uitvaartverzorgers pleiten voor een andere aula (met wat voor reden dan ook). Als het echter Uw wens is om gebruik te maken van een aula in een van bovengenoemde kerken moet dat altijd mogelijk zijn.

Urn bijzetten in het Columbarium

De St.-Georgiusbasiliek beschikt over een columbarium onder de kerk. Voor parochianen van de St.-Jorisparochie is het mogelijk om na hun overlijden hun urn te laten bijzetten in het columbarium onder de St.-Georgiusbasiliek. Bij plaatsing van de urn komt in de Mariakapel ter gedachtenis een plaquette. De tarieven van de bewaartijd (inclusief plaatsing en gedachtenisplaquette) zijn: 10 jaar € 850.-, 20 jaar € 1.300.-, 30 jaar € 1.750.-

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de gastvrouwen van de St.-Georgius of mailen naar: secretariaat.st.georgius@gmail.com

Communie thuis

Voor parochianen die door ziekte, handicap of anderszins de vieringen niet bij kunnen wonen bestaat de mogelijkheid om de H. Communie thuis te ontvangen. Voor inlichtingen hierover kunt u contact opnemen met de pastorie, het parochiesecretariaat of bellen met: St.- Jozef: mevr. F. De Wolf tel.: 0546 86 38 04 St.-Georgius: mevr. Eidhof tel.: 0546 82 73 76/ 06 42 65 23 02

Bezoek thuis

Als u bezoek van iemand uit de parochie op prijs stelt, dan kunt u dit melden bij:

St.- Jozef: gastvrouwen, tel.: 0546 86 11 84

St.- Georgius: gastvrouwen, tel.: 0546 81 32 98.

Zij zullen u vervolgens in verbinding stellen met de juiste persoon. Ook bezoek in ziekenhuis is mogelijk.

RK-begraafplaats

Beheerder: dhr. G. Kempers

tel.: 0546 86 82 80, gsm: 06-10366944

Kerkhofsweg 1, 7603 ND Almelo

Misintenties

U kunt uw misintentie opgeven persoonlijk of via de telefoon aan de gastvrouw/heer van de pastorie, St.- Georgius: tel: 0546 81 32 98 en St.- Jozef: tel: 0546 86 11 84.

De bijdrage is naar draagkracht. Om toch enig houvast te bieden: intenties voor zon- en feestdagen € 10.=; jaargedachtenis € 15.=. Voor vieringen op werkdagen € 6.=, ook in verzorgingshuizen.

U kunt ook via het mailadres: secr.rk.almelo@gmail.com uw intenties opgeven. Graag onder vermelding van datum en kerk. Het missengeld kan worden overgemaakt op:
St.-Georgius: NL89RAB00102100071
t.n.v. St.- Georgiusbasiliek o.v.v. missengeld
St.-Jozef: NL29RAB00102107068
t.n.v. St.- Jozefkerk o.v.v. missengeld.

Na uitvaart 6 misintenties inbegrepen.

Kerktaxi

Mensen met een handicap, maar ook ouderen die slecht ter been zijn en zelf niet naar de kerk kunnen komen, ook al woont men dichtbij de kerk, kunnen gebruik maken van de kerktaxi. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het contactadres is voor de:

St.- Georgius en Aaldrinkshoek:
mevr. J. Pezie, tel.: 0546 53 27 89

**Extra collecte****Collecte voor Roepingenzondag 2 en 3 mei**

Op de vierde zondag van Pasen viert de Katholieke Kerk jaarlijks Wereldroepingendag. In alle kerken en kloosters wordt die dag speciaal gebeden voor roepingen tot "het priesterschap, diaconaat en godgewijde leven". Zo ook in Nederland. In dit weekend is er in alle kerken een extra collecte. De opbrengst wordt gebruikt voor de opleiding van priesters, diakens en catechisten.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL64 ABNA 0810496488 t.n.v. het fonds priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht.

En natuurlijk staat ook de bus achter in de kerk.

Vergeet de Vastenactie niet: "Werken aan je toekomst"**ACTIE**

Dit jaar richt de Vastenactie-campagne zich op het leren van een vak. Over de hele wereld gaan inmiddels de meeste kinderen naar de basisschool (ruim 90%). Dat is mooi, maar niet genoeg. Je hebt een vervolgopleiding nodig waarin je een vak leert om daarmee een inkomen te verdienen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren en volwassenen een vakopleiding kunnen volgen, bijvoorbeeld tot kleermaker, bakker etc.

Wilt u dit project steunen?

Gedurende de hele veertigdagentijd staat er achter in de St.-Georgiusbasiliek en de St.-Jozefkerk een bus voor uw bijdrage. U kunt het ook overmaken naar IBAN NL212 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Van harte aanbevolen.

Zie ook artikel elders in het blad

Preventiebeleid R.-K. Kerk

Sinds 2014 heeft de R.-K. Kerk het aanvragen van een VOG verplicht gesteld voor pastorale beroepskrachten en voor bepaalde groepen vrijwilligers. Deze verplichting om een VOG aan te vragen maakt onderdeel uit van het preventiebeleid tegen seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de R.-K. Kerk.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

De PCI is te bereiken via de gastdames van de pastorie St. Georgiusbasiliek (0546 813298), St. Jozefkerk (0546-861184) of via ons mailadres: pcistjoris@gmail.com of via een briefje in de brievenbus van de betreffende pastorie. U kunt het werk van de PCI ondersteunen door middel van een financiële bijdrage te storten op ons bankrekeningnummer NL28 RABO 0102 1022 36 ten name van de PCI St. Joris (ANBI instelling)

Kledinginzameling t.b.v. Lourdesgroep Almelo

De "Stichting Lourdes Groep Almelo" zamelt kleding in bij de St Jozefkerk. Wij staan er elke zaterdag van 10 tot 12 uur.

Bent u niet in staat om kleding te brengen?

Even een telefoontje naar:
06 50956152 / 06 13921480 / 06 46770366 /
06 29290669

Lourdes info:

Ida Middelkamp
0546 860171 / 06 12512827



Vieringen in "Verzorgingshuizen"

Hoog Schuilenburg (de vieringen zijn op de derde verdieping)

Donderdag 26 mrt. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 30 apr. 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 28 mei 15.00 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink

Huize Friso

Donderdag 16 apr. 16.15 uur Eucharistieviering met Mgr. Woolderink
Donderdag 21 mei 16.15 uur Hemelvaartsdag geen viering

Buurstede

Zaterdag 28 mrt. 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk
Zaterdag 25 apr. 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk
Zaterdag 23 mei 15.00 uur Eucharistieviering met pastor van Ewijk



Biechtgelegenheid



Gelegenheid voor een biechtgesprek is er na de doordeweekse Eucharistievieringen in de kerk of op de pastorie.

Of ook op ieder ander moment na afspraak met vicaris Woolderink.

Doordeweekse vieringen

St.-Georgiusbasiliek

Maandag: 8.45 Laudan en 9.00 uur H. Mis ofwel 18.45 uur Vesper en 19.00 uur H. Mis (In het weekend wordt vermeld of er een ochtend- dan wel avondviering is).

Woensdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis.

Woensdag: 19.00-19.30 uur Vespers waarna meditatie en gebed voor het H. Sacrament.

Donderdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis.

Vrijdag: 8.45 uur Laudan en 9.00 uur H. Mis

St.-Jozefkerk

Iedere dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering.

Weekend	St.-Jozef	St.-Georgius
4 ^{de} Zondag v/d Veertigdagentijd (Laetare)	Zaterdag 21 maart 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink	Zondag 22 maart 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.) Mgr. Woolderink
5 ^{de} Zondag v/d Veertigdagentijd	Zaterdag 28 maart 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink
Boeteviering	Géén viering	Woensdag 1 april 19.00 uur Jozefkoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink
Palmzondag Begin van de Goede Week	Zaterdag 4 april 18.30 uur Euch. viering (kinderwoorddienst) Jozefkoor (ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 5 april 10.00 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink
Maandag in de Goede Week Oecumenische Vesper	Géén viering	Maandag 6 april 19.00 uur Oecumenische Vesper Cantorij van de Grote Kerk Mgr. Woolderink
Witte Donderdag Instelling van de H. Eucharistie	Géén viering	Donderdag 9 april 19.00 uur Euch. viering met voetwassing Georgiuskoor (lat./ned.) Aanbidding tot 21.00 uur Mgr. Woolderink
Goede Vrijdag Lijden en sterven v/d Heer Vasten en Onthoudingsdag	Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg voor kinderen Werkgroep liturgie	Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg voor volwassenen Mgr. Woolderink
	Géén viering	Vrijdag 10 april 19.00 uur Avondviering (a capella) Jozefkoor (ned.) Mgr. Woolderink
Paaszaterdag (Paaswake) Stille Zaterdag Doopgelegenheid	Géén viering	Zaterdag 11 april 21.00 uur Paaswake The Lord's Choir (ned.) Mgr. Woolderink
Hoogfeest van Pasen Verrijzenis v/d Heer Doopgelegenheid	Zondag 12 april 11.00 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 12 april 9.30 uur Euch. viering (kinderwoorddienst) Georgiuskoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink
Tweede Paasdag Onder het octaaf van Pasen	Géén viering	Maandag 13 april 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.) Mgr. Woolderink

Weekend	St.-Jozef	St.-Georgius
Tweede zondag van Pasen Beloken Pasen Misericordia Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid	Zaterdag 18 april 18.30 uur Eucharistieviering Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink	Zondag 19 april 10.00 uur Eucharistieviering Gastkoor of samenzang Mgr. Woolderink
Derde zondag van Pasen "Jubilate"	Zaterdag 25 april 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 26 april 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink
Vierde zondag van Pasen Roepingenzondag "Cantate"	Zaterdag 2 mei 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 3 mei 10.00 uur Eucharistieviering Gastkoor of samenzang Mgr. Woolderink
Mariaviering (lof)	Géén viering	Woensdag 6 mei 19.00 uur Marialof Georgiuskoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink
Vijfde zondag van Pasen "Rogate"	Zaterdag 9 mei 18.30 uur Eucharistieviering The Lord's Choir (ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 10 mei 10.00 uur Euch. viering (kinderwoorddienst) Herenkoor (Greg.) Mgr. Woolderink
Zesde zondag van Pasen	Zaterdag 16 mei 18.30 uur Eucharistieviering Jozefkoor (lat./ned.) Mgr. Woolderink	Zondag 17 mei 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (ned.) Mgr. Woolderink
Kinderkerk In 't Saam bij de St.-Jozefkerk 	Zondag 17 mei 11.30 uur Thema: niet bekend	
Hemelvaart van de Heer	Géén viering	Donderdag 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering Georgiuskoor (last./ned.) Mgr. Woolderink

Doopgelegenheid

In 2020 is er in de Jorisparchie gelegenheid om uw kind te laten dopen, zowel in de St.-Georgiusbasiliek als in de St.-Jozefkerk:

Doopdata 2020

Datum	St.-Georgius	St.-Jozef
11-apr-2020 Paaswake	21:00 uur	Tijdens de viering
07-jun-2020	12:00 uur	13:00 uur Opgave voor 3-mei-2020

De ouders kunnen hun kind aanmelden via ons parochiesecretariaat: secretariaat.st.joris@gmail.com
De avonden voor de doopvoorbereidingen zijn in de pastorie van de St.-Georgiusbasiliek.

Voor vragen kunnen jullie bellen met Thea Löwik tel. 06-20793611 of mailen thlowik@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Els Eidhof en Thea Löwik
Werkgroep doopvoorbereiding

Op weg naar pasen 2020

Vorbereiding

Om met een oprecht hart de Goede Week en Pasen te vieren is er een Dienst van Vergeving (Boeteviering) op woensdag 1 april om 19.00 u in de Basiliek m.m.v. het St.-Jozefkoor. Deze viering is ook de beste voorbereiding voor een persoonlijk biechtgesprek.



Palmzondag

De Goede Week begint dit jaar op 4/5 april met de viering van Palmzondag: Jezus' intocht in Jeruzalem, 6 dagen voor zijn lijden. Bij de viering op de **zaterdagavond om 18.30 u** in de St.-Jozefkerk worden de kinderen uitgenodigd een **Palmpasenstok** mee te brengen voor de processie. Er is dan ook kinderwoorddienst

In de Basiliek is de Palmzondagviering met gregoriaanse zang en Palmprocessie.

Bidden met andere christenen in de Goede Week

We vinden het belangrijk om in de voornaamste week van het jaar -de Goede Week - ook samen te komen met christenen van andere kerken. Daarom zijn er al vele jaren op de eerste drie dagen van de Goede Week **oecumenische vespers telkens om 19.00 uur.**

Op maandag 6 april in de St.-Georgiusbasiliek, op dinsdag in de Grote Kerk en op woensdag in de Bleekkerk. Van harte welkom!

Chrismamis

Op de vooravond van Witte Donderdag (woensdagavond 8 april) wijdt de Aartsbisschop in de Mariakerk in Apeldoorn het Chrisma (voor doopsel, vormsel en priesterwijding), de olie voor de catechumenen en de

zikenolie. Vertegenwoordigers van onze parochie nemen de H. Oliën voor de sacramenten mee. Ze worden aangeboden in de Avondmis van Witte Donderdag in de St.-Georgiusbasiliek.

Witte Donderdag

Op deze dag worden ook bijzonder de kinderen uitgenodigd die dit jaar hun **eerste H. Communie** gaan doen, want we vieren het Laatste Avondmaal: de oorsprong van de H. Eucharistie. Enkele kinderen zullen ook gevraagd worden mee te doen aan de voetwassing; het teken dat de Heer vlak voor het Laatste Avondmaal ons als voorbeeld stelde, dat we in liefde dienstbaar moeten zijn aan elkaar.

Goede Vrijdag

's Middags om drie uur heeft Jezus zijn leven voor ons gegeven aan het kruis. In onze beide kerken is een meditatieve viering langs de 14 staties van de kruisweg. In de St.-Jozefkerk met aandacht voor de kinderen, in de Basiliek meer gericht op volwassenen. *De avondviering* in de Basiliek is de eigenlijke liturgische viering van Goede Vrijdag, waarin het lijdensverhaal volgens Johannes wordt gelezen, de kruisverering plaats vindt (waarvoor u ook bloemen bij het kruis kunt leggen) en de H. Communie. Goede Vrijdag is een vastendag met soberheid in eten en drinken en onthouding van vlees.

Stille Zaterdag en Paaswake

De dag van Jezus' grafrust is een ingetogen dag, waarop het aanbeveling verdient om eveneens een zekere soberheid te betrachten in voedsel en drank. De vreugde van de verrijzenis begint in de Paaswake. Als het donker is – om 21.00 uur – komen we als parochianen bijeen in de Basiliek om samen de opstanding van de Heer te vieren. Het binnendragen van het Licht, het luisteren naar Gods bevrijdende boodschap, de hernieuwing van onze doopbeloften en het vieren van de Maaltijd van de Heer, maken deze viering tot de belangrijkste viering van het kerkelijk jaar.



Pasen: hernieuwing van je doopbelofte

Overal ter wereld worden in de Paasnacht kinderen en volwassenen gedoopt. Niet omdat zij in sprookjes geloven of in heldenverhalen, waarin de held altijd aan het langste eind trekt. Maar omdat zij

in Jezus geloven, die helemaal niet als een held op het kruis is gestorven, maar wel de levende getuige is van Gods liefde en trouw die alle dood en duisternis overwint. Paulus beschrijft onze doop als een

doortocht, als onze deelname aan de doortocht van Christus, aan zijn kruis en opstanding...afgestorven aan de zonde; levend voor God.

Dat is de weg die ons gegeven is en die we zelf ook in onze tijd altijd →

opnieuw moeten banen of open houden. Want het is in geen enkele tijd van de geschiedenis van de Kerk en in geen enkele tijd van ons eigen leven een vanzelfsprekende weg. De levende Heer volgen in zijn opstanding, is de opstand van de liefde tegen haat, duisternis en dood. Altijd opnieuw dreigt een te zware steen ons leven af te sluiten van het licht. In de Paaswake vernieuwen wij ons geloof dat deze steen is weggerold, dat we met Christus mogen herleven. En in de tegenslagen en de weerbarstigheid van het leven spreekt Hij ons aan, om op weg te gaan: Hem achterna.

Voor het hernieuwen van onze doopbelofte ontsteken wij onze kleine kaars aan de paaskaars, het licht van de verrezen Heer.

In het evangelie horen we de eerste reactie van de apostelen toen de vrouwen hen kwamen berichten dat de Heer leeft: 'beuzelpraat'. Het is nog altijd de zeer actuele reactie van veel van onze tijdgenoten



en misschien is er soms ook twijfel in je eigen hart. In bijna alle Paasverhalen komt die twijfel ter sprake. Denk maar aan Thomas!

Ons geloof belijden, jouw kaars aansteken aan de paaskaars en in het licht gaan staan dat Hij brengt, blijft een daad van geloof en een daad van protest...van opstand, tegen liefdeloosheid en doemdenken. De Paaswake is bij uitstek een gemeenschapsgebeuren en onze geloofsbelijdenis is de geloofsbelijdenis van de wereldwijde Kerk van

alle tijden en plaatsen. Maar ieder heeft ook zijn eigen kaars: het is tegelijk een heel persoonlijk gebeuren. Als je als kind gedoopt bent, was dit een geschenk van je ouders. Nu, en met heel onze persoonlijke geschiedenis erbij, ben je uitgenodigd om zelf schenker van licht en hoop te worden, om zo goed als je dat kunt zout te zijn in deze wereld, dat smaak geeft en het bederf tegen gaat.

Geloven in de verrijzenis is niet iets dat alleen maar te maken heeft met wat er gebeurt na je begrafenis. Pasen vieren is de uitnodiging aanvaard, om *zelf een levend teken te worden van de aanwezigheid van de Verrezen Christus in onze wereld*" Het verlangen en de wil om ermee te beginnen, hoe miniem ook, is genoeg., want als de vaste wil er is om te herstellen en op te bouwen dan is met Gods hulp alles mogelijk! Zalig Pasen!

Vicaris Woolderink

Ouderenmiddag 11 februari 2020

Dinsdag 11 februari werd er in onze parochie weer een ouderenmiddag georganiseerd.

Hiervoor werden alle 75+ en ouder uitgenodigd. Thema van deze middag was: *Vrouwen in de kerk.*

Pastoor C. Pikkemaat van de Pancratiusparochie uit Tubbergen nam ons mee aan de hand van een hongerdoek, waarop 7 vrouwen stonden afgebeeld.

Het was een inspirerende middag met een goede interactie tussen de gasten en spreker. De middag is vooral

bedoeld voor ontmoeting met elkaar; veel ouderen zijn alleen en krijgen weinig bezoek en zijn daarom dankbaar dat ze er even uit zijn, anderen mensen treffen.

Aan het eind van de middag werd de werkgroep door de ouderen bedankt en daarbij mogen ook de chauffeurs niet vergeten worden die de ouderen geheel belangeloos vervoerd hebben van en naar het Saam.

Werkgroep Ouderen, St. Jorisparochie.



De Chrismaviering in Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (8 april)

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt altijd plaats op woensdagavond in de Goede Week. Dit jaar is het op woensdag 8 april en traditiegetrouw in Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18). Aanvang van de viering is 19.00 uur.

Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook de wijding van het Christma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijdingen en voor de consecratie van kerken en altaren. Tijdens de Chrismamis vernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften.

Hoofdcelebrant: Willem kard. Eijk.

Na afloop ontvangen de vertegenwoordigers van de parochie (en



onze geloofscentra) de H. Oliën voor gebruik in eigen parochie. Vervolgens worden in onze geloofscentra tijdens de Eucharistieviering van Witte Donderdag de H. Oliën door deze vertegenwoordigers plechtig overhandigd aan de celebrerende priester.

De Chrismamis is een viering voor het gehele bisdom. Iedereen is dan ook van harte welkom. De vertegenwoordigers van alle locaties zijn uitgenodigd om iets mee te brengen voor de Voedselbank Apeldoorn.

Alvast om te noteren

Mariaviering en voordracht: maria in de kunst



Zoals bekend is de Mei-maand bijzonder aan Maria toegewijd. **OP woensdag 6 mei is er om 19.00 uur voor onze parochie een Mariaviering m.m.v. het Georgiuskoor in de Basiliek.** Dit jaar zal

Hulpbisschop Mgr. Woorts de celebrant zijn in deze viering. Mgr. Woorts heeft een studie kunstgeschiedenis gedaan en zal na afloop van de viering een voordracht

houden over Maria in de kunst door de eeuwen heen. Zijn toelichting wordt ondersteund door talloze afbeeldingen van schilderijen en beeldhouwwerken, waarin hij ons duidelijk maakt welke verschillende betekenissen Maria voor gelovige mensen in de loop van de tijd heeft gekregen. Het belooft een hele boeiende avond te worden.

Van harte uitgenodigd!

Mgr. Woorts komt op 6 mei naar Almelo

Lezing over de oorlogsjaren van journalist Gerard Vloedbeld en Vrijheidsconcert van The Lords Choir in WZC Huize Friso



De KBO organiseert samen met de PCOB op vrijdag 3 april een speciaal programma met betrekking tot 75 jaar Vrijheid.

De middag begint om 14.30 uur met verhalen over de oorlog van journalist Gerard Vloedbeld door zijn zoon Gerard. Onlangs is van hem het boek "Meer klook as dapper" uitgekomen. Diverse brieven en

dagboeken van zijn vader werden door hem in dit boek opgenomen. Het boek á €17.50 is ook aan de zaal verkrijgbaar. Gerard Vloedbeld was ook zeer begaan met het wel en wee van de St.-Georgiusparochie en was tevens oprichter van de "ouderensoos".

Na de pauze om ca 15.30 uur volgt er een uniek concert van The Lords Choir o.l.v. Ben Hulshof. Zij brengen een speciaal repertoire over vrijheid en vrede ten gehore. De toegang voor leden van de ouderenbonden is gratis en voor de

overige belangstellenden € 5.- p.p. incl. koffie, drankje en hapje.

Aanmelding voor deze middag is verplicht en kan bij Miny Vogelgsang KBO 06 4275 5498.

Datum en tijd: vrijdag 3 april 14.30 uur. Locatie: Grand Café Huize Friso Rustwegl.



Vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen, tieners en jongeren

Datum en tijd	Viering / activiteit	Plaats
* Zaterdag 4 april !! * 18.30 uur!!	Kinderwoorddienst Palmpasen	*Tijdens de Mis in de St. Jozefkerk!!
Dinsdag 7 april 19.00 - 20.30 uur	Tieneravond M25 Fruitbakjes maken	Tienerkamer pastorie St. Georgiusbasiliek
Goede Vrijdag 10 april 10.00 uur	Tieneravond M25	Rondbrengen fruitbakjes
Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur	Kinderkruisweg	St. Jozefkerk
1 ^e Paasdag 12 april 10.00 uur	Kinderwoorddienst Thema: Pasen	Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
Zaterdag 25 april 20.00 - 22.00 uur	Jongerenbijeenkomst Young Faith	Pastorie St. Georgiusbasiliek
Zondag 10 mei 10.00 uur	Kinderwoorddienst	Tijdens de Mis in de St. Georgiusbasiliek
Zaterdag 16 mei 20.00 - 22.00 uur	Jongerenbijeenkomst Young Faith	Pastorie St. Georgiusbasiliek
Zondag 17 mei 11.30 - 12.30 uur	Kinderkerkviering	't Saam naast de St. Jozefkerk
Dinsdag 19 mei 19.00 - 20.30 uur	Tieneravond M25	Tienerkamer pastorie St. Georgiusbasiliek

Kinderkerk



De kinderkerk is een laagdrempelige viering bedoeld voor de allerjongsten en hun (groot) ouders. We lezen een Bijbelverhaal, zingen liedjes, steken een kaarsje aan en er is een pauze waarin de kinderen iets mogen knutselen bij een glaasje ranja en voor de ouders is er een kopje koffie.

Contactpersoon:

Michiel van der Lip,
06 - 12 25 27 90

Kinderwoorddienst



Tijdens de viering worden de kinderen uitgenodigd om mee te gaan naar de dagkapel, waar hen het Evangelie van de zondag op hun niveau wordt voorgelezen en uitgelegd. Daarna wordt het verhaal op een creatieve wijze verwerkt. Tijdens de collecte keren de kinderen terug naar de kerk.

Contactpersoon:

Bea Oude Mulders,
tel. 06 - 10 79 30 62;
catechese@stjorisparochie.nl

Tiengroep M25 (naar Matteüs hoofdstuk 25: de werken van barmhartigheid)



Na het Vormsel kunnen de kinderen meedoen met de activiteiten van de tiengroep M25. Dit is een leuke, gezellige en enthousiaste groep jongens en meisjes, die op een actieve manier met elkaar aan de slag gaan met vragen over geloof en leven, die kinderen van die leeftijd bezighouden.

Contactpersoon:

Annette ter Ellen,
tel: 06 - 22 22 54 46;
diaconie@stjorisparochie.nl

Jongerengroep Young Faith



Volgend op tiengroep M25, is er de jongerengroep Young Faith. Young Faith is een diverse, leuke en enthousiaste groep jongeren die het belangrijk vindt om elkaar te ontmoeten. Dat doen ze aan de hand van geloofsverdieping, spelletjesavonden, deelnemen aan jongeren-activiteiten in het Aartsbisdom en vooral veel gezelligheid. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en vind je het leuk om meer jongeren van deze leeftijd te ontmoeten? Dan nodigen ze je van harte uit om je aan te sluiten bij deze dynamische groep.

Contactpersoon:

Laura Haagen,
tel: 06 - 39 36 22 58

Samenwerking met de Elisaparochie

In het afgelopen jaar heeft ons parochiebestuur verschillende keren met het bestuur van de Elisaparochie vergaderd over het samengaan van beide parochies tot één parochie in Almelo met drie kerkgelegenheden. Samen met vicaris Cornelissen zijn we tot de conclusie gekomen dat het proces dat tot fusie moet leiden, meer aandacht en tijd vraagt dan aanvankelijk voorzien was.

Na het vertrek van pater Eef van Vilsteren in de maand mei, zal per 21 mei pater Ton van der Gulik voor een jaar benoemd worden tot administrator (waarnemend pastoor) van de Elisaparochie, zodat er meer

tijd is om naar elkaar toe te groeien en zorgvuldige afspraken te maken.

Pater van der Gulik (61 jr) is vorig jaar geïnstalleerd tot pastoor van Zenderen en heeft voordien onder

meer als bibliothecaris op het generaal van de Karmelieten in Rome gewerkt.

We wensen Pater van der Gulik een goede tijd toe in de Elisaparochie en vertrouwen erop dat we positieve stappen kunnen zetten in het verdere samenwerkingsproces.

Het Bestuur van de St.-Jorisparochie

Belastingaangifte

Wanneer u een overeenkomst periodieke gift heeft afgesloten met de parochie [ook wel lijfrente genoemd] wordt u gevraagd een RSIN nummer van de ANBI instelling (= St.Jorisparochie) in te vullen op uw aangifte. Dit nummer is: RSIN/Fiscaalnummer: 2554331.

De officiële publicatie van dit ANBI nummer kunt u vinden op: <https://anbi.rkc.nl/publicaties/UTR33558>

Wilt u ook slim schenken, en een periodieke schenking voor 5 jaar afspreken? Neem dan contact op met dhr. H.Nij Bijvank; tel 06 18781088, email hnijbijvank@outlook.com. Hij maakt graag een afspraak met u om uw eventuele vragen te beantwoorden en uw gegevens op te nemen. Er zijn geen kosten aan deze schenking verbonden. Het fiscale voordeel varieert van ± 35 tot ± 50 procent.

Activiteit Tieners in April



Dinsdag 7 april gaan wij tijdens onze tieneravond weer fruitbakjes samenstellen voor zieken uit onze parochie die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dit is een werk van barmhartigheid die in onze groep past; ze doen het vanuit hun hart, het klaarmaken en het rondbrengen. Als de bakjes klaar zijn, worden ze naar de kerk gebracht om op witte donderdag de zegen erover te vragen.

Op Goede Vrijdag 10 april worden ze rondgebracht naar de parochianen en daarna sluiten we de ochtend af met het gezamenlijk eten van een pannenkoek. 's Middags om 15.00 uur proberen we met de hele groep aanwezig te zijn bij de kruisweg in de Jozefkerk zodat we met zijn allen een goede opgang naar Pasen hebben.

Vanuit de Tiener/M25 groep wens ik u allen een goede voorbereiding in de goede week en een Zalig Pasen.

Annette ter Ellen
Coördinator Tiener/M25 groep.

Lezing voor de Young Faith groep

Op zaterdag 8 februari was Pastor Mauricio Meneses bij ons in de Parochie.

Hij heeft deze avond een preek gegeven over het zout van de aarde en het licht in de mens zelf in de St. Joseph, waar hij de Eucharistie samen met ons vierde. Na de kerkdienst hebben wij, (Young Faith groep) een lezing gehad van pastor Meneses. De lezing ging over het volgen van Jezus. Hoe kunnen wij Jezus volgen en wat verlangt Hij van ons? Waren twee belangrijke vragen tijdens deze lezing. Na de lezing was er nog tijd en ruimte om onze meningen te delen en eventuele discussies te voeren. Het was een gezellig, maar vooral leerzame avond.

Rosemarie Grootte Bromhaar, Young Faith groep, 06 46395765.



Inspiratiedag Mentorschap - Zaterdag 16 mei 2020

Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk



“Jongeren hebben er behoefte aan begeleid te worden. [...] Op de synode hebben velen gewezen op een gebrek aan deskundige personen die zich aan de begeleiding willen wijden. [...] De synode erkent de noodzaak godgewijde personen en leken, mannen en vrouwen voor te bereiden, die gekwalificeerd zijn voor de begeleiding van jongeren.”

Paus Franciscus in 'Christus Vivit' §242 - 244

Jong Katholiek wil gehoor geven aan deze oproep van Paus Franciscus. Hoe kunnen wij tieners en jongeren helpen en begeleiden om in hun dagelijks leven dichter naar God toe te groeien? En hoe kunnen wij dit vormgeven binnen onze parochies, bisdommen, in ons werk, op school en in onze omgeving?

Op deze dag gaan wij samen met ervaren professionals in op deze boeiende thema's. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen, te leren en om contacten te leggen. Ook is er begeleiding en gelegenheid om concrete plannen te maken omtrent mentorschap.

Sprekers:

- Jeroen Alting von Geusau: Oud-topman bij de NS, oprichter van de Kingsmen, en veel ervaring in de begeleiding van jongeren en echtparen bij o.a. de gemeenschap Chemin Neuf.
- Paul Donders: CEO van Xpand Nederland, inspirational speaker, adviseur en schrijver van leiderschapsboeken.
- Niko Schonebaum: Docent klassieke talen & retorica, medeoprichter & docent Stichting Landmerk.
- Zr. Maria Nadiya: Blauwe zuster, overste van de gemeenschap van de Blauwe Zusters in Den Haag. Zij komt oorspronkelijk uit de VS, en inmiddels al vele jaren in Nederland. Zij heeft veel ervaring in de begeleiding van tieners en jongeren uit de hele wereld.

Wie: Voor alle vrijwilligers, professionals, jongeren, en iedereen die actief is in tiener- en jongerenwerk.

Datum: Zaterdag 16 mei 2020.

Start 10.00 - Einde 16.00u.

Locatie: Leerhuis, Broerestraat 12, Utrecht

Aanmelden: info@jongkatholiek.nl

(Voor 10 mei, i.v.m. lunch reserveren)

Toegang: Gratis

Programma (onder voorbehoud)

- 9.30 Inloop
- 10.00 Aan tafel met: Jeroen Alting von Geusau & Paul Donders
- 11.40 Actie met: Niko Schonebaum
- 12.15 Workshops
 - Paul Donders
 - Jeroen Alting von Geusau
 - Zuster Maria Nadiya
 - Niko Schonebaum
- 13.15 Lunch
- 14.15 Regiogroepen
- 15.15 H.Mis
- 16.00 Borrel & Einde

Paaspuzzel

Zoek de woorden in de woordzoeker en streep deze weg. De letters die overblijven vormen een nieuw woord. Schrijf dit woord op de stippellijn:
 JEZUS GAF ZIJN LEVEN VOOR MIJ.

ER IS GEEN GROTERE DAN HIJ!!



- | | | |
|----------|-------|------------|
| Genade | hemel | mantel |
| genezing | hof | offer |
| graf | Jezus | Pasen |
| God | kruis | specerijen |
| haan | kus | tempel |
| Heer 2x | lam | wijn |



Feestweek voor tieners



In de zomervakantie van 2020 organiseert het bisdom weer een tienerkamp! Het tienerkamp is één grote feestweek. We vieren namelijk alle grote christelijke feesten van het jaar: de geboorte

van Jezus met Kerstmis, de gebeurtenissen van Pasen en Pinksteren. En dat alles binnen één week. Kerstdiner en Paaseieren zullen niet ontbreken! Verder staan er veel toffe activiteiten op het programma, zoals op de fiets de omgeving verkennen, uitdagende spellen spelen, wandeltochten maken en zwemmen. Maar het wordt natuurlijk pas écht een feest als jij erbij bent, dus meld je snel aan!

Voor meer informatie:

jacqueline.kolfschoten@gmail.com of 06 29015399.

Wanneer: 1 tot en met 6 augustus

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie: Tieners (j/m) van 13 t/m 16 jaar

Aantal deelnemers: Maximaal 30

Hoofdleiding: Bas Kolfschoten, Rik Ledoux & priester Gauthier de Bekker

Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (voorbeeld: 2 tieners = € 240 i.p.v. € 290)

Aanmelden kan tot 30 juni 2020 via www.jongaartsbisdom.nl

In het verleden hebben ook een aantal leden van de tiener/M25 groep aan deelgenomen en zij kwamen zeer enthousiast hier van terug.

Zomerkamp '20: beloofd is beloofd



Als je iets belooft, dan moet je dat ook doen. God houdt zijn belofte, altijd! Dat horen we in de bijbelverhalen over Abraham en over Noach, dat zien we in het leven van

Jezus. In de catechese en vieringen zullen we daarover horen. En natuurlijk gaan we tijdens het kamp heel veel leuke spelletjes doen, lekker naar het bos, knutselen, zwemmen. Kortom: het belooft een heel leuk kamp te worden. Ga je mee? Meld je dan zo snel mogelijk aan!

Voor meer informatie:

jacqueline.kolfschoten@gmail.com of 06 29015399.

Wanneer: 1 tot en met 6 augustus

Waar: Kampeerboerderij de Heidebloem / locatie de Veltmaat, Oude Deventerweg 8a, 7448 RL Haarle

Voor wie: Jongens en meisjes van 7 t/m 12 jaar

Aantal deelnemers: Maximaal 30

Hoofdleiding: Vicaris Hans Pauw en Jacqueline Kolfschoten

Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 70,- per extra kind (voorbeeld: 2 kinderen = € 195,- i.p.v. € 250,-)

Aanmelden kan tot 30 juni 2020 via www.jongaartsbisdom.nl

In het verleden hebben ook kinderen uit onze parochie hieraan deel genomen en het zou mooi zijn dat dit weer gebeurt.

Vorbereidingstijd van de vormelingen, een steentje bijdragen

Vanaf oktober 2019 waren 7 kinderen van onze parochie volop bezig met hun voorbereiding op het Heilig sacrament van het Vormsel. Hoe hebben wij ze voorbereid op deze belangrijke gebeurtenis in hun leven?

We hebben kennis gemaakt met elkaar aan de hand van foto's waarop iets stond afgebeeld dat iets vertelt over wie ze zijn (hobby, sport, knuffel, sieraad...). Daarna gingen we kennismaken met Jezus aan de hand van een aantal quizvragen.

Ook hebben we het gehad over onze levensweg en heb-

ben de vormelingen deze van zichzelf getekend. Hiermee werd duidelijk dat we onze weg in het leven niet alleen gaan. Vele mensen trekken met ons mee. Maar ook God wil met ons mee gaan op onze weg. God is altijd bij ons. Op bijzondere momenten in ons leven, is Hij op een bijzondere manier aanwezig, onder andere in de sacramenten.

We hebben nagedacht over hoe we een steentje bij kunnen dragen aan een stukje Koninkrijk van God op aarde. We hebben het daarbij gehad over de 7 werken van barmhartigheid aan de hand van het evangelie van Mattheüs 25 (M25). →

Op woensdag 11 december zijn we met de vormelingen en hun moeders naar de zusters in Denekamp geweest. Dit was een inspirerende middag. De zusters vertelden ons over het leven van Franciscus van Assisi en hiermee zijn we aan het knutselen gegaan. Met klei, gras en blaadjes uit de natuur en gewoon tekenen zijn de mooiste werkjes tevoorschijn gekomen. Aan het eind van deze gezellige dag werden we getraakteerd op een heerlijk broodje kroket!

Er stond ook een kennismaking met de tienergroep van onze parochie (M25) op het programma. Tijdens deze avond hebben de vormelingen en de tieners samen kerstbakjes gemaakt voor enkele zieke/oudere medeparochianen. Het was een leuke activiteit, waarbij ongekende creativiteit naar boven kwam.



Ook hebben de vormelingen een voorbereidingsavond gehad met vicaris Woolderink. Hij heeft de vormelingen meer verdieping gegeven over de betekenis van het vormsel en verteld over de gaven en de vruchten van de Heilige Geest.

Op zaterdag 1 februari was het dan zover, de dag van het Vormsel. Vooraf aan de Vormselviering hebben de vormelingen een kort gesprek gehad met rector Patrick Kuipers. En tijdens de Vormselviering hebben ze het Heilig Sacrament van het Vormsel ontvangen, de zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. In zijn preek maakte rector Kuipers een vergelijking tussen de Heilige Geest en een powerbank van de mobiele telefoon: de powerbank zorgt ervoor dat je telefoon weer een 'boost' krijgt; de Heilige Geest kun je vragen om je geloofsleven weer een 'boost' te geven.

Op 22 maart staat er nog een gezellige middag op het programma in Deventer, georganiseerd door het aartsbisdom, voor alle vormelingen van het vicariaat Deventer.

En om te laten zien dat we ook zelf een steentje bij kunnen dragen, staat er nog een bingoavond gepland voor bewoners van de Weijdehof. De vormelingen moeten hiervoor zelf zorgen, voor prijsjes, voor iets lekkers bij de koffie en voor hapjes bij het drinken.

Vormselwerkgroep, Pastoraal team



Vrijwilligers in beeld

Ruimte voor vrijwilligers en werkgroepen

Vrijwilligerswerk en welzijn, een onderzoek 2013-2018

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Van de mensen die vrijwilligerswerk doen zegt 91 procent gelukkig te zijn, tegen 85 procent van de mensen die geen vrijwilligerswerk doen. In 2018 zei 48 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Drie op de tien mensen gaven aan in de afgelopen vier weken actief te zijn geweest als vrijwilliger. Dit meldt het CBS op basis van recente analyses.

Wilt u zich ook vrijwilligers werk gaan doen in onze parochie. Meldt u zich dan aan bij onze gastvrouwen. Wij

zoeken op verschillende terreinen vrijwilligers bijvoorbeeld voor tuin-, bloemenversiering, kosters, kerkschoonmaak, bezoekwerk.





St.-Georgiusbasiliek

Bank

Kerkbestuur: Rabo NL89RABO01021.00071
t.n.v. penningmeester kerkbestuur St.-Georgiusbasiliek
Almelo.

Kerkbijdrage St.-Georgius Basiliek

Rabobank: NLI4RABO0102100160
ING: NL45INGB0001851716
beide t.n.v.: St.-Jorisparochie
i.z. Kerkbijdrage St.- Georgiusbasiliek Almelo.

Scholen

Basisschool De Wereldboom
Bosrand 6, 7602 CH Almelo, 0546 86 53 66
directiedewereldboom@stichtingquovadis.nl
www.dewereldboomalmelo.nl

Contactpersoon voor voorheen de Pauluskerk

H. Kienhuis tel: 06 154 620 79 / 06 126 626 72
email: h.kienhuis@hetnet.nl

Kerkbijdrage: voormalig St. Pauluskerk,

Rabobank: NL75RABO0102105561
B. Vlaskamp
Beheerder kerkbijdrage St. Georgius
georgius.kerkbijdrage@stjorisparochie.nl

Even bijpraten

Iedere eerste zondag van de maand is er achterin de kerk, na de viering, gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Mariakapel

De Mariakapel is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur

Leden locatieraad St.-Georgiusbasiliek

S.C.M. (Anneke) van Vilsteren - Deterd
Voorzitter, tel. 33 02 81 / 06 181 875 11,
annekevanvilsteren@hotmail.com
H.J.B. (Harry) Elfrink
Secretaris, tel. 81 66 49,
georgius.locatie@stjorisparochie.nl
F.J.F. (Freddy) Oude Breuil
Budgetbeheer, tel. 87 02 82, fjfoudebreuil@hotmail.com
J.H. (Hans) Kienhuis
Lid, mobiel 06 154 620 79 / 06 126 626 72
h.kienhuis@outlook.com
A.J.B. (Bertus) Oink
Lid, tel. 532735, a.oink@outlook.com
A.J. (Thea) Löwik
Lid, tel. 06 207 936 11, thlowik@gmail.com
H.G. (Herman) Oude Breuil
Adviseur gebouwen, tel. 866006

Maandag 23 maart 09.00 uur

Sjors creagroep

Woensdag 25 maart 19.30 uur

Cursus 'Bouwstenen van ons geloof'

Donderdag 26 maart 19.00 uur

Locatieraad

Zondag 29 maart 15.30 uur

Muziek en Sfeer

Woensdag 1 april 19.30 uur

Cursus 'Bouwstenen van ons geloof'

Woensdag 1 april 19.45 uur

Cursus 'Geloven nu'

Dinsdag 7 april 19.00 uur

Tiengroep M25

Donderdag 16 april 10.00 uur

Redactievergadering

Woensdag 22 april 19.00 uur

Cursus 'Bouwstenen van ons geloof'

Donderdag 23 april 19.30 uur

Bestuursvergadering

Zaterdag 25 april 19.00 uur

Young Faith

Zondag 3 mei 15.30 uur

Muziek en Sfeer

Woensdag 6 mei 19.45 uur

Cursus 'Geloven nu'

Maandag 11 mei 09.00 uur

Sjors creagroep

Maandag 11 mei 19.30 uur

Kennismaking Lourdesreis

Donderdag 14 mei 19.30 uur

Bestuursvergadering.



Tweede glas-in-lood raam uit St.-Elisabeth ziekenhuis/ Canisiushuis in St.-Georgiusbasiliek

Sinds eind vorig jaar is door een particuliere schenking een tweede glas-in-lood raam verkregen. Het is afkomstig uit het voormalige ziekenhuis annex vroegere Canisius-bejaardentehuis aan de Hofkampstraat.

Het eerste raam toont een afbeelding van Deken van der Waarden, één van de oprichters van het ziekenhuis. Het tweede raam toont de heilige Petrus-Canisius. De ramen dateren uit 1928 en zijn gemaakt

door J. ten Horn, die o.a. ook het grote koorraam en de ramen in de Mariakapel heeft ontworpen. De beide ramen zijn te zien achter in de basiliek naast de informatie/opbaar ruimte.



Jaarprogramma Katholieke Vrouwenvereniging Almelo 2020

Dinsdag 21 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst en jaarvergadering. Mw. Gerda Marsman vertelt over haar bijzonder avontuurlijke fietstocht in Canada.

Dinsdagavond 18 februari

De heer Fons Rouwenhorst houdt een presentatie met de titel: "Boer'n van gister'n-Alles geet veurbie". Het boerenleven tussen 50 en 100 jaar geleden.

Dinsdagavond 17 maart

Filmavond in Hof 88.

Vrijdag 27 maart

Excursie.

Dinsdagavond 14 april

Mw. Stephanie Hulsman, Majoor b.d. vertelt over 75 jaar vrouwen in de krijgsmacht. Tevens spreekt ze over de opleiding van hulphonden (Stichting Hulphond/PTSS/Buddyhond).

Dinsdag 21 april

Jaarlijks uitstapje.

Dinsdagavond 19 mei

Jubileumavond. 65 jaar KVA! Op deze feestelijke avond zal de groep "No songs for old men" voor ons optreden.

Woensdag 27 mei

Voorjaarsfietstocht.

Dinsdagavond 15 september

Gezamenlijke openingsviering.

Mw. Wies Sanders,

uitvaartbegeleidster zal

vertellen over haar werk.

Zij schrijft geregeld columns in de krant.

Dinsdagavond 13 oktober

De heer Erwin Strikker zal ons weer verrassen met een interactieve muzikale avond. Met zijn pianospel en oefeningen laat hij ons lekker meezingen.

Donderdag 15 oktober

Excursie.

Dinsdagavond 10 november

De heer Edwin Sarink van de vereniging Astrona houdt een presentatie met als titel: "Reis door ons zonnestelsel".

Donderdag 19 november

Herfstwandeling.

Maandag 14 december

Kerstviering.



De 'Colckhof-kerk' zoekt vrijwilligers!

Eens per maand wordt er door de geestelijk verzorgers van de Twentse Zorgcentra een oecumenische kerkdienst verzorgd voor de bewoners. Dit zijn mensen met een verstandelijke beperking die op hun eigen niveau hun geloof en kerkbezoek beleven.

Om deze vieringen mogelijk te maken zoeken we vrijwilligers voor de volgende taken:

- Klaarzetten van de kerkopstelling in het restaurant
- Bewoners ophalen en terugbrengen bij de omliggende woningen

- Bewoners begeleiden tijdens de dienst
- Koffie\thee verzorgen na de dienst

Daarnaast zijn we ook op zoek naar muzikanten om liederen te begeleiden.

Waar: restaurant Heerlijk Happy in de Colckhof (naast winkelcentrum Schelfhorst)

Wanneer: Elke eerste zaterdag van de maand van 11-12 uur

Wil je meer informatie of alvast een keer sfeer proeven bij een viering? Neem dan contact op met Iline Kamphuis, geestelijk verzorger (iline.kamphuis@dtzc.nl; tel: 06- 8689 9407)



St.-Jozefkerk

E-mailadres St.-Jozefkerk
jozef.locatie@stjorisparochie.nl

Kerkbijdrage St.-Jozefkerk

Rabobank: NLI9RABO0102105502
t.n.v. St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk.
p/a Hackfort 18: tel. 861058
ING: NL53INGB0002523200,
beide St.-Jorisparochie i.z. Kerkbijdrage St.-Jozefkerk.

Scholen

Het Letterveld,
Hedeveld 3, 7603 TK Almelo; tel: 0546 491 549.
Noorderborch,
locatie Havezathe,
Havezathe 99, 7608 CL Almelo; tel. 86 22 44.
Locatie Welgelegen,
Welgelegen 6, 7608 JZ Almelo; tel. 86 44 37.

Afscheid van een tijdperk

Op vrijdag 10 januari jongstleden hebben de leden van de werkgroep 'Oud papier' van de St. Jozefkerk tijdens een gezellige bijeenkomst afscheid genomen van elkaar. Dat gebeurde in het parochiecentrum 't Saam. Niet alleen de leden van de werkgroep oud papier waren uitgenodigd, maar ook alle leden van alle actieve werkgroepen binnen de St.-Jozefkerk. Tekenend voor de saamhorigheid binnen de geloofsgemeenschap St.-Jozef. De uitnodiging werd ook zeer op prijs gesteld.

Voorzitter Johan Hassing heette iedereen van harte welkom en wenste iedereen een gezellige avond toe. Tegelijkertijd maakte hij van de gelegenheid gebruik om te vragen om aanvulling met vrijwilligers voor de overblijvende werkgroepen.

De gezellige avond sloot een tijdperk van 35 jaar inzameling van oud papier en daarmee 'nieuw' geld voor de St.-Jozefkerk af. De werkgroep begon in 1984. In dat jaar werd 8.700 kilo verkocht. In de loop der jaren steeg de opbrengst, tot een record van 944.140 kilo in 2007. In

Leden locatieraad St.-Jozefkerk

Nel Oude Nijhuis
voorzitter, tel. 86 43 48, neloudenijhuis@gmail.com
Koos van Leeuwen
secretaris, tel. 86 15 68, kenlvvanleeuwen@kpnmail.nl
John van Dam
budgetbeheer, tel. 86 04 91, jbk1@planet.nl
Henk Goossen
lid technische zaken, tel. 49 02 00,
goosenvoshaar@gmail.com
Martin Harmsel
Lid verspreiding Noorderlicht, contacten oudpapierploeg
tel.: 868737, b.harmsel@versatel.nl

Agenda

Dames en Herenkoor elke dinsdagavond in 't Saam
. Repetitie herenkoor 19.00 uur tot 19.45 uur
. Repetitie dames- en herenkoor gezamenlijk van 19.45 uur tot 21.45 uur.
The Lord 's Choir
Repetitie elke woensdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in 't Saam
Boeken in- en verkoop (bij goed weer)
Elke zaterdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
Kledinginzameling Lourdesgroep
Elke zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Bijeenkomst alleenstaanden
Elke 1^e dinsdag van de maand om 10 uur
Midsoos alleenstaanden
Elke 3^e zondag van de maand vanaf 14.00 uur in 't Saam
Bloemengroep
Elke vrijdag wordt de kerk van verse bloemen voorzien.
Ziekenhuis bezoek
Opgave bij de gastvrouwen in 't Saam of bij het secretariaat.

35 jaar tijd werd de inzameling van oud papier bij de St.-Jozefkerk een begrip in Almelo. In al die jaren werd bijna 18 miljoen kilo oud papier in de containers verzameld door een grote groep vrijwilligers. Dit gebeurde in weer en wind. Met de opbrengst van het oud papier heeft de St.-Jozefkerk veel mooie zaken weten te realiseren.

Onder het genot van een hapje en drankje werd het een zeer gezellige avond.

Op Zaterdag blijft de boekenverkoop en inzameling van boeken gewoon doorgaan. Bij droog weer zijn de boeken op zaterdag van 9 tot 12 uur uitgesteld. U bent van harte welkom.

Tevens kunt u dan gebruikte kleding inbrengen ten bate van de Lourdes-groep tussen 10 en 12 uur.

In memoriam

Samen met familie en vrienden namen wij afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan

Annie Eppink-Kroeze

Geboren op 20 maart 1941 te Almelo

Overleden op 11 december 2019 te Almelo.



Annie Eppink-Kroeze is geboren op 20 maart 1941. Ze is geboren aan de Ootmarsumsestraat en komt uit een gezin met 5 broers en een zus. Haar ouders hadden een garage, dat heette Braakhuis. Annie heeft al op jonge leeftijd haar ouders moeten missen en dat vond ze niet makkelijk. Op de leeftijd van 15 leerde ze Bertus Eppink kennen en op haar 18e is ze getrouwd met Bertus. Ze kregen samen 7 kinderen en waren onafscheidelijk. Ze waren meer dan 50 jaar getrouwd. Ze kregen een grote klap te verwerken toen hun zoon Gerald op 22 jarige leeftijd overleed; dat konden ze moeilijk verwerken. Maar ondanks deze zware tijden probeerden ze er het beste van te maken. Toen Bertus ziek werd, werd het moeilijk voor haar; ze waren maatjes van elkaar en konden niet zonder elkaar. Na een heftig ziekbed en moeilijke periode heeft ze haar man ook moeten laten gaan op 29 januari 2013, 76 jaar. Moeilijke tijden kwamen aan en Annie kon slecht alleen zijn, ze kon er niet mee om gaan, dat zag je aan haar. Maar ze probeerde er het beste van te maken. Zelf was haar gezondheid ook niet goed en ging vaak ziekenhuis in en uit. Tot aan de laatste operatie, die overigens goed gelukt was, maar er kwamen helaas complicaties bij. Dat was totaal onverwacht, voor haar en voor de kinderen. Na zware dagen heeft ze samen met de kinderen besloten dat het zo goed was en ze wilde naar papa en Gerald naar de hemel; dit heeft ze zelf nog kunnen aangeven. Het is moeilijk om haar zo te moeten laten gaan, maar we weten dat ze haar rust heeft gevonden bij haar man en zoon. We hebben haar moeten laten gaan op 11 december 2019.

Lieve mama, we zullen je missen, maar ooit komen we elkaar weer boven tegen. We zullen alle herinneringen koesteren in ons hart en voor altijd bewaren. Doe ze boven een dikke kus en heel veel liefs van ons allemaal.



Emmy Sessink van Mook (83 jaar)

Geboren op 3 augustus 1936 te Almelo

Overleden op 20 december 2019 in Hellendoorn.



Emmy kwam uit een middenstandsgezin. Ze was de oudste in het gezin en had nog twee broers. Haar ouders hadden een manufacturenzaak in de Oranjestraat, die al 100 jaar bestaat. Emmy ging naar de Catharinaschool in de Boddenstraat. Er kwamen moeilijke jaren, er was oorlog. Dit gaf veel armoede. Zij kon hier veel over vertellen. Ze was sportief, hield van zwemmen en schaatsen. Haar middelbare school volgde zij bij de zusters in Groenlo. Na de ULO ging ze werken bij Modehuis Podje, daar leerde zij de eerste kneepjes van het vak. Ze zag er altijd tip top uit. Na in diverse modezaken gewerkt te hebben zijn Emmy en echtgenoot Wim en dochter Ellis in Nijverdal voor zichzelf begonnen. Het werd 'n bloeiende zaak. Ze was 'n vakvrouw pur sang. Emmy heeft altijd heel hard gewerkt. In 1955 gingen ze voor het eerst op vakantie eerst naar Benidorm, later naar Amerika en Tenerife. En vooral Tenerife was hun plek om tot rust te komen. Het grote geluk kwam in 2001, toen kleinzoon Alexander geboren is. Wat hebben ze samen kunnen genieten en veel ondernomen met de kleinzoon.

Emmy werd ziek en ze stopten in 2013 met de zaak. Een zware periode met meer downs dan ups. Echtgenoot Wim werd in 2018 ernstig ziek en overleed op 30 april 2019. Dit was heel verdrietig. Emmy ging naar 'n verzorgingshuis, een hospice, het ziekenhuis, en vervolgens naar zorgcentrum Krönnenzommer in Hellendoorn. Hier kon ze nog 'n paar maanden genieten, vaak in het bijzijn van dochter Ellis, schoonzoon Jeroen en kleinzoon Alexander. Ze werd steeds zieker en is op vrijdag 20 december in het bijzijn van haar dierbaren ingeslapen en we mogen hopen dat Emmy en Wim weer samen zijn en wensen de dierbaren die achterblijven sterkte toe. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 24 december 2019 in de Sint Georgiusbasiliek te Almelo. Aansluitend heeft de begrafenis plaats gevonden op de RK begraafplaats te Almelo.

Truus Lubbers – Dalhoeven (Hendrika Geertruida Josephina)

Geboren 1 maart 1932 in Almelo

Overleden 27 december 2019 te Almelo

De afscheidsviering was op donderdag 2 januari 2020 om 19.00 uur in de St.-Jozefkerk.

De crematieplechtigheid was op vrijdag 3 januari 2020 om 13.00 uur in het crematorium te Borne.



Lidy ter Horst - van den Bos

Geboren 3 november 1929 te Almelo

Overleden 7 januari 2020 te Almelo

Weduwe van Frans ter Horst.



Het gezin bestond uit twee jongens en drie meisjes. Al op jonge leeftijd verloor zij haar ouders. Samen met haar jongste zus Marie werd zij liefdevol opgenomen in het gezin van haar tante Dina en oom Jan. Zij heeft een opleiding gevolgd tot coupeuse waarvan zij later veel plezier en gemak had. Zo maakte zij haar eigen kleding en later die van haar kinderen. In 1949 ontmoette zij Frans ter Horst en zij trouwden in 1953. Zij gingen wonen in het Nijrees te Almelo. Daar kregen zij twee kinderen, José en Han. Frans was in die periode veel weg waardoor zij op het Nijrees vaak alleen was maar regelmatig ook bezoek kreeg van haar familie. Later verhuisden zij naar de Noorderstraat 52 waar hun jongste zoon Ton werd geboren. Doordat Pa eind jaren 60 vanwege gezondheidsproblemen niet meer mocht werken zijn zij veel samen geweest. Zij was erg zorgzaam en had veel aandacht voor het gezin. Graag gingen zij samen fietsen en regelmatig werd de familie opgezocht of kwam de familie naar de Noorderstraat. Onze moeder en oma had een brede algemene belangstelling. Vooral nieuwe ontwikkelingen mocht zij graag volgen. Zij wilde graag weten hoe de wereld er over 200 jaar uit zou zien. Ondanks haar bescheidenheid had zij over veel onderwerpen een uitgesproken mening. De komst van twee kleinkinderen, Jeroen en Marjolein bracht haar veel vreugde en de komst van haar achterkleinkinderen Matthijs en Marly vond ze geweldig. Tot op hoge leeftijd is zij nog meegeweest met de vrouwenbond naar het bowlen. Ook vond zij het meedoen aan spelletjes op tv leuk om te doen. Vanaf 2012 woonde zij in de Weijdehof waar zij goed verzorgd werd. De laatste tijd ging haar gezondheid achteruit. We zijn dankbaar dat wij haar zolang bij ons mochten hebben.

Wij hebben afscheid van haar genomen op 14 januari 2020 tijdens een gezongen uitvaartviering in de Sint Georgiusbasiliek te Almelo, waarna wij haar bij pa en opa te ruste hebben gelegd op de R.-K. Begraafplaats te Almelo.



Truus Hulshof - Kerkhof

Geboren te Enter op 25 maart 1931

Overleden te Almelo op 9 januari 2020

Sinds 19 december 2015 weduwe van Gerrit Hulshof.

Verdrietig, maar met liefdevolle en dankbare herinneringen, nemen wij afscheid van onze zorgzame moeder en trotse oma.



Lieve mam,

Je was de tweede op rij van totaal 7 kinderen. Een fijne jeugd heb je gehad en bent in een harmonieus gezin opgegroeid. Op de lagere school was je erg vlijtig en een streber. Je had na eigen zeggen altijd hoge cijfers. Na de schooltijd heb je een opleiding tot coupeuse gevolgd en ben je daarna in een kruidenierszaak gaan werken. In 1954 kwam je papa tegen in het parochiehuus. Papa woonde in Almelo; hij heeft op zijn fiets en later motor vele kilometers afgelegd richting Enter. In 1961 zijn jullie in Enter getrouwd en gaan wonen in de Harbrinkhoek. Via de Vriezenveenseweg in Almelo zijn jullie in 1970 naar de Horstlaan nr. 8 verhuisd. Jullie kregen 4 kinderen, Dinette, Jolande, Beate en Frank. Ik weet nog goed dat je thuis altijd zong, met name als jij met papa op zondagmorgen uit de kerk kwam dan kwamen de kerkliederen door het plafond naar boven. Door het gezang en met de vers gezette koffie gingen wij naar beneden; dit vond ik altijd een heerlijk begin van de zondagmorgen. Toen wij allemaal het huis verlaten hadden, gaf je jezelf eindelijk tijd om op het dames kerkkoor te gaan; je was erg trouw en vond dit ook erg gezellig. Helaas moest je dit na jaren van veel plezier beëindigen vanwege je slechter wordende gehoor. Sinds het overlijden van papa heb je vier moeilijke jaren gehad. Je kwam na de revalidatie terug in een leeg huis. Je wilde graag alles hetzelfde houden zoals het vroeger was met papa. Samen met de thuiszorg hebben wij jou de laatste jaren de nodige zorg kunnen geven; helaas liet je gezondheid je vaak in de steek, vooral het laatste jaar, enkele operaties en twee keer een opname in het verpleeghuis. De laatste weken werden steeds moeilijker om thuis te blijven wonen want dit wilde je het allerliefst. Vanaf 2 januari ging jouw gezondheid snel achteruit, je kreeg steeds meer ondragelijke pijn, maar op 6 januari hebben wij de alle moeilijkste beslissing moeten nemen om jou op te laten nemen in het hospice in Haaksbergen, waar je drie dagen later op 9 januari bent overleden.

Mam wat zullen wij je ontzettend missen met de warmte die jij en papa ons gaven en ook omdat ons ouderlijk huis er straks op die manier niet meer zal zijn.

Lilly Wilhelmina Henrica Rohof - de Wijs

Geboren op 5 maart 1926 in Amsterdam

Overleden op 26 januari 2020 in Amersfoort.



Mama groeide op in de toen nog nieuwe wijk van Amsterdam, Oud-Zuid. Ze was een vrolijk meisje en had daar een fijne jeugd, als oudste van acht kinderen. Na de lagere school koos mama voor een vervolg op de HBS. Ze ging naar het 'Fons Vitae' en kreeg daar de gewone onderwijs van de Zusters Franciscanessen. Deze fijne tijd werd bruusk verstoord door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsjaren, waarin ze getuige was van gruwelijke tafereelen, hadden een belangrijke invloed op haar leven. In de zomer van 1944 vertrok haar moeder met de jongste vier kinderen naar Groningen; mama bleef met de rest van het gezin bij haar vader. Ze kreeg veel verantwoordelijkheden en ging vaak op voedseltocht. In het laatste oorlogsjaar werd ze via de kerk betrokken bij de evacuatie van ondervoede baby's en kleuters naar gebieden waar nog wel voedsel was. Vanuit Amsterdam voeren midden in de nacht binnenvaartschepen over het IJsselmeer. Mam was begeleider van deze tochten, die niet zonder risico waren. Na de oorlog volgde mama een opleiding tot medisch analiste. Door het St. Elisabeth Ziekenhuis in Almelo werd een dringend beroep op haar gedaan om vanwege een groot tekort daar op het lab te komen werken. Mam vertrok naar Almelo en ging op kamers in de Hofkampstraat. Via een collega-analiste leerde ze papa kennen en deed ze haar intrede in de familie Rohof. In augustus 1952 trouwden Jan en Lilly in de R.K. Obrechtkerk in Amsterdam. Er brak een mooie tijd aan, papa en mama gingen wonen boven de zaak in de Grotestraat, waar in 1953 Lilli-Jan werd geboren. In een rap tempo volgden er nog vijf kinderen. Mama keek altijd met veel plezier terug op deze tijd. Terwijl papa zich kon wijden aan de opbouw van zijn zaak was mama een toegewijde moeder. Alle katholieke feestdagen werden gevierd. Heerlijk waren de lange zomervakanties op Callantsoog en later op de boot in Friesland. De opvoeding van haar kinderen kwam grotendeels voor haar rekening, ook in de tijd dat met alle conventies gebroken werd, wat niet makkelijk was. Ze was streng maar oordeelde niet, al haar kinderen waren haar even lief. Daarnaast was ze voor papa van onschatbare waarde. Ze ondersteunde hem bij al zijn activiteiten zowel bij de bedrijfsvoering als daarbuiten met liefde en wijsheid. Eind jaren negentig nam papa afscheid van de zaak en volgden nog heerlijke ontspannen jaren samen. In 2012 vierden papa en mama hun 60-jarig huwelijksfeest, het was geweldig dat zij dit samen nog in goede gezondheid hebben kunnen beleven. In 2013 overleed papa na een kort ziekbed. Mama zette in haar eentje het leven voort aan de Grotestraat.

Na twee jaar ging haar eigen gezondheid achteruit en belandde ze in een revalidatiehuis. Mama gaf zelf aan het liefst dicht bij haar kinderen te willen zijn. Amersfoort bleek voor iedereen het best bereikbaar. Nog vijf jaar kreeg ze een liefdevolle verzorging in Villa De Eik. Ze klaagde nooit en accepteerde de situatie zoals die was.

Miny Holsink

Geboren op 26 augustus 1929 te Almelo

Overleden op 23 januari 2020 in Almelo.

Miny, Lief, onvoorwaardelijk, vrolijk, oprecht, belangstellend, zorgzaam, goedlachs. Voor altijd in ons hart.....



Dag lieve Miny.

Wij herinneren jou als een lieve vrouw, een opgewekte moeder die onvoorwaardelijk was in doen en laten en altijd tijd voor ons had. Er was altijd tijd voor het geven van aandacht, er was altijd tijd voor een luisterend oor, er was altijd tijd en er was zeker tijd om lekker te eten. Als dochter van vader Jan en moeder Lambertha werd je geboren aan de Biesterweg in Almelo. Anderhalf jaar later verhuisde je samen met je ouders naar de Ootmarsumsestraat. Daar groeide je verder op en was je het oudste kind van een gezin bestaande uit 10 kinderen, waarvan er 1 helaas op zeer jonge leeftijd is overleden. Nadat je de lagere school had doorlopen, ging je je vader helpen in zijn kleermakerij. Je trouwde op je 26e met jouw Gerard en kreeg samen met hem 3 kinderen, waar je met ongelofelijk veel toewijding voor zorgde. Het was een mooie tijd. Opgroeien onder jouw vleugels was een waar paradijs, waarvan de grenzen niet leken te bestaan (maar ze waren er natuurlijk wel). Nadat wij op 30 maart 2015 samen afscheid hebben moeten nemen van onze pa, jouw Gerard en jij zelf vanwege een herseninfarct niet meer zelfstandig kon blijven wonen, kwam je op de Weijdehof terecht. Ondanks dat het jou op de Weijdehof erg goed beviel, ging je algehele gezondheid langzaam verder achteruit en werd je steeds minder mobiel. Vier weken geleden kwam daar een kwaadaardige aandoening bij. De combinatie van die aandoening en jouw algehele gezondheid werd te veel. Miny je bent 90 jaar geworden. Met jou overlijden verliezen wij een lief, zorgzaam en goedlachse moeder die onvoorwaardelijk veel van ons hield.

Lieve ma, bedankt, bedankt en doe de groeten aan pa.

Hendrika Aleida Maria (Henriëtte) Boerhof - Fiselier

Geboren op 13 september 1947 te Losser

Overleden op 5 februari 2020 te Zwolle.



Henriëtte was de vierde in een gezin van 8 kinderen. Nadat het gezin naar Enschede was verhuisd, rondde ze daar haar opleiding af en ging ze in Enschede werken. In 1972 leerde ze Hans Boerhof kennen, met wie ze in 1974 in de Sint-Jacobuskerk in Enschede trouwde.

In verband met het werk van Hans gingen ze samen in Leeuwarden wonen, alwaar hun kinderen Marjolein en Evelien werden geboren. Na een fijne periode in Friesland verhuisden ze in 1979 naar Zwolle. Nadat de kinderen de lagere school hadden verlaten, ging Henriëtte als teammanager werken bij de KPN. Aanvankelijk in Zwolle maar daarna vanuit Zwolle ook in Arnhem, Leeuwarden, Utrecht en Enschede. Toen op haar 59-ste borstkanker bij haar werd geconstateerd, kwam er een knik in haar leven. Hoewel de eerste behandelingen succesvol leken, bleek na twee jaar dat de ziekte zich wederom openbaarde. In verband daarmee was er toen een erg zware behandeling noodzakelijk. Toen de situatie qua gezondheid daarna gunstig leek, wilden ze na de vervelende situaties en na de geboorte van haar eerste kleinkind een nieuwe start maken en zo vonden ze in 2012 een mooi huis in Almelo. In de periode daarna werden er nog vier kleinkinderen geboren. Ze heeft daar ontzettend van kunnen genieten. In oktober 2018 openbaarde de ziekte zich wederom, maar was toen helaas niet meer te genezen. Ondanks het feit dat Henriëtte met name het afgelopen jaar te maken heeft gehad met afnemende gezondheid heeft ze met haar optimisme en levenslust nog ontzettend kunnen genieten van de goede dagen en mooie momenten. Hoogtepunten waren dan de dagen dat haar in Enschede en Rotterdam wonende kleinkinderen in Almelo kwamen logeren. Op 12 febru-

ari hebben wij in een plechtige eucharistieviering van haar afscheid genomen.

Henriëtte was een lieve zorgzame echtgenote, moeder en oma. We wilden haar zo graag bij ons houden. Haar ziekte heeft echter anders voor haar beslist.

Martinus Johannes Maria (Martin) Spanjer

Geboren op 2 juni 1938 in Hengelo

Overleden op 12 februari 2020 te Almelo

Martin woonde met zijn vrouw Marianne aan de Jan Janslaan 63 in Almelo. Op woensdag 12 februari is Martin op 81 jarige leeftijd overleden. De plechtig gezongen uitvaartviering vond plaats op dinsdag 18 februari 2020 in de St.-Georgiusbasiliek, waarna de crematieplechtigheid volgde in het crematorium "Twente" in Almelo.

Soms denk je, dat het beter is. Soms denk je, dat het moet. Soms hoor je te denken: Ja, zo is het goed. Soms zijn je gedachten sterk. En toch kunnen ze zich vergissen. Mijn gevoel is sterker: Ik kan je nog niet missen!

Berendina Gesina Maria (Diny) Metgod-Löwik**Metgod-Löwik**

Geboren op 27 oktober 1927 te Oldenzaal

Overleden op 13 februari 2020 te Almelo.

Diny woonde aan het Schouwburgplein 15B in Almelo, waar ze ook is overleden. Sinds 1998 was zij weduwe van Jacobus Metgod. Tijdens een plechtig gezongen viering hebben we op woensdag 19 februari 2020 vanuit de St.-Georgiusbasiliek afscheid van haar genomen, waarna aansluitend de crematie volgde in het crematorium "Twente" in Almelo.

Moge zij rusten in vrede.

Bedevaart Banneux

Elk jaar komen honderdduizenden pelgrims naar Banneux (België), waar van 15 januari tot 2 maart 1933 de Maagd Maria acht keer verscheen aan een meisje van 11 jaar oud, Mariette Beco.



Daarbij noemde Maria zich de 'Maagd van de Armen' en vroeg om de bouw van een kapel. Die werd nog in 1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen (de voortuin van het huis van de familie Beco). Vanaf 1948 werd er een basiliek gebouwd. In Banneux is er ook

een bron die Maria aan Mariette toonde, die een geneeskrachtige werking heeft. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis, ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed.

Ook vanuit het Aartsbisdom Utrecht trekken vele gelovigen naar Banneux: zo vond in 2011 voor de zestigste keer een bedevaart naar Banneux plaats vanuit dit bisdom.

Bisdombedevaart 5-9 juni 2020

In 2020 zal ons bisdom zich aansluiten bij de jaarlijkse 5-daagse bedevaart naar Banneux, een Mariabedevaartsplaats in de Belgische Ardennen.

Deze reis is uitermate geschikt voor mensen die niet zo ver willen of kunnen reizen, of die zorg nodig hebben en/of gebruik moeten maken van een rolstoel de mogelijkheid om eens op bedevaart te gaan naar een plaats waar Maria is verschenen. Er is voldoende deskundige zorg en ondersteuning aanwezig!! De reis per comfortabele tou-

ringcar wordt georganiseerd door het Banneux Comité Salland Twente en er is nog plaats voor u.

Aanmelding bij Jan Arink 06 25176856, Mariet Kruit 06 11193471. Deze 5-daagse busreis wordt georganiseerd door het Banneux Comité Salland Twente en vindt plaats van 5-9 juni 2020.

De kosten bedragen 330 euro p.p. voor een 2-persoonskamer en 380 euro voor een 1-persoonskamer

7-daagse bedevaart naar Ierland

Naar de bronnen van het vroeg-christelijk geloof

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 9 t/m 15 juni 2020 een bedevaart naar Ierland. Dit groene land staat bekend om de mooie natuur en de rijke rooms-katholieke historie. Missionarissen uit Ierland verkondigden het geloof op het Europese vasteland, één van de bekendste is de nationale heilige Sint Patrick. Maar ook 'onze' St. Willibrord, apostel van de Lage Landen en patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en ons Aartsbisdom Utrecht, verbleef 13 jaar in een Iers klooster voordat hij hier met elf medemonniken het geloof in Christus en het Evangelie kwam brengen. De bedevaart wordt begeleid door mgr. Woorts en vicaris Cornelissen.

De pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht gaan met deze bedevaart naar plekken waar het christelijke geloof in West Europa zijn wortels heeft. Het is een actieve bedevaart met de nodige wandelingen, deelnemers moeten goed ter been zijn.

De kosten per pelgrim zijn € 1279,00 (toeslag eenpersoonskamer € 215,00). De bedevaart wordt georganiseerd en begeleid door VNB en het Aartsbisdom Utrecht.

In de ochtend vliegt u met Aer Lingus van Amsterdam naar Dublin, de hoofdstad van Ierland. Vanuit deze stad begint uw bedevaart door het mystieke Ierland. In Dublin bezoekt u onder andere St. Mary's Pro Cathedral, de Book of Kells en St. Patrick's Cathedral. U reist via Glendalough en het klooster van Clonmacnoise naar Knock, waar u een uitgebreid bezoek aan het Heiligdom brengt. Vervolgens reist u naar de heilige berg van St. Patrick



en viert u de Eucharistie. Vanuit Knock reist u via de Cliffs of Moher naar Killarney. Na een bezoek aan St. Mary's Cathedral gaat u naar de Gallarus Oratory in Dingle. Op de laatste dag bezoekt u in de ochtend Killarney en de Ring of Kerry en vliegt u aan het einde van de middag terug naar Nederland vanuit Cork. Uiteraard vieren we elke dag samen de Eucharistie.

Meer informatie/aanmelden:

- Aartsbisdom Utrecht, Ben Lokate, tel.: 030 2361570, e-mail: lokate@aartsbisdom.nl
- VNB, tel.: 073 6818111, e-mail info@vnb.nl, www.vnb.nl

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome



Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op

tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus' leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Wes- →

ten: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas.

Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het 'stevige' programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
 Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
 Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
 Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
 Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
 Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim.nl

Vastenactie

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.



In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsop-

leiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.



Onderneming opstarten

In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg.

Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk.

Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.

Wat kunt u bijdragen

Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:

- € 24: een technisch leerboek voor een hele klas
- € 40: een 'terug-naar-school' pakket met schooluniform, boeken en schooltas
- € 200: een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
- € 360: een startpakket 'opstarten groentewinkel'

In onze parochie staat daarom de bus t/m Pasen in de hal van de kerk, alvast hartelijk dank voor uw gaven.

Diaconie St. Jorisparochie.

Vasten, een boodschap van paus Franciscus

“Vasten, dat wil zeggen onze houding jegens de ander en de schepping veranderen: van de verleiding alles “te verslinden” om onze gulzigheid te verzadigen tot het vermogen om te lijden uit liefde. Liefde, die de leegte van ons hart kan vullen. Bidden om af te kunnen zien van het verafgoden en de zelfgenoegzaamheid van ons ik en bekennen dat wij de Heer en zijn barmhartigheid nodig hebben. Aalmoezen geven om te treden uit de dwaasheid voor onszelf te leven en alles te vergaren, in de illusie dat wij ons van een toekomst verzeke- ren die ons niet toebehoort. Door het geven de vreugde terug te vinden van het plan dat God in de schepping en ons heeft gelegd, het plan van God om onze broeders en zusters en de hele wereld lief te hebben en in deze liefde het ware geluk te vinden. (..)Laten wij het egoïsme, de op onszelf gevestigde blik opgeven en ons richten op het Pasen van Jezus; laten wij

de naasten worden van de broeders en zusters in moeilijkheden door met hen onze geestelijke en materiële goederen te delen. Zo zullen wij door de overwinning van Christus over zonde en dood in ons leven te verwelkomen ook zijn veranderende kracht over de schepping aantrekken.”

Dit was de boodschap van Paus Franciscus vorig jaar voor de vasten, maar dit is zo mooi dat het voor het jaar 2020 ook nog kan gelden.

Vanuit de diaconie wens ik u allen een goede voorbereiding op het komende Paasfeest en dat het licht van Pasen mag schijnen op onze medemens.

Annette ter Ellen, Diaconaal Assistent St.Jorisparochie.

Activiteiten Lourdesgroep

Paasbingo!!

Jaja, vrijdag 3 april is het weer zo- ver, onze jaarlijkse paasbingo! Een avond vol gezelligheid en kans op fantastische prijzen, verzorgd door de Lourdesgroep Almelo. Om 19.00 uur zal de deur open gaan in 'T Saam, St. Josephstraat 109. Even een bak koffie of thee, met wat lekkers, waarna we om 19.30 uur zullen beginnen met de bingo. Wie o wie zijn er vanavond de geluks- vogels, en wie denkt aan het einde van de avond: Ach ja, meedoen is belangrijker, hihi.

De plankjes kunt u kopen voor 3 euro per stuk, of 2 plankjes voor 5euro. De versnaperingen kunt U betalen met muntjes, die zijn 1 euro. Het gehele bedrag dat wij hiermee ophalen, komt geheel toe aan het goede doel voor de Lourdesgroep Almelo. Dus, kom allemaal gezellig binnen, iedereen is welkom!! Hope- lijk tot ziens op vrijdag 3 april.

Lieve groetjes van ons, stichting Lour- desgroep Almelo

Lourdesreizen 2020

Lieve parochianen, ook dit jaar gaat de Lourdesgroep Almelo weer op bedevaart naar Lourdes. Dankzij

de gulle giften en verkoopacties van het afgelopen jaar zijn we in staat om voor elke pelgrim een vrijwil- liger mee te nemen die de hele week ervoor zal zorgen dat je reis onvergetelijk en saamhorig zal zijn.

In mei kunt u mee met het vliegtuig: **6-daagse vliegreis** met zorg in Ac- cueil of Ons hotel, **20 t/m 25 mei:** 850,00 euro. De bus: **9-daagse bus- reis, 18 t/m 26 mei:** 850,00 euro. De busreis is voor mensen die goed ter been zijn, en dus zelf goed in en uit kunnen stappen en daarnaast kleine stukjes kunnen lopen om te genieten van de mooie bezichtigin- gen onderweg. Dit jaar doen we nieuwe plaatsen aan onderweg, dus nieuwe verwonderingen.

In september gaan we met het vliegtuig: 6-daagse vliegreis, 8 t/m 13 september: 850,00 euro De nachtbus: 8-daagse busreis, 7 t/m 14 september: 750,00 euro. De bedevaart is volledig verzorgd, dus alleen nog een zakcentje nodig voor een drankje en/of evt. souvenirs.

Mocht U interesse hebben, of iemand weten die graag nog een keer Lourdes wil bezoeken in de saamhorigheid van onze groep

neem dan gerust contact met ons op. Ons motto is “vrijheid blijheid”; de ervaring wijst uit dat wij ‘Samen bidden-lachen-huilen’.

Stichting Lourdesgroep Almelo, Ida Middelkamp: 06-12512512827 en Lidy Wolthuis: 06-20483421

Katholieke gezinsweekenden

Van 24 t/m 26 april van dit jaar zal de Stichting Katholieke Gezinsweeken- den weer een gezinsweekend houden. Net als vorig jaar komen we samen in groepsaccomodatie “De Hoof” in Someren.

Het is heel belangrijk dat katholieke gezinnen, jong en oud elkaar ont- moeten binnen een thema van een weekend en ook elkaar te spreken en te bemoedigen.

Om promotie te maken hebben we onze website www.katholiekegezinnen.nl, en een facebookpagina.

Achterin de kerk zullen folders liggen waarin nog meer informatie staat over het weekend.

Colofon

Noorderlicht

Het Noorderlicht is het parochieblad van de twee kerken van de St.-Jorisparochie: Het is een uitgave van het overkoepelend bestuur, het parochiebestuur St.-Jorisparochie en verschijnt 6x per jaar.

Redactieleden

St.-Georgiusbasiliek

Riet Oude Lansink, email: riet@oudelansink.com

Hans Kienhuis, email: h.kienhuis@hetnet.nl

St.-Jozefkerk

Ton van Oers, email: tonvo6@gmail.com

Secretariaat

Anita Meupelenberg

Bezorging

St.-Georgius: Pastorie, tel.: 0546 81 32 98

St.-Jozef: Pastorie, tel.: 0546 86 11 84

Voorheen Aalderinkshoek:

Hans Kienhuis tel.: 06-154 620 79 / 06 126 62 672

Kopij Noorderlicht naar:

noorderlicht@stjorisparochie.nl

Eindredactie Noorderlicht

Koos van Leeuwen, kenlvvanleeuwen@kpnmail.nl



Secretariaat St.-Jorisparochie

Boddenstraat 76, 7607 BN Almelo

Email: secretariaat@stjorisparochie.nl

o.a. voor het doorgeven van verhuizingen, mutaties ledenadministratie, misintenties

Ons parochieblad Het Noorderlicht komt in 2020 uit:

3^e uitgave: weekend 16 mei - 17 mei

4^e uitgave weekend 11 juli - 12 juli

Aanleverdata van kopij vóór:

14 april 2020, 8 juni 2020

Plaatsing artikelen, ingeleverd na aanleverdatum, niet gegarandeerd.

Website RK- parochie:

www.stjorisparochie.nl

Foto van de omslag:

Maar hij zal wederkomen

Verantwoordelijkheid van het parochieblad

De verantwoordelijkheid van het parochieblad valt uiteindelijk onder het parochie- bestuur en het pastorale team. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen. De kopij dient te worden voorzien van naam en adres.

Van de redactie

Ans Hormes is vanwege ziekte helaas gestopt met haar werkzaamheden voor het Noorderlicht. Het nieuwe mailadres voor kopij: noorderlicht@stjorisparochie.nl

ZUIVER

UITVAARTBEGELEIDING

Een uitvaart is geen dag uit een leven, maar een leven in één dag

Christel Bruggink

Dag en nacht bereikbaar

06 443 227 66

info@zuiveruitvaartbegeleiding.nl

www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl

POELIERTENVELDE.NL



Dé eetwinkel voor iedereen

Slechts
15,95

Binnenkort jarig of geef je een feestje?

Maak je dag compleet met onze feestelijke hapjeschaal



Maak van iedere feest een smaakfeestijn

BRUSCHE

VOOROP IN ELEKTROTECHNIEK

Uw partner in: Elektrotechniek / Domotica / Industriële Automatisering / Service & Onderhoud / Beheer & Inspectie

Almelo - tel. 0546-863227 - www.brusche.nl



Bal's vis

Diverse visspecialiteiten
Kant en Klare maaltijden

Winkel van Goghplein
Standplaats Apollolaan
Schelfhorst (woensdagmarkt)

De **Optometristen** van
HEMMER OPTIEK
zijn dagelijks aanwezig voor :

- Optometrisch onderzoek
- Oogmeting
- Diabetes screening
- Macula Degeneratie screening
- Glaucoom screening
- Staar onderzoek
- Netvlies foto
- Oog scan

Hemmer®

met het oog op uw ogen
www.hemmeroptiek.nl
0546-454749



HOSPITAALWEG 2B 7607 TW ALMELO
☎ 0546 - 821155 ✉ INFO@ENGBERINK.NL

FA. THEO GOOSSEN

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

Almloseweg 159
7615 NA Harberinkhoek
tel. 0546 866 928
www.goossenautoschade.nl



Betrouwbaar,
integer,
open en
transparant.

Al 30 jaar uw
uitvaartverzorger.

Erik Korte
Uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar
0546-443264



Hier kan uw advertentie staan



SNIJDERS SCHOENEN

Ootmarsumsestraat 160

7603 AM Almelo

Tel. 0546 - 86 32 86



“Je moet als
uitvaartleider
vooral goed
kunnen luisteren.
Maar daarnaast
ook goed kunnen
doorpakken.”

Sylvester Goossen

Uitvaartleider



In dienst van het leven



vredenhof

UITVAARTVERZORGING

Bel (0546) 81 33 34 www.vredenhof.nl

verver

accountantskantoor

Ware 1 • 7603 EH Almelo

Telefoon: (0546) 49 28 05

E-mail: info@accountantskantoorverver.nl

Internet: www.accountantskantoorverver.nl



kantoor- & projectinrichting +
meer dan 10.000 kantoorartikelen in onze webshop

Bezoek onze nieuwe website:
www.mdoc.nl

BEHOEFTE AAN EEN FLEXIBELE
EN EEN BETROUWBARE
KLEURENMULTIFUNCTIONAL?

De werkwereid verandert in een hoog
tempo, wij veranderen mee.

hillen
OFFICE PROFESSIONALS

Twentepoort Oost 1 • Almelo • 0546 - 81 21 39 • www.hillenkantoor.nl

mdoc
document solutions

